

Virkefelter; f. Eks. havde Omtale af Teatercensuren eller Carlsbergfondet næppe været nødvendig. Men paa den anden Side kommer Bogen paa denne Maade til at indeholde en Mængde positive Oplysninger, og da disse synes at være særdeles korrekte, og Emnerne i øvrigt er behandlet paa en tiltalende objektiv Maade, kan man trygt anbefale Bogen baade til Brug i Skolerne og som en praktisk Ledetraad for dem, der ikke har anden Lejlighed til at sætte sig ind i dette Fag.

Henning Kiørboe.

---

F. C. BOLDSSEN: *Nutidens og Fremtidens Husmandsbrug i Danmark og vore Nabolande.* 217 S. G. E. C. Gad. Kbhvn. 1916.

Direktør Boldsen, der for nogle Aar siden i sin Bog „Haveboliger i Danmark“ beskæftigede sig med Boligspørgsmaalet i Byerne, behandler i dette Skrift Husmandsspørgsmaalet.

De ledende Synspunkter i Bogen er følgende: De nuværende Husmandsbrug er for smaa, den samlede Værdi af Jord og Bygninger bør være ca. 12 000 Kr: — Udstykningen bør i langt højere Grad end nu udføres planmæssigt; de nuværende Udstykningsforeningers Virksomhed er for spredt og tilfældig. — Besiddelsesformen skal være offentligt Fæste, saaledes at Staten ejer Jorden og Brugeren Bygninger og Besætning. Forf. naar til denne Anskuelse efter at have undersøgt og forkastet saavel Grundværdibeskatning som Grundværdistigningsafgift som specielle Foranstaltninger for Husmandsbrugene. — Hele Statens Udlaansvirksomhed, til Husmandsbrug, Byggeföreninger osv., skal centraliseres og ledes efter bestemte Principer gennem et nyoprettet Bankinstitut. Denne Tanke om Centralisation er sikkert sund, men man tvivler uvilkaarligt lidt om Bankens Evne til at klare det hele.

Virkefelter; f. Eks. havde Omtale af Teatercensuren eller Carlsbergfondet næppe været nødvendig. Men paa den anden Side kommer Bogen paa denne Maade til at indeholde en Mængde positive Oplysninger, og da disse synes at være særdeles korrekte, og Emnerne i øvrigt er behandlet paa en tiltalende objektiv Maade, kan man trygt anbefale Bogen baade til Brug i Skolerne og som en praktisk Ledetraad for dem, der ikke har anden Lejlighed til at sætte sig ind i dette Fag.

Henning Kiørboe.

---

F. C. BOLDSSEN: *Nutidens og Fremtidens Husmandsbrug i Danmark og vore Nabolande.* 217 S. G. E. C. Gad. Kbhvn. 1916.

Direktør Boldsen, der for nogle Aar siden i sin Bog „Haveboliger i Danmark“ beskæftigede sig med Boligspørgsmaalet i Byerne, behandler i dette Skrift Husmandsspørgsmaalet.

De ledende Synspunkter i Bogen er følgende: De nuværende Husmandsbrug er for smaa, den samlede Værdi af Jord og Bygninger bør være ca. 12 000 Kr: — Udstykningen bør i langt højere Grad end nu udføres planmæssigt; de nuværende Udstykningsforeningers Virksomhed er for spredt og tilfældig. — Besiddelsesformen skal være offentligt Fæste, saaledes at Staten ejer Jorden og Brugeren Bygninger og Besætning. Forf. naar til denne Anskuelse efter at have undersøgt og forkastet saavel Grundværdibeskatning som Grundværdistigningsafgift som specielle Foranstaltninger for Husmandsbrugene. — Hele Statens Udlaansvirksomhed, til Husmandsbrug, Byggeföreninger osv., skal centraliseres og ledes efter bestemte Principer gennem et nyoprettet Bankinstitut. Denne Tanke om Centralisation er sikkert sund, men man tvivler uvilkaarligt lidt om Bankens Evne til at klare det hele.

En ikke altfor god Systematik i Bogen medfører, at de samme Synspunkter behandles flere Gange, hvad der virker lidt bredt; men Bogen er læseværdig, selv om man ikke er fuldt enig med Forf. overalt. Han lægger paa tilfredsstillende Maade de praktiske Problemer frem til Overvejelse og Debat, og han giver sit eget Indlæg i denne Debat paa en saa velfunderet og saglig Maade, at han har mange Betingelser for at overbevise.

C. V. Bramsnæs.

---

Modtagne Bøger:

HORWITZ' Aktietabeller. 13de Aargang 1916. G. B. N. F.

GERDA GJERULLF: *Jord og Penge*. 113 S. E. Wienes Boghdl. København 1916.