

## BOGANMELDELSER

HARALD WESTERGAARD. *Statistikens Teori*. 2. Udg. 1—8 Ark. G. E. C. Gads Forlag. Kjøbenhavn 1915.

Ikke blot Studenterne, der i de seneste Aar har haft meget vanskeligt ved at faa Førsteudgaven af Statistikens Teori at læse efter, vil hilse denne nye Udgave Velkommen. Saa langt den videnskabelige Statistik dyrkes og holdes i Ære, vil man med Glæde og Forventning modtage denne Bog, der oprindelig grundfæstede og i sin nye Form kan støtte sig til sin Forfatters Verdensry. Naar 2den Udgave saa lidt kommer til at ligne sin 25 Aar ældre Forgænger, skyldes det i mangt og meget Westergaards Statistikens Teori fra 1890, som ved sine Impulser og sine Arbejds-metoder har betydet mere end noget andet Enkeltværk i de sidste Tiaars teoretiske Statistik. — Vi skal komme nærmere tilbage til Værket, naar det foreligger afsluttet.

**Social Forsorg.** Tidsskrift for social Forsikring og Forsørgelse samt Arbejderbeskyttelse. Redigeret og udgivet med Understøttelse fra Indenrigsministeriet af V. L. Faber.

Med April-Heftet 1915 holdt dette Tidsskrift 10-Aars Jubilæum. Det har i Aarenes Løb kunnet glæde sig ved en stigende Tilslutning baade fra socialt interesserede En-

kelpersoner, fra Arbejderorganisationerne og fra flere af vore offentlige sociale Institutioner, der bruger det som Meddelelsesblad. Der er herved skabt et Grundlag, som forhaabentlig vil gøre det stadig lettere at føre Tidsskriftet ud til stadig videre Kredse. Det er ingen ringe Ting at begynde et saadant Specialtidsskrift og holde det oppe gennem 10 Aar. Man kan kun ønske Kontorchef Faber til Lykke med, at han er kommen saa vidt. De næste 10 Aar gaar det sikkert nemmere.

---

J. T. JUHL. 20 Kapitler mod Georgeismen. 111 Sider. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel. Kjøbenhavn 1915.

I denne lille Bog fortsætter cand. polit. Juhl sin i Piecen: Er Georgeismen ikke Tyveri? paabegyndte haandfaste Polemik mod vore hjemlige Georgeister. Hr. Juhl skriver med Fart og med en Klarhed, der ellers ikke plejer at herske i Diskussionerne om disse Spørgsmaal, og som forhaabentlig kan tvinge hans Modstandere ind paa, baade overfor sig selv og overfor andre, ganske nøje at klare baade Teorierne og de praktiske Reformer. Det vilde være en Fordel for alle Parter. Og skulde dette lykkes, tør man maaske saa imødesee det Tidspunkt, hvor Diskussionen kunde falde ind i lidt roligere Former. Man vilde da slippe for en Del Postulater og en Del voldsomme Ord, der intet Bidrag yder til Spørgsmaalets Løsning.

Det kan kun ønskes, at naar dette Tidspunkt kommer, Hr. Juhl kan bruge sin Energi og sin Pen med lige saa roligt Overlæg og med lige saa megen Grundighed, som han i disse polemiske Skrifter viser Raphed og sorgløst Mod. Den klare Form og det gode Humør bør bevares.

Men indtil saadanne roligere Tilstande maatte komme, har Hr. Juhls Bøger deres Mission. De er „den anden Side af Sagen“ og er det paa en Maade, der muliggør