

med al for liden Strenghed, dels paa Skatteborgerne, der i det store og hele have fundet det i sin Orden at gaa uden om Loven og løbe fra Skattepligten, hvor det paa nogen Maade var muligt. Det er mod Selvangivelses-Principet, at Forf. — maaske noget ensidigt — retter sin væsenligste Anke. Hvad enten man kan slutte sig til Konklusionen eller ikke, læser man imidlertid denne lille Monografi med Udbytte, ikke mindst fordi den giver en bekvem Lejlighed til Orientering i de amerikanske Indkomstskatters mange forskellige Former.

Adolph Jensen.

Litteratur-Notitser.

— Fra Bogforlaget Frantz Siemenroth i Berlin har Redaktionen modtaget en Brochure med Titelen: »Hie Europa! Hie Amerika! Aus dem Lande der krassen Utilität«. Forfatteren, Jul. H. West, er Ingeniør og har paa sine Studierejser set paa den amerikanske Industri med Ingeniørens Øjne, hvad der imidlertid ikke udelukker, at den ikke teknisk kyndige Læser kan have Udbytte af at læse det lille Skrift. Det Spørgsmaal, Forf. beskæftiger sig med, og som han ikke drister sig til at besvare med et bestemt Ja eller Nej, er dette, om man kan imødesee et industrielt Verdensherredømme for Amerika. At den amerikanske Fabrikant i Øjeblikket og for en Tid formaar at sælge sine Varer i Evropa billigere end hans evropæiske Konkurrenter, er for Forfatteren ikke noget afgørende Bevis; thi Amerikas Industri arbejder i det store og hele ikke for Eksport; hvad der sælges i Evropa er kun Produktionsoverskuddet, som ikke kan finde Afsætning i Indlandet; det udgør kun 3 pCt. af den hele Produktion og sælges uden synderlig Fortjeneste. I det Øjeblik de amerikanske Fabriker ville gaa over til at arbejde direkte med Eksport for Øje, maa de sætte Priserne op, med

mindre der skulde indtræde et betydeligt Fald i Arbejds-lønnen; dette sidste anser Forf. imidlertid for udelukket, saa længe ikke al dyrkelig Jord er taget under Kultur, — men hermed har det lange Udsigter. Skønt Forfatterens Hovedraisonnement saaledes nærmest fører i Retning af at besvare det opstillede Spørgsmaal benægtende, er han dog ikke blind for, at Sagen ogsaa har andre Sider, og at det amerikanske Folks ubestridelige Fortrin paa det praktiske Livs Omraade let vil kunne berede den gamle Verdens Industridrivende mange ubehagelige Overraskelser.

— Som udvidet Særtryk af en Afhandling i »For Kirke og Kultur« har Hr. Fernando Linderberg udgivet et lille Skrift om »Fyrst Krapotkin og den ideelle Anarkisme, i det væsentlige bygget over Krapotkins egne Bøger, navnlig hans paa Dansk oversatte »Erindringer« og de senere udkomne »Mutual aid« og »Fields, factories and workshops«.

— »Ekonomiska Samfundet« i Finland har for nylig udsendt to Hefter (3dje Binds 4de og 5te Hefte) af sine »Föredrag och Förhandlingar«. Det ene optages helt af en Art Betænkning om Spørgsmaalet om Arbejdsløshedens Bekæmpelse med særligt Henblik paa Forholdene i Helsingfors. Det andet indeholder en Række Afhandlinger om forskellige økonomiske Forhold i Finland (Brændsels-spørgsmaalet, Handelsfirma, Margarine og Smørekspport) samt en overordentlig læseværdig Artikel af Dr. Karl Willgren om »Det lille Jordbrugs Fremtid«, et Spørgsmaal af stor Aktualitet for Tiden i Finland, idet man ikke blot fra et økonomisk Synspunkt, men ogsaa fra et nationalt, tillægger Smaabrugenes gunstige Udvikling den største Betydning.