

at behandle Sagen, som om det gjaldt om at tilvejebringe et Referendum for eller imod Princippet i den bestaaende Lov. De 800 Erklæringer har man underkastet en statistisk Behandling, som grænser til det meningsløse. Man har grupperet de modtagne Vota efter alle mulige Synspunkter, og ved Opgørelsen af de afgivne Stemmer for dette og hint lader man endog Antallet af beskæftigede Arbejdere hos hver enkelt af de voterende Arbejdsgivere indgaa som et Moment, der betyder noget.

Alt sammen maaske i den bedste Mening, for at bøde paa det brede og uoverskuelige, hvormed man altid har at kæmpe ved en Enquête; men ikke desto mindre — alt sammen spildt Møje. Der er Grænser for, hvad der lader sig udtrykke i Tal.

---

Report on Standard time rates of wages in the United Kingdom in 1900. — Report on standard piece rates of wages and sliding scales in the United Kingdom 1900. — Report on changes in rates of wages and hours of labour in the United Kingdom 1899. Board of Trade (Labour Department). London 1900.

Det er en næsten overvældende Mængde Arbejds- og Arbejderstatistik, der udgaar fra det britiske Board of Trade. De ovennævnte tre Værker bære alle Aars-tallet 1900; hertil kommer saa den aarlige »Abstract of Labour Statistics« samt de to Beretninger om Arbejdskonflikter og om Trade Unions; endelig den store Mængde forskelligartede Data, som hver Maaned offentliggøres i Arbejdsdepartementets Tidsskrift. Beretningen om Forandringer i Arbejds-løn og Arbejdstid hører iøvrigt med til de Publikationer, hvoraf der hvert Aar

udsendes et Bind, medens de to først anførte Arbejder ere bestemte til at udkomme med længere Mellemlum (sidste Gang i 1894).

Paa Grundlag af det store Materiale, der foreligger, har man beregnet, at ved Begyndelsen af Aar 1900 var Forholdet mellem Udbredelsen af Timeløns- og Akkordlønsystemet følgende. Af mandlige Arbejdere var 33 pCt. beskæftigede i Fag, der overvejende anvende Akkordløn, 67 pCt. i Fag, hvor Timebetaling (eller Dagløn) er fremherskende, medens de tilsvarende Forholdstal for Kvinder vare 61 og 39 pCt.. Ved denne Beregning er der dog intet Hensyn taget til de Arbejdere, der ere beskæftigede i Landbruget og ved husligt Arbejde (Tyende). — Største Delen af Pladsen i de to Beretninger om Timeløn og Akkordløn optages af selve de originale Priskuranter og Overenskomster om Arbejdsvilkaarene i de forskellige Fag. Trods alt hvad der er gjort for at lette den almindelige, ikke fagkyndige Læser Forstaaelsen af disse Meddelelser, maa selv engelske Anmeldere give tabt overfor det vanskeligt tilegnelige Stof. Men Nyttens af en saadan Kodifikation af den Ret, der gælder Arbejdere og Arbejdsgivere imellem, forekommer ikke desto mindre indlysende. Udarbejdelsen af en lignende Samling for Danmarks Vedkommende vilde være en smuk og passende Opgave for fredelig Samvirken mellem vore to Centralorganisationer af Mestre og Arbejdere.

Beretningen om Forandringer i Arbejdslønnen i 1899 viser, at den Stigning i Lønnen, som er konstateret i de senere Aar, har fortsat sig med ikke ringe Styrke i det sidst forløbne. Omtrent  $1\frac{1}{5}$  Million Arbejdere have faaet Del i Aarets Lønforhøjelser, der beløbe sig

til en samlet Sum af 115,000 £ om Ugen, altsaa omtrent 90 Kr. aarlig for hver af de paagældende.

*Sociale Rundschau.* Herausgegeben vom Arbeitsstatistischen Amt im k. k. Handelsministerium. Wien.

Dette østrigske Maanedsskrift, der begyndte at udkomme Januar 1900, er vel en Efterligning af de Tidsskrifter, der allerede i en Aarrække ere blevne udgivne af de arbejdsstatistiske Bureauer i de vestlige Lande (England, Frankrig, Belgien, Nordamerika), men det er en overmaade god Efterligning, saa god, at den synes at maatte foretrækkes for Forbillederne. Sagen er, at disse Tidsskrifter i første Linie ere, og efter Forholdets Natur maa være, Materialsamlinger, og dette er det østrigske Tidsskrift da ogsaa, for saa vidt angaar østrigske Forhold; men »Sociale Rundschau« lægger mere end de øvrige Vægt paa at give en instruktiv Udenrigsoversigt, hvorved det bliver mere læseligt. For den, der ikke kan ofre en meget stor Del af sin Tid paa at følge den sociale Udvikling rundt om i Verden, er det uoverkommeligt at læse den hele Række af Buletiner fra de forskellige Lande; i »Sociale Rundschau« har man en bekvem Genvej; her faar man de mange Enkeltoplysninger mere samlet og i større Doser. Og den, der ikke søger i ganske specielle Øjemed, gaar ikke tabt af noget væsentligt ved at benytte Genvejen.

Prisen er, ligesom for andre lignende Skrifter, overordentlig billig. For 2 (østrigske) Kroner faar man et Par Tusinde Sider aarlig.