

ens Velfærd kræver det. Der synes da at bestaa en permanent Konflikt mellem Industriens og Menneskelighedens Krav. Industrien siger, at Folk skulle samle sig. Humanitetsfølelsen siger, at de ikke skulle gøre det, eller i alt Fald ikke udenfor Arbejdstiden, og at i det Mindste Hustruer og Børn skulle have Plads til at røre sig. Det er By-Jernbanernes Opgave at forsone disse modstridende Krav.*

Prof. Dr. Georg Adler: Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart. In zwei Theilen. Erster Theil: Bis zur französischen Revolution. Leipzig. Verlag von C. L. Hirschfeld. 1899. (281 S.).

Forfatteren har i det foreliggende Værk, der er et Led af Frankensteins »Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften«, fulgt det Princip indgaaende at behandle de Forfattere, der først traadte i Skranken for visse vigtige Tankekomplexer, medens de andre — selv om de ere blevne mere bekendte i Literaturhistorien — maa nøje sig med en meget kort Omtale; derfor kommer Plato og More til at indtage en central Plads i hans Fremstilling, og derfor faar Jean Meslier adskillige Sider, medens andre franske Forfattere fra forrige Aarhundrede enten slet ikke nævnes eller maa nøje sig med faa Linjer, skønt de have et langt betydeligere Navn end den temmeligt upaaagtede Meslier. Mange Læsere ville beklage, at dette Forfatterens Princip bliver Skyld i, at de forgæves søge dette eller hint

ens Velfærd kræver det. Der synes da at bestaa en permanent Konflikt mellem Industriens og Menneskelighedens Krav. Industrien siger, at Folk skulle samle sig. Humanitetsfølelsen siger, at de ikke skulle gøre det, eller i alt Fald ikke udenfor Arbejdstiden, og at i det Mindste Hustruer og Børn skulle have Plads til at røre sig. Det er By-Jernbanernes Opgave at forsone disse modstridende Krav.*

Prof. Dr. Georg Adler: Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart. In zwei Theilen. Erster Theil: Bis zur französischen Revolution. Leipzig. Verlag von C. L. Hirschfeld. 1899. (281 S.).

Forfatteren har i det foreliggende Værk, der er et Led af Frankensteins »Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften«, fulgt det Princip indgaaende at behandle de Forfattere, der først traadte i Skranken for visse vigtige Tankekomplexer, medens de andre — selv om de ere blevne mere bekendte i Literaturhistorien — maa nøje sig med en meget kort Omtale; derfor kommer Plato og More til at indtage en central Plads i hans Fremstilling, og derfor faar Jean Meslier adskillige Sider, medens andre franske Forfattere fra forrige Aarhundrede enten slet ikke nævnes eller maa nøje sig med faa Linjer, skønt de have et langt betydeligere Navn end den temmeligt upaaagtede Meslier. Mange Læsere ville beklage, at dette Forfatterens Princip bliver Skyld i, at de forgæves søge dette eller hint

Navn i hans Bog. Den lider øjensynligt af Ufuldstændigheder, og maa engang erstattes af en anden, mere fyldestgørende »Socialismens Historie«. Indtil videre maa man imidlertid være Prof. Adler taknemlig for det meget Gode, hans i streng tysk-videnskabelig Aand skrevne Bog bringer.

A. P.-St.
