

— Statens Statistiske Bureau har i afvigte December Maaned udsendt Statistisk Aarboeg for 1899. Aarbogen har ikke blot, som sædvanlig, ført sine Oplysninger saa langt ned i Tid som gørligt, men har tillige taget ny Emner frem, for Exempel Data vedrørende Forbrugsforeningerne i Danmark. Der fandtes af dem — Filialerne medregnede — i 1898 837 med over 130,000 Medlemmer. Mellem Ø-Amterne og de jyske Amter var de fordelte saaledes, at der histalted 458 Foreninger med c. 75,000 Medlemmer, har 379 Foreninger med c. 55,000 Medlemmer.

— Fra Ragnvald Poulsons Forlag i Bergen har Red. faaet tilsendt: Robert Blatchford: Det glade England. Autor. Oversættelse ved cand. mag. Francis Wolff. (1899. 371 S.) Forf. begyndte sin Løbebane som Underofficer; forlod Hæren og blev Journalist og Forfatter; blev Socialist og skrev i Arbejderbladene; »da hans Pens., som Oversætteren siger, »ikke længere taaltes i de »pene« Blade, han hidtil have skrevet for.« I »The Clarion«, et illustreret Ugeblad, fremkom »Merrie England« først i Form af Breve til en Arbejder. »Merrie England er«, siger Overs., »skrevet for at give Almenheden en Ide om, hvad Socialisme er for noget, — og ikke mindst for at aflive Fordommene mod Socialismen. Bogen taler forøvrigt for sig selv. Dens Oplag har med et rundt Tal naadd (!) Millionen«. Men at Oplaget har naaet Millionen, er intet Bevis for Bogens Godhed; de mest læste Bøger ere ikke altid de bedste. Bogen er ikke skikket til »at give Almenheden en Ide om, hvad Socialisme

er«; den vil snarere avle Fordomme end »aflive Fordommene mod Socialismen«. Den er fuld af Fejl og af de urimeligste Overdrivelser; den er skrevet i et agitatorisk Sprog, der ganske vist ikke hører hjemme i de »pene« Blade; paa dannede Læsere vil den nærmest virke afskrækkende. Udenpaa ser den meget net ud; den fremtræder i et fint uskyldshvidt Omslag, i et kridtet eller hvidkalket Omslag; — men den kalkede Grav er indentil fuld af døde Ben og Urenhed.

— Lord Charles Beresford gik som de forenede britiske Handelskamres Udsending til Kina for der tilbunds at studere de kommercielle Forhold. Men han tog de militære og politiske med, og om hvad han saa og hørte gav han udførlig Beretning. Saaledes fremkom hans Bog »The Break-up of China«. (London, Harper & Brothers, 1899, c. 500 S.). Trods Titlen, er det ikke Forfatterens Mening, at Kina vil falde fra hinanden eller bør opløses. At Kina skulde være færdigt, raaddent, benægter han. »Det nedarvede officielle System er fordærvet, men det kinesiske Folk er hæderligt. Enhver Bankier og Forretningsmand i Orienten kender de kinesiske Købmænds Retskaffenhed, og deres Ord er lige saa godt som deres Obligationer. De have desuden en nedarvet og afguderisk Ærbødighed for Øvrigheden, og alt hvad de behøver, er hæderlige og gode Autoriteter«. De ledende Handelsmagter, Storbritannien og Amerika, maa i Forening, mener Forfatteren, kunne hjælpe Kineserne til at faa, hvad de mangle, og saa vil Kina nok kunne hævde sig.