

Sider) indeholder en Indledning om »das Wirtschaftsleben« og behandler forøvrigt Spørgsmaal om Befolkningspolitik, Ud- og Indvandringpolitik, Kolonialpolitik, Arbejdsanvisningsvæsen m. fl. Spørgsmaal af den økonomiske Politik. Det er Skelettet til Forfatterens Forelæsninger, forsynet med endel Literaturangivelser, der i dette Grundrids bydes Læseren.

— Hos Vandenhoeck und Ruprecht i Göttingen er udkommet; Helene v. Dungern: »Der Führer der christlich-sozialen Bewegung Englands von 1848—1866 Frederick Denison Maurice« (143 S. Bogen koster indb. 3 M.). Noget meget betydeligt Indtryk af Maurice modtager Læseren ikke efter at have læst denne Bog, hvadenten nu Fejlen ligger hos Forfatterinden eller hos den skildrede Personlighed, hvis ydre Liv i alt Fald ikke forløb paa nogen særlig mærkelig Maade. Forfatterinden har fundet det uretfærdigt, at Robertson og Kingsley skulde være det læsende Publikum mere bekendte end Maurice, i hvem hun dog ser den kristligt-sociale Bevægelses virkelige Fører, og hun har med det foreliggende Skrift villet afhjælpe Manglen paa en letlæselig Levnedsskildring. At denne er skreven med megen Varme og Kærlighed, maa anerkendes.

— Paa Carl Heymanns Forlag i Berlin har Dr. Richard Schüller, der gjorde sig bekendt ved sit ogsaa her i Tidsskriftet omtalte Skrift: Die klassische Nationalökonomie und ihre Gegner«, udgivet et nyt Skrift under Titlen: »Die Wirthschaftspolitik der Historischen Schule« (131 S. Pris M. 2.40). Den

ensidige Historisme har vel i Tyskland fundet Modstandere i nogle af Tysklands betydeligste Nationaløkonomer, — men denne Modstand har ikke forhindret den i at brede sig baade i Nationaløkonomiens Theori og paa den praktiske økonomiske Politik's Omraade. Efter at Dr. Schüller i det førstnævnte Skrift havde taget den klassiske Nationaløkonomi i Forsvar ligeoverfor de uberettigede Beskyldninger, Nationaløkonomer af den historiske Skole havde rettet imod den, har han nu i det andet Skrift søgt at korrigere den historiske Skoles fejlagtige Anskuelse om Fortidens økonomisk-politiske Bestræbelser, og han har i dette Øjemed gjort den liberale, den historiske og den reaktionære Retning i den tyske Nationaløkonomi i dette Aarhundrede til Genstand for en nøjere Prøvelse. Det er et betydeligt Stof, han har samlet sammen i denne Bog, som fortjener al Paaagtning.

— For en halv Snes Aar siden foretog den dengang ganske unge Theolog, Paul Göhre, en af disse »sociale Opdagelsesrejser«, der dengang var noget Nyt, medens senere adskillige Andre have indladt sig paa lignende Rejser: i tre Maaneder paatog han sig en Fabrikarbejders Skikkelse. Da han offentliggjorde sin Beretning herom i Bogen »Drei Monate Fabriksarbeiter«, vakte Bogen med Rette stor Opmærksomhed, baade udenfor og indenfor Tysklands Grænser, — med Rette, thi Forsøget at arbejde som Fabrikarbejder var gennemført med en ikke almindelig Energi, og Beretningen derom var skreven med Talent. At Forsøget fandt Efterlignere var rimeligt, — men Hr. Paul Göhres senere Gerninger have ikke alle været lige efterlignelsesværd-