

Nekrolog.

I Marts Maaned d. A. er den nationaløkonomiske Forfatter Vilhelm Arntzen afgaaet ved Døden. Arntzen var i 1872 med til at stifte Nationaløkonomisk Forening, af hvis Bestyrelse han var Medlem til 1875, og var i 1873 Medudgiver af nærværende Tidsskrifts første to Bind.

I Tidsskriftets Aabningshæfte findes en lille Artikel fra hans Haand »Manchesterskolen og Kathedersocialismen, særlig med Hensyn til Arbejdslønnens Bestemmelse«, og i Foreningens første Møder, hvor samme Spørgsmaal kom under Debat, indledede han og deltog i Forhandlingerne derom. Uden i og for sig at give dybtgaaende Bidrag til Spørgsmaalets Behandling, var der en vis Friskhed deri og en stærkere Fremhævelse af Katedersocialismens Betydning, et mere direkte Angreb paa den »Harmoni«, Manchesterskolen har fundet nedlagt i den bestaaende økonomiske Ordning, end da var almindeligt. Omtrent samme Standpunkt som Arntzen indtog nuværende Overtoldinspektør Ring, og Arntzen og Ring udarbejdede sammen en Nationaløkonomi, der, uden Nyhed i Methode eller Materiale, i særlig Grad fremhævede Arbejderspørgsmaalets Betydning og fremdrog Samfundslivets socialethiske Sider, nærmest med radikal Tendens. Bogen udkom 1875,

men baade før og efter udfoldede Arntzen desuden en ret righoldig literær Produktion, tildels i Forening med Andre. Han har udgivet en Søret, en Handelsvidenskab, en Handelskalender, oversat flere af Stuart Mills Skrifter m. v.

Arntzen, der var født i April 1842, blev saaledes noget over 50 Aar gammel. Fra 1869 — da han blev statsvidenskabelig Kandidat — indtil sin Død var han Lærer ved de københavnske Kommuneskoler, hvor han havde sit Hovederhverv, sin Livsstilling. Men han var altsaa desuden økonomisk Forfatter, og under den begrænsede Produktion paa dansk Nationaløkonomis Omraade vilde det være Uret at glemme, at han har givet Bidrag til vor Faglitteratur, der for sin Tid frembød endel af Interesse, og at han ydede sit til at udbrede Kendskab herhjemme til Udlandets økonomiske Forfattere og økonomiske Bevægelser. Han var en tung Natur, hvad der baade paa den ene og den anden Maade gav sig Udtryk, og Livet tog heller ikke let paa ham. Men han var en kundskabsrig, hæderlig og frimodig Mand, og som saadan vil Nationaløkonomisk Forening og Tidsskrift, til hvis Stiftere han, som først nævnt, hørte, holde ham i Minde.

Meddelelser om Verdenspostforeningen.

I Tidsskriftets forrige Hefte er under ovenstaaende Overskrift i Anledning af de i Tidsskriftet for 1892 S. 531—37 fremsatte Notitser om Verdenspostforeningen