

ogsaa i Japan at vise sig, og i Aldersklasserne over 60 Aar er Kvinderne i afgjort Majoritet.

Udenfor Japans Grænser taltes ved Udgangen af 1891 c. 28,000 Japanesere, — c. 8,700 flere ved Aarets Begyndelse.

Tallet paa Huse er stort, saa stort, at der i hvert Hus gennemsnitligt kun levede 5.2 Personer.

De folketalrigste Byer vare

Tokio	1,217,000	Indv.
Osaka	484,000	-
Kioto	297,000	-
Nagoya	174,000	-
Kobe	142,000	-
Yokohama	133,000	-

Nagasaki havde knap 60,000 Indv.

Forholdstallene for Vielser, Fødsler og Dødsfald var i 1891 henholdsvis 8, 29 og 21 Promille, — Forholdstal, der ikke have noget paafaldende ved sig. Paafaldende er derimod Skilsmissetallet: naar der i et Aar slutes circa 325,000 Ægteskaber, saa opløses der ved Skilsmisse ikke færre end en Tredjedel af dette Tal, nemlig c. 112,000; — et Ægteskab kan i Japan ikke gøre Regning paa at holde længere end 3 Aar.

### Analfabeter i Preussen.

De preussiske »Standesbeamten« meddele siden 1882 det preussiske statistiske Bureau paa Tællingskort Oplysning om, hvorvidt de Personer, der indtræde i Ægteskab, vare i Stand til at underskrive Ægteskabs-Dokumentet. Ere de ikke engang i Stand hertil, tør

de betragtes som »Analfabeter« af værste Art, da den Fordring at kunne sætte sit Navn under et Dokument som det ovennævnte vel maa betragtes som en Minimums-Fordring til Folks Skrivefærdighed. Det viser sig nu, at endnu i 1891 var der i det oplyste Preussen blandt de Personer, der indtraadte i Ægteskab, over 10,000, der saa fuldstændigt manglede Skrivefærdighed, at de ikke kunde underskrive Dokumentet — og det uagtet den almindelige Skolepligt bestaar i Preussens gamle Landsdele siden 1717 og i hele det nuværende Preussen i det mindste i et halvt Hundredaar. Virkelig overholdt og kontrolleret er den almindelige Skolepligt rigtignok først blevet i de sidste to Tiaar, og det antages derfor, at Tallet af Analfabeter vil tage betydeligt af, naar Aar 1900 naas. Forøvrigt er det allerede nu i betydelig Nedgang; Tallet af Analfabeter blandt Personer, der indtraadte i Ægteskab, var nemlig

	Mænd	Kvinder
i 1882...	8,414	12,776
- 1891...	3,925	6,326

Og i de mellemliggende Aar var der en stadig og uafbrudt Nedgang. Størst er Tallet i Provinserne Øst- og Vestpreussen, Posen og Schlesien, men ogsaa i de andre Provinser forekommer der dog nogle i den Grad for Skrivefærdighed blottede Personer.

Af 1000 Mænd og af 1000 Kvinder, der indtraadte i Ægteskab, var ude af Stand til at underskrive Ægteskabs-Dokumentet:

	Mænd	Kvinder
i 1882...	38.73	58.81
- 1883...	35.38	53.88

	Mænd	Kvinder
i 1884...	33.13	51.09
- 1885...	30.68	46.62
- 1886...	28.61	45.27
- 1887...	26.01	40.04
- 1888...	23.02	36.45
- 1889...	20.61	33.19
- 1890...	18.90	29.20
- 1891...	15.96	25.73

Naar Kvinderne staa langt mere tilbage end Mændene, antages Grunden ikke at være den, at de skulde have lært mindre i Skolen, men Forklaringen menes at ligge deri, at de efter at have forladt Skolen, have mindre Lejlighed end Mændene til at vedligeholde den i Skolen erhvervede Skrivefærdighed; mange af dem komme helt ud af Øvelsen og glemme, hvad de have lært. De fleste Mænd ville derimod af og til være nødte til at skrive et og andet, ja omtrent Halvdelen af dem komme i deres Soldatertid til at gennemgaa et ordenligt treaarigt Kursus i Skrivning og Læsning.

Blandt 1000 Rekruter taltes af Analfabeter

1882...	13.2
1883...	12.7
1884...	12.1
1885...	10.8
1886...	7.2
1887...	7.1
1888...	6.0
1889...	5.1
1890...	5.1
1891...	4.3

Noget korrekt Billede af Dannelsesstanden blandt Mænd i militærpligtig Alder give disse Tal dog ikke; de omfatte kun det udskrevne Mandskab, ikke derimod de kasserede m. fl., blandt hvilke forholdsvis mange Analfabeter ville befinde sig, — ejheller paa den anden Side de Frivillige, blandt hvilke Analfabeter ikke kendes.

(Statist. Corresp.).

### Oprettelsen af »Rentengüter«.

Den preussiske Landbrugsminister gav i Februar Maaned i det preussiske Deputeretkammer følgende Oversigt: Oprettelsen af 572 »Rentengüter« er fuldstændig færdig, ved disse er der fastsat en Købesum i faste Afgifter (»Renter«) af 169,535 M. og en Kapital af 974,615 M. Til »den første Indretning« er der af »Rentebankerne« udlånt 192,000 M. Der er oprettet flest »Rentengüter« i Vestpreussen (151), Østpreussen (141), Posen (100) og Pommern (88). 55 »Rentengüter« have mere end 25 ha., 125: 10—25, 108:  $7\frac{1}{2}$ —10, 132: 5— $7\frac{1}{2}$ , 115:  $2\frac{1}{2}$ —5 og 37 mindre end  $2\frac{1}{2}$  ha. — Der er fremdeles oprettet 2,496 »Rentengüter«, for hvilke Udkastene og Overslagene ere færdige; af disse findes 586 i Østpreussen; 1,013 i Vestpreussen, 554 i Posen, 275 i Pommern, 10 i Brandenburg og 58 i Schlesien. Det drejer sig her om 23,069 ha. Land til en Værdi af 15 Mill. M. Fremdeles staar endnu 110,000 ha. til Generalkommissionernes Raadighed. Naar der ikke gaas hurtigere frem, skyldes det først og fremmest Mangelen paa Landmaalere. I de