

NOTISER

Nationaløkonomisk Forenings Prisopgave for 1927.

Nationaløkonomisk Forenings Fond har udskrevet følgende Prisopgave for Aaret 1927:

Der ønskes en Undersøgelse af Bevægelsen i Fragtraterne og af Aarsagerne hertil og paa Grundlag heraf en Fremstilling af Transportomkostningernes Betydning for Produktionens internationale Lokalisering og for Udenrigshandelen.

Prisopgaven kan besvares af statsvidenskabelige Studenter og Kandidater, og den efter Bedømmelseskomiteens Skøn bedste af de i Betragtning kommende Besvarelser vil blive belønnet med 2500 Kr. Besvarelserne skal inden 1. Juli 1928 være indleveret mærkede og med lukket Navnekonvolut til et af Medlemmerne i Bedømmelseskomiteen, der bestaar af Professor, Dr. H. Westergaard, Departementschef Adolph Jensen og Generaldirektør Michael Koefoed.

Det forudsættes, at Afhandlingen udarbejdes paa videnskabeligt Grundlag i almen tilgængelig Form og ikke overstiger ca. 300 trykte Oktavsider. Den belønnede Opgave er Nationaløkonomisk Forenings Ejendom og vil ved Foreningens Foranstaltning blive søgt offentliggjort, medens de øvrige indkomne Besvarelser er de paagældende Forfatteres Ejendom.

Diskontoen i 1925.

Den danske Nationalbanks Diskonto var ved Aarets Begyndelse 7 pCt. og holdtes uforandret paa denne Sats indtil 24. August, da den nedsattes til 6 pCt. Kort Tid efter, nemlig 7. September, sænkedes Diskontoen paany, dennegang med $\frac{1}{2}$ pCt. og holdt sig derefter paa $5\frac{1}{2}$ pCt. Aaret ud.

Stockholm: Sveriges Riksbank noterede ved Aarets Begyndelse $5\frac{1}{2}$ pCt. og nedsatte fra 24. Juli Satsen til 5 pCt. og den 9. Oktober til $4\frac{1}{2}$ pCt., hvorefter Satsen ikke mere ændredes inden Aarets Udgang.

Oslo: Ved Aarets Begyndelse var Norges Banks Diskonto $6\frac{1}{2}$ pCt. Den 9. Maj gik Satsen ned til 6, den 25. August til $5\frac{1}{2}$ og den 14. September til 5 pCt.

Helsingfors: Finlands Bank gik ind i Aaret med en Diskontosats paa 9 pCt. Den 15. August sænkedes Diskontoen til 8 og den 30. Oktober til $7\frac{1}{2}$ pCt.

London: Aaret begyndte med en Diskonto paa 4 pCt. Den 5. Marts hævede Bank of England Satsen til 5, men nedsatte den igen den 6. August til $4\frac{1}{2}$ og den 1. Oktober til 4. Denne Sats fastholdes dog kun til 3. December, da Banken atter satte Diskontoen op i 5 pCt.

Paris: Fra Aarets Begyndelse til 9. Juli holdt Banque de France en Diskonto paa 7 pCt., men sænkede fra nævnte Dag Satsen til 6 og fastholdt derefter denne Aaret ud.

Berlin: Deutsche Reichsbank gik ind i Aaret med en Diskonto paa 10 pCt. Den 26. Februar nedsattes den til 9 og holdtes derefter uforandret Aaret ud.

New York: New York Federal Reserve Bank holdt en Diskonto paa 3 pCt. fra Aarets Begyndelse til 26. Februar. Derefter hævedes Satsen til $3\frac{1}{2}$ for Resten af Aaret.

The Statist's Pristal for 1925.

Ifølge The Statist's Pristal var Prisniveauet for 1925: 136 mod 139 Aaret forud, jfr. nedenstaaende Oversigt, hvis Tal angiver Niveauet i Forhold til Gennemsnittet af Aarene 1866—77:

The Statist's (Sauerbechs) Pristal

1913.....	85	1920.....	251
1914.....	85	1921.....	155
1915.....	108	1922.....	131
1913.....	136	1923.....	129
1917.....	175	1924.....	139
1918.....	192	1925.....	136
1919.....	206		

For de enkelte Maaneder i 1925 var Tallet følgende:

Januar 1925..	145	Juli 1925..	134
Februar — ..	143	August — ..	134
Marts — ..	140	Septbr. — ..	133
April — ..	138	Oktbr. — ..	130
Maj — ..	136	Novbr. — ..	133
Juni — ..	131	Decbr. — ..	130

Maalt efter dette Pristal laa det engelske Prisniveau i 1925 saaledes 60 pCt. over Niveauet i 1913.