

BOGANMELDELSER.

WILHELM KEILHAU: *Valutateori og Valutapolitik*. 25 S. H. Aschehoug & Co. Oslo 1925. Pris 50 Øre. — GUNNAR JAHN: *Handelsbalancen og Priseniveauet*. (Særtryk af Statsøkonomisk Tidsskrift 1925).

Dr. Keilhaus lille Skrift er en Bearbejdelse af et Foredrag i Statsøkonomisk Forening (og findes ogsaa trykt i Foreningens Tidsskrift), medens Jahns Afhandling gengiver et Foredrag, holdt paa den økonomiske Rigskonference i Foraaet. Keilhaus Foredrag er bygget op over en Analyse af de Faktorer, der bevirker Vekselkursernes Afvigelse fra Købekraftspariteten. Han deler Efterspørgerne efter fremmede Valuta i tre Grupper: Importører, Investorer og Debitorer. Importørerne er villig til at betale for den fremmede Valuta, fordi de med den kan skaffe sig Varer og Tjenester i Udlandet, og for dem vil Forholdet mellem disse Varers Priser ude og hjemme (d. e. Købekraftspariteten) være af væsentlig Betydning. Investorerne søger Kapitalplacering i Udlandet, og har liden Interesse i Købekraftspariteten, og Debitorerne køber fremmed Valuta fordi de skal betale Gæld og er nødt til at skaffe sig Valutaen til den Pris, der forlanges. Naar 2den og 3die Gruppe i større Omfang optræder paa Markedet, er det kun naturligt, at Vekselkursen svinger bort fra Købekraftspariteten. Slutningen af Foredraget er et Indlæg for Nedsækering af den norske Krone, paa et Tidspunkt, da Kursen stod i 32 Kr. pr. £. Nu er £-Kursen i Oslo 6 Kr. lavere. Men det bør ikke hindre nogen i at læse dette lille Skrift, der er præget af sin Forfatters sædvanlige Skarpsindighed og klare Fremstillingsform.

Direktør Jahns Foredrag giver en udmærket Oversigt over den norske Handels- og Betalingsbalance under Krigen, med historisk Tilbageblik. Men denne statistiske Fremstilling er med kyndig Haand iflettet teoretiske Betragtninger over Sammenspillet mellem Betalingsbalance, Valutakurser og Pris-

BOGANMELDELSER.

WILHELM KEILHAU: *Valutateori og Valutapolitik*. 25 S. H. Aschehoug & Co. Oslo 1925. Pris 50 Øre. — GUNNAR JAHN: *Handelsbalancen og Priseniveauet*. (Særtryk af Statsøkonomisk Tidsskrift 1925).

Dr. Keilhaus lille Skrift er en Bearbejdelse af et Foredrag i Statsøkonomisk Forening (og findes ogsaa trykt i Foreningens Tidsskrift), medens Jahns Afhandling gengiver et Foredrag, holdt paa den økonomiske Rigskonference i Foraaet. Keilhaus Foredrag er bygget op over en Analyse af de Faktorer, der bevirker Vekselkursernes Afvigelse fra Købekraftspariteten. Han deler Efterspørgerne efter fremmede Valuta i tre Grupper: Importører, Investorer og Debitorer. Importørerne er villig til at betale for den fremmede Valuta, fordi de med den kan skaffe sig Varer og Tjenester i Udlandet, og for dem vil Forholdet mellem disse Varers Priser ude og hjemme (d. e. Købekraftspariteten) være af væsentlig Betydning. Investorerne søger Kapitalplacering i Udlandet, og har liden Interesse i Købekraftspariteten, og Debitorerne køber fremmed Valuta fordi de skal betale Gæld og er nødt til at skaffe sig Valutaen til den Pris, der forlanges. Naar 2den og 3die Gruppe i større Omfang optræder paa Markedet, er det kun naturligt, at Vekselkursen svinger bort fra Købekraftspariteten. Slutningen af Foredraget er et Indlæg for Nedsækering af den norske Krone, paa et Tidspunkt, da Kursen stod i 32 Kr. pr. £. Nu er £-Kursen i Oslo 6 Kr. lavere. Men det bør ikke hindre nogen i at læse dette lille Skrift, der er præget af sin Forfatters sædvanlige Skarpsindighed og klare Fremstillingsform.

Direktør Jahns Foredrag giver en udmærket Oversigt over den norske Handels- og Betalingsbalance under Krigen, med historisk Tilbageblik. Men denne statistiske Fremstilling er med kyndig Haand iflettet teoretiske Betragtninger over Sammenspillet mellem Betalingsbalance, Valutakurser og Pris-

niveau, og munder ud i en Bemærkning, som synes mig vel værd at understrege, om at Lande med stabiliseret Valuta og Lande uden det alle lider af, at Krigen har ødelagt Europas økonomiske Organisation. Valutaspørgsmaalet har efterhaanden fyldt Øjnene til den Grad med sit Flyvesand, at alle Vanskeligheder henføres til det, og det glemmes, at vi efter 5 Aars Krig fik Freden i Versailles.

E. C.