

Oversigter

Bidragydere i dette nummer: Direktør for Provinshandelskammeret, cand. merc. *Hans C. Christiansen*; cand. polit. *J. Børglum Jensen*; docent ved Danmarks tekniske Højskole *Sven Røgind*.

Skatterne og de offentlige udgifter.

I det hefte af *Handelsvidenskabeligt Tidsskrift*, som bærer numrene 103 og 104, har professor *Kjeld Philip* gjort min bog med den ovenfor angivne titel til genstand for omtale.

Det er vel ikke skik at gøre bemærkninger til boganmeldelser, men måske kan der gøres en undtagelse, når en anmelder, som det er sket her, anklager forfatteren på et forkert grundlag for at have gjort sig skyldig i undladelses-synder.

Som det klart fremgår af forordet, og som anmelderen også nævner, har det været min hensigt at skabe en lettilgængelig og dog tilstrækkelig oplysende fremstilling af hele det danske skattesystem og herunder tillige berøre nogle af de skattepolitiske problemer, som næsten til stadighed er under debat, men *ikke* at fordybe mig i finansvidenskabelige emner af så speciel natur som de i anmeldelsen opregnede. Det ligger da helt udenfor bogens formål at behandle f. eks. spørgsmålet om skatternes virkning på opsparing, arbejdsudbud og investering og ligeledes om sammenspillet mellem skatter og pengepolitik m. v., men derfor kan forlaget vel nok have lov til at betegne bogen som en lærebog på sit område. Forøvrigt synes anmelderen end ikke at have forvisset sig om, at det af ham savnede stof ikke findes. I det afsnit af kapitel III, som hedder »Andre beskatningsformål end finansielle«, kunne han således have konstateret, at det ingenlunde er mig så »ganske ubekendt«, at skatterne kan bruges i pengepolitiske eller konjunkturpolitiske formåls tjeneste. Helt ubegribeligt er det dernæst, at han vil hævde, at der »praktisk taget« intet står i bogen om de offentlige udgifter (trods titlen), når hele det første kapitel og en væsentlig del af det sidste handler derom, og det desuden berøres gang på gang i andre kapitler i skiftende forbindelser.

Sven Røgind.

Studenter i Moskva.

En russisk studenterdelegation har i august måned besøgt Danmark. De blev ført gennem det meste af landet og fik sikkert et fornuftigt indtryk af vor uddannelse og levemåde. Alligevel udtalte deres leder ved afrejsen, at de ikke var imponeret, og at de ikke havde set noget, de kunne tænke sig overført til deres hjemland.

Hvordan er forholdene da derovre? Er de så ideelle, at intet er bedre noget sted? Vi ser vel allesammen med nationale øjne og gennem vanens briller. Desuden giver spredte oplysninger, som de kunne indsamles i