

IV.

De i 1837 holdte og anmeldte Forelæsninger.

A. I Vinteren 1836—37 og Sommeren 1837.

1. Det theologiske Fakultets Forelæsninger.

Professor Clausen har i Vintersemestret 1836—37 i 6 — i de sidste Uger i 8 — ugentlige Timer fuldendt sin private Forelæsning over de tre første Evangelier, for et Auditorium af 103 Tilhørere; ligeledes den offentlige over det Ny Testaments Hermenevtik, i 3 ugentlige Timer, for 101 Tilhørere. Skriftlige Dvælses blev holdte i 2 Timer ugentlig. I Sommersemestret har han — indtil 1ste Sept., da han tiltraadte Rejsen til Göttinger-Universitetets Sekularfest — fuldendt i 6 ugentlige Timer Fortolkningen over Johannes' Evangelium (privat Forelæsning), og i 2 ugentlige Timer Udviklingen af den dogmatiske Del af den Augsburgske Konfession og sammes Apologi (offentlig Forelæsning); førstnævnte Forelæsning for 101, sidstnævnte for 139 Tilhørere.

Professor Zohlenberg har i Vintersemestret i 4 ugentlige Timer fuldendt en offentlig Forelæsning over Exodus og udvalgte Stykker af Deuteronomion, for 37 Tilhørere, i 3 andre Timer, for 86, holdt en privat Forelæsning over Hebræernes hellige Oldsager, som først i Sommerens Løb blev sluttet. I Sommersemestret læste han, efter at have i 5 Timer ugentlig tilendebragt nævnte Forelæsning, i 3 Timer om Ugen, for 74 Tilhørere, over det gamle Palæstina, som Hjælpemiddel til at forklare Skriftens Bøger; i 4 Timer ugentlig holdt han en privat Forelæsning over 2den Bog af Salmerne, for 44 Tilhørere; i et Privatissimum, 2 Timer ugentlig, har han med 72 Deltagere anstillet theologiske Skriveøvelser.

Professor Scharling har i Vintersemestret i 4 Timer om Ugen offentlig foredraget og fuldendt Fortolkningen af Brevet til Romerne, til hvilken Forelæsning 57, og paa en i Februar fremlagt Liste 39, Studerende tegnede sig; i en privat Forelæsning — som bivaanedes af 108, og efter en i Midten af December omgaaende Liste af 100 Tilhørere — foretog han i 3 ugentlige Timer den kristelige Moral og i 2 Timer den kristelige Morals Historie; efter Nytaar holdtes i 1 Time om Ugen Examinatorier over Moralen. I Sommersemestret fortsatte han, i 6 Timer ugentlig, nævnte Forelæsning over den kristelige Moral og dens Historie (71 Tilhørere), i en offentlig Forelæsning 2 Timer ugentlig, for 128 Tilhørere, gav han en kritisk Udsigt over Kirberne til Jesu Historie; endelig har han i et Privatissimum, for 9 Tilhørere, i 3 ugentlige Timer anstillet examinerende Dvælses til Forklaring af Petri og Judæ Breve, Pauli Breve til Thessalonicenserne, og samme Apostels Brev til Philemon.

Professor Engelstoft har i Vintersemestret læst offentlig i 2 ugentlige Timer over Jødernes Historie, for 79, privat i 6 ugentlige Timer over Kirkehistorien, for 93 Tilhørere; i 3 til 4 Timer om Ugen har han i et Privatissimum, med 12 Deltagere, anstillet repetitoriske Examinatorier over de forskellige theologiske Discipliner. I Sommersemestret har han fortsat alle de nævnte Forelæsninger og Examinatorier, for respektive 61, 71 og 13 Tilhørere.

Desuden havde i Winterhalvaaret Licent. Theol. P. C. Kierkegaard anmeldt offentlige Forelæsninger over Petri, Johannis, Jacobi og Judæ Dreve; hvorvidt disse Forelæsninger ere holdte, er ikke oplyst.

2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger.

Konferentsraad Bornemann har i Wintersemestret holdt en offentlig Forelæsning over særskilte Dele af Ret i Tingen efter Fædrelandets Lovgivning, i 2 ugentlige Timer, for 31 (Slutningslisten 9) Tilhørere, samt tvende private, over den almindelige Retsvidenskabs Grundlære i 3 Timer, for 24 (8), og over den specielle Del af Retsfortolkningslæren, i 4 Timer om Ugen, for 16 (13) Tilhørere. I Sommersemestret læste han offentlig i 2 Timer, for 14 (8) Tilhørere, over særskilte Materier af Ret til Tingen efter de danske Love; privat over Lovfortolkningslærens enkelte Discipliner, i 3, og over Naturetten i streng Betødning, ligeledes i 3 ugentlige Timer, førstnævnte Forelæsning for 15 (10), sidstnævnte for 16 (11) Tilhørere.

Statsraad Kolderup-Rosenvinge læste i Wintersemestret i en offentlig Forelæsning, 3 Timer ugentlig, for 27 (13) Tilhørere over den juridiske Encyklopædi, og holdt en privat Forelæsning over den danske Kirkeret, i 4 Timer, for 20 (6) Tilhørere; derhos gennemgik han i et offentligt Examinatorium, 1 Time om Ugen, den positive Folkeret, og i et andet, ligeledes i 1 Time, den danske Retshistorie; i det førstnævnte deltog 18 (11), i det sidstnævnte 30 (20) Studerende. Sidstnævnte Examinatorium forfattedes i Sommersemestret med 14 Deltagere (efter Slutningslisten); ligeledes Forelæsningen over Kirkeretten for 18 (7) Tilhørere; derhos holdt Statsraaden en offentlig Forelæsning, i 4 ugentlige Timer, over den kriminelle Proces for 6 (4) Tilhørere.

Professor Larsen har i Wintersemestret offentligen i 3 Timer om Ugen læst over den danske Politiret, for 24 (24), og privat, i samme Timeantal, for 29 (21, 16) Tilhørere, foredraget Læren om Appel; ligeledes anstillede han privat, i 2 ugentlige Timer, kfriftlige Dvælses, som bivaanedes af 46, senere 39, og til Slutning 12 Deltagere. I Sommersemestret holdt han de praktiske Dvælses offentlig for 24 Deltagere (Slutningslisten samme Antal), og læste i en privat Forelæsning, 5 Timer om Ugen, over den danske Landboret, for 47 (34, 21) Tilhørere. Hvorvidt Professorens har holdt de af ham tilbudne examineriske Privatissima, i Wintersemestret over Processen og Kriminalretten, i Sommeren over den danske Privatret, derom savnes Dplysning.

Professor Scheel har i Winterhalvaaret offentligen i 2 ugentlige Timer anstillet praktiske Dvælses, hvori 26, og efter Slutningslisten 21 deltog; og holdt to private Forelæsninger, over den danske Soret, i 4 Timer, for 38 (22), og over den almindelige Del af den danske Kriminalret, i 3 Timer om Ugen, for 35 (18) Tilhørere. I Sommerhalvaaret har han i 2 ugentlige Timer offentligen foredraget den danske Kriminalrets specielle Del, og privat, i 4 Timer, læst over den romerske Rets Historie og sammes almindelige Del. Førstnævnte Forelæsning bivaanede 26 (11), sidstnævnte 40 (26) Tilhørere.

3. Det medicinske Fakultets Forelæsninger.

Konferentsraad Sæptorph har i Winterhalvaaret holdt en privat Forelæsning over de til Fødselsbølpen hørende Operationer, i 2 ugentlige Timer, for 8, og ved Slutningen for 5 Tilhørere. Han havde tillige anmeldt en offentlig Forelæsning

over Fødselsvidenskaben. I Sommerhalvaaret har Konferentsraaden ikke læst, da Ingen meldte sig til de af ham anmeldte tvende Forelæsninger over de to ovennævnte Gjenstande.

Statsraad Bang har i Vintersemestret i 4 ugentlige Timer holdt og fuldendte en Forelæsning over den almindelige Pathologi's og Therapi's Grundfætninger (som Indledning til et Kursus over den praktiske Medicin, hvilket han i 3 Halvaar agter at fuldføre). Tilhørernes Antal var 18 og ved Forelæsningens Slutning 9. I Statsraadens daglige kliniske Forelæsninger og Qvelser paa Frederiks-Hospital deltog som Tilhørere 14 (13), som Examinander 10 (6), som Praktikanter 6 (5) Studerende. I Sommersemestret har han læst over den specielle Pathologi og Therapi i ovennævnte Timeantal for 24 (23) Tilhørere, og fortsat de kliniske Forelæsninger og den examinatoriske samt Praktikant-Kliniken i 2 Timer daglig for 33 (19) Tilhørere, 4 (11) Examinander og 4 Praktikanter.

Profesor Eschricht læste i Vintersemestret i 4 ugentlige Timer over den almindelige Physiologi og de dyriske Livsyttringer, i 2 Timer over Indboldslæren, og i 1 Time om Ugen, for ældre Studerende, over de nyeste Opdagelser i Anatomien og Physiologien. Tilhørernes Antal var respektive 34 (19), 6 og 12. I Sommersemestret holdt han en offentlig Forelæsning, 4 Timer om Ugen, over de til Ernæringen og Forplantningen henhørende Livsyttringer, for 24 (35) Tilhørere; han havde desuden anmeldt en privat Forelæsning over den sammenlignende Anatomi, men hvortil ingen Tilhørere meldte sig.

Profesor Otto læste i Vintersemestret i en offentlig Forelæsning, 3 Timer om Ugen, over Pharmacognosien og Pharmacodynamiken af de vigtigste Lægemidler i Mineral- og Dyreriget; privat, i andre 3 Timer, over den samtlige Pharmacognosi, begge Forelæsninger for 9 Tilhørere. I Sommerhalvaaret holdt han kun en, offentlig, Forelæsning, i 4 ugentlige Timer, nemlig over Metallerne i pharmacodynamisk og toxicologisk Henseende, for et Auditorium af 21 Tilhørere.

Profesor Stein — der i Vintersemestret som Privatdocent havde holdt to anatomiske Forelæsninger, den systematiske i 4 Timer, og i 2 Timer om Ugen den topographiske og kirurgiske — læste i Sommerhalvaaret offentlig, i 3 Timer, over den generelle Anatomi, for 20 Tilhørere. Tvende anmeldte private Forelæsninger, over Sandseorganerne hos Mennesket og Vertebraterne, samt over udvalgte Kapitler af den patologiske Anatomi, kom af Mangel paa Tilhørere ikke istand.

Profektor Dr. Svitzer læste i Vinterhalvaaret en Time daglig over den specielle Anatomi; i Sommerhalvaaret har han ingen Forelæsninger holdt.

4. Forelæsninger i det filosofiske Fakultet.

Konferentsraad Engelstoft har i Vintersemestret i en offentlig Forelæsning, 2 Timer om Ugen, efter indledende Betragtninger over det historiske Studiums rette Grundvold og Formaal, givet en pragmatisk Udsigt over Middelalderens Bevægelser og Begivenheder; privat, i 3 ugentlige Timer, gennemgaaet den første Del af et aarligt Kursus over det danske Monarki's Statistik, mest for de juridiske Studerende. Begge Forelæsninger fortsattes i Sommerhalvaaret paa samme Maade, hvorved af Statistiken den anden og sidste Halvdel blev gennemgaaet. Tilhørernes Antal var ved den historiske Forelæsning om Vinteren 9 (3), om Sommeren 6 (5), ved den statistiske respektive 30 (11) og 16 (7).

Statsraad Ørsted anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Forelæsning, i 2 Timer om Maanedens, over de nyeste Opdagelser i Naturlæren, og en privat over udvalgte Kapitler af Naturlæren; desuden i den polytekniske Læreanstalt en Forelæsning over Jordklodens Physik, 4 Timer om Ugen, samt 1 Time om Ugen Examinatorier; i Sommerhalvaaret Fortsættelse af den førstnævnte, offentlige, Forelæsning, og en privat Forelæsning, 1 Time daglig, for de yngste Studerende, over Naturlærens mekaniske Del, med tilhørende Examinatorium; derhos ved den polytekniske Læreanstalt, i 4 ugentlige Timer, Dveller og Examinatorier over Indholdet af de Videnskaber han i de tre sidste Halvaar havde foredraget. Hvorvidt disse Forelæsninger og Dveller alle have været holdte, og for hvilket Antal af Tilhørere, kan af Mangel paa Oplysninger ikke angives.

Statsraad Hornemann har ved svageligt Helbred i begge Halvaarene været forhindret fra at holde Forelæsninger; Statsraad Schumacher, som hidtil, med kongelig Tilladelse været fraværende.

Professor Ohlenschläger anmeldte i Vinterhalvaaret, for Nytaar: Fortsættelse af sine Forelæsninger over Evald og Vessel, efter Nytaar: Forelæsninger over det Humane, det Fromme, det Edle, det Moralske i Goethes Mesterværker, altid med Hensyn til Menzels Nedrivelse af denne store Digter; i Sommerhalvaaret over Holbergs Peder Paars.

Konferentsraad Verlauff holdt i Vinterhalvaaret to offentlige Foredrag, i 3 ugentlige Timer, som Fortsættelse fra det foregaaende Semester, over de vigtigste Kilder til Fædrelandets Historie, for 5, og i 1 Time om Ugen, for 7 Tilhørere, en Udsigt over den nordiske Arkæologi; begge Forelæsninger fortsattes i Sommerhalvaaret, førstnævnte i 1, sidstnævnte i 2 ugentlige Timer, for næsten de samme Tilhørere.

Gehejmelegationsraad Brøndsted anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Forelæsning, i 2 Timer om Ugen, over det gamle Grækenlands Geografi, og holdt privat, i 3 Timer med 1 Time Examinatorium, et Foredrag for de yngste Studerende over Euripides' Tragedie Phoenicierinderne, hvilken Forelæsning bivaanedes af 149 Tilhørere. I Sommerhalvaaret fortsatte han, i 2 ugentlige Timer, ovennævnte offentlige Forelæsning, for 12 Tilhørere. Desuden har han i begge Halvaarene tilbudt sin Vejledning i det kongelige Mynt- og Medalliekabinet.

Professor Sibbern havde i Vinterhalvaaret bestemt, i 3 ugentlige Timer at holde offentlige Forelæsninger over Logiken, bestemte for dem der allerede havde taget anden Examen; i Begyndelsen indfandt sig ogsaa 12 til 16 Tilhørere ved disse Forelæsninger; men da Antallet efter nogle Ugers Forløb var gaaet ned til 5, og disse 5 havde et meget forskjelligt Ansættelse i Henseende til disse Forelæsninger, blev Professoren med de Tilstedeværende enig om at lade Forelæsningen falde bort, hvorimod de vedbleve med, som allerede havde fundet Sted, at anvende en af de bestemte tre Timer til videnskabelige Konversatorier, i hvilke 6 Studerende deltog. Desuden læste Professoren 1 Time ugentlig offentlig over Stats- og Selskabsforholdene, men da til denne Forelæsning ligesaa mange Mænd fra Byen som Studenter indfandt sig, blev ingen Liste optaget; endelig holdt han, for 20 Tilhørere, en privat Forelæsning, i 3 Timer om Ugen, over Kristendomsphilosophien. I Sommerhalvaaret læste han privat i 1 Time daglig, for de yngste Studerende, af hvilke 137 tegnede sig, over Logiken og den filosofiske Propædeutik; en anmeldt Forelæsning over den almindelige Biologi blev ikke holdt, da kun 5 Tilhørere havde meldt sig.

Profesor Reinhardt anmeldte i Winterhalvaaret en offentlig Forelæsning, i 2 Timer ugentlig, over den almindelige Insektlære, og ved den polytekniske Lærestanstalt, i 4 Timer, over den almindelige Zoologi, med 1 Time Examinatorium. I Sommerhalvaaret dels, i 3 Timer, i den polytekniske Anstalt, Fortsættelse af sidstnævnte, dels en offentlig Forelæsning for Forststudierende, i 2 ugentlige Timer, over udvalgte Dele af de nordiske Pattedyr og Fugles Naturhistorie.

Profesor Begtrup har i begge Halvaarene holdt offentlige Forelæsninger over Agerdyrkningen, i 3 ugentlige Timer, for respektive 9 og 5 Tilhørere, og desuden saavel i Winter- som Sommerhalvaaret anmeldt private Forelæsninger over enkelte Dele af Landvæsnet, men om disse ere komne istand, vides ikke.

Profesor Petersen holdt i Wintersemesteret, i 3 ugentlige Timer, en Forelæsning over de vigtigste Dele af den græske Literaturhistorie, for 19 (14) Tilhørere, og i tvende Timer et Repetitorium over dels de spartanske dels de attiske Antikviteter, for respektive 10 og 11 Deltagere. I Sommersemesteret foredrog han i 2 Timer den græske Poesis Historie med Undtagelse af den episke Poesi, for 12 Tilhørere, fortsatte, i 1 Time, Repetitoriet over attiske Antikviteter, med 7 Deltagere, og holdt med 6 andre Interpretationsøvelser, 2 Timer om Ugen, over udvalgte Steder af de homeriske Digte. Alle disse Foredrag og Øvelser vare offentlige.

Profesor Schouw holdt i Wintersemesteret en privat Forelæsning, 4 Timer ugentlig, for de yngste Studerende — hvoraf 38 vare tegnede — over den almindelige Naturhistorie; desuden har han i 1 Time hver Maaned offentligen foredraget de nyeste Opdagelser i den fysiske Geografi. I Sommerhalvaaret har han læst offentlig i 4 Timer, for 78 Tilhørere, over den almindelige Botanik, og i 3 Timer, for 18 Tilhørere, forklaret de medicinske Planter. Desuden i den polytekniske Lærestanstalt gennemgaaet de tekniske Planter's Historie i 2 Timer om Ugen.

Profesor Zeise har i Winterhalvaaret holdt to Forelæsninger ved Universitetet, over den almindelige Kemi, som Fortsættelse fra det foregaaende Semester, i 3 Timer om Ugen, for 14 Tilhørere, og i 2 Timer, for de samme Tilhørere, over den analytiske Kemi; desuden ved den polytekniske Lærestanstalt — hvor ivoirigt hans Forelæsninger med kongelig Tilladelse bleve overdragne til Lektor Scharling — holdt Examinatorier over den almindelige Kemi, og gennemgaaet Examinandernes skriftlige Udarbejdelser. I Sommerhalvaaret har han læst offentlig, i 2 Timer, for 23 Tilhørere, over udvalgte Afsnit af de organiske Stoffers analytiske Kemi, hvilke Forelæsninger dog paa Grund af Professorens Sygdom erholdt en mindre Udstrækning end han havde paa-tænkt, og privat, i 4 Timer om Ugen, over den almindelige Kemi's Hovedlærdomme; derhos i den polytekniske Anstalt, i 12 Timer om Ugen, ledet de kemiske Øvelser, samt holdt Examinatorier.

Justitsraad Molbech agtede, efter Forelæsningskatalogen, i Wintersemesteret, offentlig, i 2 Timer om Ugen, at foredrage et kort Begreb af Literaturens almindelige Historie i ældre og nyere Tider, med nærmest Hensyn til yngre Studerendes Læsning; i andre, ligeledes offentlige, Timer at fortsætte sine for nogle Aar siden holdte, og i to Bind ved Trykken bekendtgjorte, Forelæsninger over den nyere danske Poesi, hvilke han da, med Bemærkninger over nogle af Ahlenschlägers samt senere danske Digteres Værker fra det 19de Aarhundrede, agtede at bringe til Ende. For Sommersemesteret anmeldte han Fortsættelse, i 2 ugentlige Timer, af sidstnævnte Forelæsning.

Profesor Forchhammer har i Winterhalvaaret læst offentlig, i 3 ugentlige Timer, over Dryktnossien, for 9 Tilhørere, og i den polytekniske Anstalt i 2 Timer givet en

Oversigt over Geognosien ialmindelighed og Danmarks isærbeleshed, og i 4 Timer foredraget Mineralrigets tekniske kemi, samt 4 Dage om Ugen, 3 Timer hver Gang, holdt kemiske Dvælses. I Sommerhalvaaret var han ved en Udenlandsrejse hindret fra at holde Forelæsninger.

Profesor Madvig anmeldte i Vinterhalvaaret 5 Forelæsninger og Dvælses, nemlig offentlig, i 3 ugentlige Timer, over den romerske Literaturs Historie, og i 2 Timer Interpretationsøvelser for de philologiske Studerende over en latinisk Forfatter; privat i 3 Timer, for de yngste Studerende, over udvalgte Satirer af Juvenal, i 3 andre Timer over Ciceros Verinske Taler; endelig i et Privatisimum latiniske Skriveøvelser; de tre sidstnævnte blev holdte for respektive 143, 16 og 16 Tilhørere eller Deltagere. I Sommerhalvaaret har han alene anmeldt og holdt en offentlig Forelæsning, for 16 philologiske Studerende, 4 Timer om Ugen, over de romerske Antikviteter.

Profesor Møller anmeldte i Vinterhalvaaret en offentlig Forelæsning, 3 Timer ugentlig, over Metaphysikens almindeligste Begreber, hvilken blev holdt for 26 Tilhørere, samt en Privatforelæsning, i 4 Timer, over Psykologien; i Sommerhalvaaret en offentlig over Moralphilosophien og en privat Forelæsning over Psykologien, ialt 6 ugentlige Timer, foruden Examinatorier, for de yngste Studerende; til det sidstnævnte Foredrag havde 143 tegnet sig.

Profesor Abrahams fortsatte i Vintersemestret sit i det foregaaende Aar begyndte Foredrag over vort Aarhundredes franske Prosaforfattere, samt de sædvanlige praktiske Dvælses; i Sommersemestret foretog han offentlig Lafontaines Fabler, og fortsatte de praktiske Dvælses. Tilhørernes Antal var om Vinteren 30, om Sommeren 15.

Profesor Oluffen havde i Vintersemestret anmeldt en offentlig Forelæsning, og privat Vejledning i praktiske Dvælses, men blev ved Sygdom forhindret fra at læse. I Sommerhalvaaret har han i en Privatforelæsning for de yngste Studerende (136) foredraget Begyndelsesgrundene af Astronomien, 1 Time daglig, foruden Examinatorier, samt tilbudt Vejledning paa Observatoriet for dem som maatte ønske at anstille praktiske Dvælses, af hvilken Vejledning Tvende have benyttet sig.

Profesor Johannsen havde i Vintersemestret anmeldt to offentlige Forelæsninger over Arabisk, og en privat over Profeten Esaias, for de yngste Studerende, men maatte formedelst Sygdom afbryde de allerede begyndte Forelæsninger, og kunde heller ikke i Sommerhalvaaret fortsætte dem.

Profesor Velschov gav i Vinterhalvaaret offentlig, i 2 Timer ugentlig og for 9 Tilhørere, et Omrids af vore Forfædres Kultur og borgerlige Forfatning, efterat Kristendommen havde begyndt sin Virksomhed, indtil Aaret 1660. Privat foretog han, i 4 ugentlige Timer, for de yngste Studerende (162), det spanske Monarki's Historie under Kong Philip den Andens Regjering, saaledes at han tillige omfattede de mærkeligste Begivenheder der tildroge sig i det øvrige vestlige Europa til samme Tid. I Sommerhalvaaret fudendte han, i 3 Timer, for 5 Tilhørere, ovennævnte offentlige Forelæsning, og gav i 1 Time om Ugen, for 4 Tilhørere, en Udsigt over Statsforandringen i Danmark 1660 og de derpaa følgende mærkeligste Begivenheder indtil Kong Christian V's Død.

Profesor Ramus holdt i Vintersemestret en offentlig Forelæsning, i 2 Timer, over Algebraens Elementer, og en privat, i 3 Timer, over Stereometri og Trigonometri, begge for de yngste Studerende (145), og fortsatte desuden i den polytekniske Lærestalt i 7 ugentlige Timer samt 2 Timer Examinatorier sine Forelæsninger

over Differential- og Integralregning. I Sommerhalvaaret havde han anmeldt en offentlig Forelæsning for Provektiores, 3 Timer om Ugen, over en eller anden Del af den højere Analyse, men da hertil kun en Tilhører meldte sig, og denne ikke var moden nok til med Nytte at høre en saadan Forelæsning, kom denne ikke istand. Ved den polytekniske Anstalt foretog han i 7 Formiddagstimer den analytiske Mechanik med Examinatorier derover, og fortsatte i 2 Timer ovennævnte Examinatorier i Differential- og Integralregning.

5. Forelæsninger og Øvelser i den polytekniske Lærestiftelse.

a. I Winterhalvaaret vare, foruden de allerede anførte Forelæsninger og Øvelser af Statsraad Ørsted og Professorene Reinhardt, Zeise, Forchhammer og Ramus, endvidere følgende anmeldte.

Professor Hetsch og Kandidat Hummel: Ledelse af Tegneøvelserne 2 Timer daglig, under Medvirkning af Assistent Olsen.

Lektor Scharling: 4 Timer ugentlig Forelæsning over Plante- og Dyrerigets tekniske Remi, samt Ledelse af kemiske Øvelser 4 Dage om Ugen, hvergang i 3 Timer.

Kandidat Hummel: Forelæsning 4 Timer om Ugen med 1 Time Examinatorium over Maskinlæren, i 3 andre Timer over populær Mechanik og Maskinlære.

Kandidat Villkens: 4 Timer ugentlig Foredrag over mekanisk Teknologi.

Bygningsinspektør Friis: 1 Gang ugentlig, i 2 Timer, Foredrag af Bygningskunstens tekniske Del.

Mekanikus Poulsen, Forstander for Værkstederne, har ledet Arbejderne i disse.

b. I Sommerhalvaaret, foruden hvad allerede oven er anført ved Professorene Statsraad Ørsted, Reinhardt, Schouw, Zeise og Ramus, endvidere:

I Professor Forchhammers Sted ledede Kandidat Rasmusen de kemiske Øvelser, 12 Timer om Ugen.

Professor Hetsch og Kandidat Hummel som oven.

Kapitajn Kellner: Fortsættelse af Forelæsningerne over Tegningsgeometrien, 2 Timer om Ugen.

Kandidat Villkens: Forelæsninger, 1 Time daglig, over mekanisk Teknologi.

Kandidat Hummel: Forelæsninger og Examinatorier over Maskinlæren, 1 Time daglig.

Bygningsinspektør Friis som oven. Mekanikus Poulsen som oven.

B. Anmeldte Forelæsninger og Øvelser i Vinteren 1837—38.

1. Det theologiske Fakultets Forelæsninger.

Dr. S. N. Clausen, Prof. ord., vil, efter en forudskikket kort Anvisning til det theologiske Studium, offentligt og med nærmest Hensyn til de unge Studerendes Tarv, anstille examinerende og fortolkende Øvelser over Apostlenes Gjæringer Tirsdag og Loverdag Kl. 12—1. I private Forelæsninger foredrager han, hver Dag, i Ugen Kl. 1—2, den første Halvdel af den kristelige Dogmatik. Privatisme tilbyder han de ældre Studerende sin Hjælp ved theologiske Skriveøvelser, Fredag Kl. 9—11.

Dr. M. S. Söhlenberg, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger, Mandag og Tirsdag Kl. 1—2, foredrage det hebraiske Sprog og dets Litteratur Historie; privat vil han Torsdag, Fredag og Lørdag Kl. 1—2 forklare den første Samuels Bog, og med disse Forelæsninger, med Hensyn til de yngre Studerende, forbinde Examinatorier; Mandag, Torsdag og Fredag Kl. 12—1 agter han at foredrage den historisk-kritiske Indledning til det gamle Testaments almindelighed.

Dr. C. E. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 11—12 fortolke Pauli 1ste Brev til Korinthierne. Privat vil han foredrage Indledningen til det ny Testamente, Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 11—12. Privatissime vil han anstille Samtaler og Examinatorier til Fortolkning af Pauli 2det Brev til Korinthierne, Tirsdag og Torsdag Eftermiddag Kl. 4—5½.

Dr. C. T. Engelstoft, Prof. extraord., vil offentlig fortsætte sine Forelæsninger over Kirkehistorien hver Mandag, Onsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 10, og privat foredrage den naturlige Theologi Tirsdag og Fredag i samme Time, samt om Onsdagen og Lørdagen Kl. 9. Tillige tilbyder han de ældre Studerende privatissime examinerende at gennemgaae de vigtigste theologiske Discipliner Tirsdag og Torsdag Kl. 12—2.

Privat-Docent.

Lic. S. L. Martensen vil i private Forelæsninger Onsdag og Fredag Eftermiddag Kl. 5—6 foredrage Prolegomena til den spekulative Dogmatik.

2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger.

Dr. M. S. Bornemann, Prof. ord., vil i offentlige Forelæsninger om Tirsdagen, Torsdagen og Lørdagen fra Kl. 12—1 tilendebringe Systemet af Naturretten i streng Betydning. Privat vil han samme Dage i Timen fra 11—12 foredrage særskilte Materier af den danske Kriminalret, og i samme Time om Mandagen, Onsdagen og Fredagen holde skriftlige Dvælses over Retskvæstioner af den almindelige Retsvidenskab og Fæderlandets Lovgivning.

Dr. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Prof. ord., vil i private Forelæsninger foredrage den danske Retshistorie Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 10—11, og den juridiske Encyklopædi Fredag og Lørdag i samme Time og Mandagen Kl. 12—1. Om Onsdagen Kl. 12—2 holder han offentligen praktiske Dvælses. Endelig vil han bestemme en for Tilhørerne belejlig Time til Examinatorier over Kirkeretten.

J. E. Larsen, Prof. ord., vil offentligen foredrage Danmarks Statsret Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 12—1. Privat foredrager han den danske Privatrets almindelige Del Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag Kl. 1—2. Privatissime agter han i 6 Timer ugentligen at holde Examinatorier over Kriminalretten og Processen.

Dr. A. V. Scheel, Prof. ord., holder hver Søndag i Ugen Kl. 9—10, samt Mandag og Fredag tillige Kl. 2—3, private Forelæsninger over den romerske tinglige og obligatoriske Ret; Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 2—3 foredrager han offentligen den extraordinære Civilproces.

3. Det medicinske Fakultets Forelæsninger.

Dr. J. S. Sartorph, Prof. ord. i Kirurgi og Fødselsvidenskab, foredrager i offentlige Forelæsninger, Fødselsvidenskabens saavel theoretiske som praktiske Del, Mandag, Tirsdag og Torsdag, Kl. 2—3. De til Fødsels-hjelpen hørende Operationer vil han, paa nærmere bestemmende Dage og Timer, forklare og vise i Fantomet, og deri øve Tilhørerne.

Dr. O. L. Bang, Prof. ord., holder kliniske Foredrag og examinatorisk Klinik hver Søndag Kl. 8—10 paa det Kongelige Frederiks Hospital. Mandag, Onsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 1—2 fortsætter han sine therapeutiske Forelæsninger.

Dr. D. S. Eschricht, Prof. ord., læser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 3—4 over den almindelige Physiologi, og forklarer dernæst de dyriske Livsyttninger. Onsdag og Lørdag i samme Time agter han at holde private Forelæsninger og Samtaler over Organernes indre Bygning og Udviklingshistorie.

Dr. C. Otto, Prof. extraord. i Pharmakologi og den legale Medicin, læser offentligen Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 11—12 over de Lægemidler af Planteriget der virke paa det irritable og det vegetative System, og privat, Onsdag og Lørdag i samme Time, over den legale Medicin.

Dr. S. A. V. Stein, Prof., læser Mandag, Onsdag, Fredag og Lørdag i Timerne Kl. 12—1 offentlig over hele den kirurgiske Anatomie; Mandag, Onsdag, Torsdag og Lørdag i Timerne Kl. 2—3 privat over hele det menneskelige Legemes systematiske Anatomie, med Undtagelse af Sandsorganerne.

Privat-Doцент.

Dr. A. G. Sommer læser hver Søndag, i en Time hvorom han nærmere vil komme overens med sine Tilhørere, over de indvortes Sygdommes Pathologi og Behandling; med Forelæsningerne sættes skriftlige Dvælses i Forbindelse.

4. Det filosofiske Fakultets Forelæsninger.

Dr. L. Engelstoft, Prof. ord. i Historie og Statistik, vil offentlig tvende Gange om Ugen, paa Dage og Timer som maatte være Tilhørerne belejlige, efter at have givet en almindelig Udsigt over Historiens Hjelpevidenskaber, nærmere forklare nogle af disse, navnlig Geografien, Kronologien og Kritiken; privat gennemgaaer han Tirsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag Kl. 12—1 den første Del af sit aarlige Kursus over det danske Monarki's Statistik.

Dr. S. C. Ørsted, Prof. ord. i Physiken, fortsætter fremdeles, den første Tirsdag i Maanedens Kl. 6—8 om Eftermiddagen, sine offentlige Forelæsninger over de nyeste Opdagelser i Naturlæren; privat vil han, i nogle Tilhørerne belejlige Timer, forklare nogle udvalgte Kapitler af Naturlæren. I den polytekniske Lærestiftelse foredrager han Physikens mekaniske og kemiske Del og holder Dvælses, saaledes som vedføjede Fortegnelse over Lærestiftelsens Forelæsninger viser.

Dr. J. V. Hornemann, Prof. ord. i Botaniken, vil, dersom hans svage Helbred tillader det, give Underretning om Maaden at bestemme og beskrive Planter, paa de for Tilhørerne bekvemteste Tider.

Dr. S. C. Schumacher, Prof. ord. i Astronomien, har kongelig Tilladelse til ikke at holde Forelæsninger.

Dr. A. Ohlenschläger, Prof. ord. i Æsthetiken, læser til sædvanlig Tid og Sted over Ludvig Tieck's bedste Dramer og Eventyr.

Dr. E. C. Verlauff, Prof. ord. i Historien, fortsætter i 2 Timer om Ugen sine offentlige Forelæsninger over den nordiske Arkæologi; i 2 Timer fortsætter han, ligeledes offentligen, sin kritiske Udsigt over de vigtigste Kilder til Fædrelandets Historie.

Dr. P. O. Brøndsted, Prof. ord. i Philologi og Arkæologi, agter først, hver Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 10—11, at slutte sine offentlige Foredrag over Peloponnesens Geografi, som i sidste Sommersemester for det meste blev gennemgaaet. Naar disse Forelæsninger sluttes i December Maaned, agter han, ligeledes offentligen, men med nærmest Hensyn til de ældre philologiske Studerende, at forklare Pindars olympiske Sange (efter A. Boeckhs Recension af Texten, saaledes som denne er aftrykt i L. Dissens Udgave). I det kongelige Mynt- og Medallicabinet vil han, som hidtil, bestræbe sig for at være de Studerende til Tjeneste hver Mandag og Lørdag Kl. 11—2, samt hver Onsdag Kl. 12—2.

Dr. F. C. Sibbern, Prof. ord. i Philosophien, agter Mandag og Torsdag i Aftentimerne 6—7 offentlig at foredrage Grundtrækkene til en almindelig Biologi; privat vil han Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 11—12, samt Lørdag Kl. 12—1, holde Forelæsninger over Psychologien. Om Fredagen Kl. 6—7 om Aftenen vil han, som forrige Aar, holde politiske Forelæsninger.

J. Reinhardt, Prof. ord. i Naturhistorien, læser offentlig Fredag og Lørdag Kl. 11—12 over den almindelige Ikthyologi og den nordiske Fiskefauna; Tirsdag og Onsdag Kl. 10—11 over Insekternes almindelige Historie; i private Forelæsninger Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 1—2 foredrager han Naturhistorien, og agter at gjentage i Examinatorier det Foredragne Lørdag i samme Time.

Dr. G. Begtrup, Prof. extraord. i Landøkonomien, læser offentlig over Agerdyrkningen Tirsdag, Onsdag og Torsdag Kl. 4—5, privat forklares enkelte Dele af Landvæsenet.

Dr. F. C. Petersen, Prof. extraord. i Philologien, foredrager den almindelige Del af de græske Antikviteter offentligen Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 9—10; privat fortolker han i samme Time Mandag, Onsdag og Fredag Aristophanes' Komædie: Hvesperne, efter at have forudskiftet en Udsigt over den græske Komædies Historie og det attiske Theatervæsen.

Dr. J. F. Schouw, Prof. extraord. i Botaniken, holder Tirsdag og Torsdag Kl. 5—6 offentlige Forelæsninger over de dyrkede Planter's Historie og Geografi. Den første Mandag i hver Maaned Kl. 5—6 foredrager han offentligen de ny Opdagelser i den physiske Geografi.

Dr. V. C. Zeise, Prof. extraord. i Kemien, fortsætter og slutter sine Forelæsninger over den almindelige Kemi Mandag, Tirsdag og Fredag Kl. 11—12; Onsdag og Torsdag i samme Time udvikler han Elementerne af de uorganiske Stoffers analytiske Kemi. Ved den polytekniske Lærestiftelse forestaar han kemiske Øvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3.

C. Molbech, Prof. extraord. i Literæthistorien, vil Mandag og Torsdag Eftermiddag Kl. 5 i offentlige Forelæsninger søge at udvikle Historiens Philosophi og vor Tidsalder's Aand og Karakter.

Dr. G. Forchhammer, Prof. extraord. i Mineralogien, vil, naar han er hjemkommen fra sin med kongelig Tilladelse foretagne Udenlandsrejse, bekendtgjøre sine Forelæsninger ved Opflag.

Dr. J. N. Madvig, Prof. extraord. i den latinske Literatur, vil offentlig Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10 give en Oversigt over de vigtigste romerske Statsindretninger, og privat Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 11 fortolke de to første Bøger af Ciceros Skrift om det højeste Gode og Onde. For de philologiske Studerende vil han i 3 Timer ugentlig offentlig læse over Philologiens Encyclopædi.

P. Møller, Prof. extraord. i Philosophien, agter Mandag, Tirsdag og Lørdag, i en Eftermiddagstime, at gennemgaae Ontologien eller Kategoriernes System. I 3 andre Timer vil han privatissime foredrage den gamle Philosophi's Historie.

Mag. N. C. L. Abrahams, Prof. extraord. i fransk Sprog og Literatur, vil offentligen foredrage den franske Digtekunst's Historie i vort Aarhundrede, samt iøvrigt fortsætte sine sædvanlige praktiske Øvelser.

C. F. R. Oluffen, Prof. extraord. i Astronomien, forklarer offentlig, i Timer der kunne bestemmes efter gjensidig Bekvemmelighed, Theorien og Anvendelsen af den Steinheilske Prismecirkel. Han tilbyder desuden sin Vejledning ved praktiske Øvelser paa Observatoriet.

Dr. C. T. Johannsen, Prof. extraord. i de orientalske Sprog, er paa Grund af hans Helbreds Tilstand ved kongelig Resolution fritaget for at holde Forelæsninger i dette Semester.

Mag. S. M. Velschow, Prof. extraord. i Historien og de nordiske Antikviteter (Profesor Rossgardianus), vil offentligen, i Timer der maatte findes beleslige paa begge Sider, vejlede ved historisk-kritiske Øvelser. I private Forelæsninger vil han Tirsdag, Torsdag og Lørdag i Timen Kl. 10—11, og Onsdag i Timen Kl. 12—1, gennemgaae Tysklands Historie i det Tidrum da Trediveaarskrigen førtes, saaledes at han tillige omhandler de samtidige Begivenheder i andre europæiske Staters Historie der staae i Forbindelse med denne Krig.

Mag. C. Ramus, Prof. extraord. i Mathematiken, vil offentligen Mandag og Tirsdag Kl. 12—1 foredrage den elementære Algebra, privat Onsdag Kl. 1—2 og Torsdag og Fredag Kl. 12—1 Stereometri og Trigonometri.

5. Forelæsninger og Øvelser ved den polytekniske Lærestalt i Vinterhalvaaret 1837—38.

Statsraad og Professor Ørsted læser Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag Formiddag Kl. 10—11 over Naturlærens mekaniske Del, og holder derover Examinatoriet om Onsdagen Kl. 11—12; Mandag, Onsdag, Torsdag og Lørdag Eftermiddag Kl. 5—6 foredrager han Naturlærens kemiske Del, hvori indbefattes Læren om Barmen, Elektriciteten, Galvanismen og Magnetismen, og i Timer som nærmere skulle bestemmes holder han Examinatorier.

Professor Zeise forestaar kemiske Øvelser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3.

Profesor Forchhammer læser de fire første Dage om Ugen Kl. 6—7 om Eftermiddagen over den almindelige Kemi, Torsdag og Lørdag Kl. 11—12

over Krystallografien, og holder i andre belejlige Timer Examinatorier og Dvølfser derover; desuden leder han kemiske Dvølfser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 12—3.

Profesor Zetsch bestyrer Tegneøvelserne, som holdes dagligen Kl. 1—3, under Medvirkning af Assistent Olsen.

Kapitajn v. Kellner foredrager Fredag og Lørdag Kl. 10—11, samt Tirsdag og Fredag Kl. 5—6, Begyndelsesgrundene af den deskriptive Geometri.

Profesor Ramus foredrager hver Dag Kl. 9—10 de vanskeligere Kapitler af Algebra og Trigonometri; om Lørdagen Kl. 12—1 holder han Examinatorier.

Mekanikus Poulsen, Forstander for Værkstederne, leder Arbejderne i disse. De staae aabne fra om Morgenen tidligt til Kl. 12, og om Eftermiddagen Kl. 3—5.

Anmærkn. Ifølge Lærestiftelsens Reglement staaer Afgang til Forelæsningerne og Dvølfserne ogsaa aaben for Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Examen, imod at betale i Afgift til Lærestiftelsens Extrafond: for $\frac{1}{2}$ Aars Deltagelse i en Forelæsning 2 Rbd. S. M., for Deltagelse i en af de experimentale Dvølfser 6 Rbd. S. M., for Undervisning i Tegnestuerne 6 Rbd. S. M. om Halvaaret, for Deltagelse i samtlige Indretninger ved Lærestiftelsen, saavidt Omstændighederne tillade, 10 Rbd. S. M. om Kvartalet.