

forladt Ægget) men ogsaa med Hensyn til deres Benbygning, Fordøjelses- og Forplantningssystem.

VI. Akademiske Promotioner.

I Aaret 1884—85 have 13 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt tre den juridiske, fem den medicinske og fem den filosofiske Doktorgrad.

Praktiserende Læge Edvard Engelsen (Lægeexamen i Juni 1879), se foran S. 29, forsvarede den 27. Oktober 1884 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Blodlegemernes Antal, Hæmoglobinmængde og Størrelse». Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. P. L. Panum og Dr. C. M. Reisz, af Tilhørerne Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Dr. med. Chr. H. L. P. E. Bohr. Graden meddelt den 31. Oktober 1884.

Cand. philol. Finnur Jónsson (filologisk-historisk Skoleembedsexamen i Januar 1883), se Univ. Aarb. 1883—84, S. 58, forsvarede den 6. November 1884 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kritiske Studier over en Del af de ældste norske og islandske Skjaldekvad». Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. K. Gislason og Docent, Dr. Ludv. F. A. Wimmer, af Tilhørerne Docent G. Brynjulfson. Graden meddelt den 22. November 1884.

Cand. juris Carl Theodor Ussing (fuldstændig juridisk Embedsexamen i Juni 1880) forsvarede den 29. November 1884 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Anders Sandee Ørsted som Retslærd». Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. C. Goos og J. H. Deuntzer, af Tilhørerne ingen. Prof., Dr. Jul. Lassen styrede Handlingen som Prodekan i Stedet for Prof. Deuntzer. Graden meddelt den 5. December 1884.

Cand. mag. William Emil Sørensen (Magisterkonferens i Naturhistorie (Zoologi) i April 1873) forsvarede den 18. December 1884 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Lydorganer hos Fiske». En fysiologisk og komparativ-anatomisk Undersøgelse». Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Etatsraad, Dr. med. & phil. Japetus Steenstrup og C. V. Holten, af Tilhørerne Cand. mag. (Zool.) R. S. Bergh og Assistent ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil. J. E. V. Boas. Graden meddelt den 30. December 1884.

Cand. med. & chir. Peder Johannes Friedenreich Kaarsberg (Lægeexamen i Juni 1881) forsvarede den 19. December 1884 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Om den Emmetske Ruptur». Paa Embeds Vegne opponerede Proff., Dr. M. H. Saxtorph og Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne Dr. med. Leopold Meyer. Graden meddelt den 15. Januar 1885.

Cand. juris Carl Adolph Nissen (fuldstændig juridisk Embedsexamen i Juni 1864), se Univ. Aarb. 1883—84, S. 58, forsvarede den 22. December 1884 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Forsøg til en middelnedertysk Syntax». Paa Embeds Vegne opponerede Docenterne Dr. Herm. Møller og Dr. Vilh. L. P. Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 10. Februar 1885.

Assistent i Gehejmearkivet og Notarius ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, Cand. juris Vilhelm Adolf Secher (fuldstændig juridisk Embedsexamen i Januar 1876) forsvarede den 29. Januar 1885 sin for den juridiske Doktorgrad

skrevne Afhandling: »Om Vitterlighed og Vidnebevis i den ældre danske Proces. Retshistoriske Studier. I. Om Vitterligheden«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. H. Matzen og J. H. Deuntzer, af Tilhørerne Assessor i Københavns Kriminal- og Politiret, Dr. juris N. C. H. Sylov og Docent, Dr. phil. Ludv. F. A. Wimmer. Prof., Dr. C. Goos styrede Handlingen som Prodekan i Stedet for Prof. Deuntzer. Graden meddelt den 6. Februar 1885.

Assistent i Justitsministeriet, Cand. juris Vilhelm Carl Thomsen (fuldstændig juridisk Embedsexamen i Januar 1877) forsvarede den 18. Marts 1885 sin for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Læren om Forandringsrettighedens Forældelse efter dansk og fremmed Ret«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof. A. C. Evaldsen og Dr. Jul. Lassen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 23. Marts 1885.

Cand. mag. Rudolph Sophus Bergh (Magisterkonferens i Naturhistorie (Zool.) i December 1882) forsvarede den 26. Marts 1885 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Metamorphosen hos Aulastoma gulo«. Paa Embeds Vegne opponerede Etatsraad, Prof., Dr. med. & phil. Japetus Steenstrup og 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, Dr. phil. Chr. F. Lütken, af Tilhørerne Docent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr. phil. F. V. A. Meinert. Graden meddelt den 17. April 1885.

Læge i København Peter Jacob Christian Dethlefsen (Lægeexamen i Juni 1879) forsvarede den 11. April 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Den alkoholiske Eklampsi. Klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. C. G. Gædeken og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne Dr. med. A. Friedenreich. Prof., Dr. T. S. Warncke styrede Handlingen som Prodekan i Stedet for Prof., Dr. Gædeken. Graden meddelt den 5. Maj 1885.

Korpslæge Johan Andreas Neergaard Kier (Lægeexamen i Juni 1877) forsvarede den 22. Maj 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Bidrag til Bedømmelsen af Mekanotherapiens Betydning (Massagebehandlingen) i Øjenlægevidenskaben. En klinisk Studie«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. P. Plum og Docent Dr. Edm. Hansen Grut, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 3. Juni 1885.

Læge ved Sygehuset og det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia Carl Christian Langgaard (Lægeexamen i Januar 1878), se foran S. 29, forsvarede den 30. Juni 1885 sin for Doktorgraden i Medicinen skrevne Afhandling: »Studier over den croupøse Pneumoni, særlig over Hjærnesymptomerne og deres Aarsager«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. C. E. With og Dr. C. M. Reisz, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 9. Juli 1885.

Cand. mag. & polit. Carl Elias Bonaventura Krebs (Magisterkonferens i Mathematik i Maj 1875, statsvidenskabelig Examen i Juni 1879) forsvarede den 6. Juli 1885 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Viden og Forventning«. Paa Embeds Vegne opponerede Prof., Dr. H. Høffding og Dr. Kr. Kroman, af Tilhørerne Docent, Dr. Claudius Wilkens, Dr. phil. C. N. Starcke og Dr. phil. Alfr. G. L. Lehmann. Graden meddelt den 20. Juli 1885.

VII. Akademiske Højtideligheder.

Reformationsfesten højtideligholdtes Torsdagen den 13. November 1884.