

## B. Tilstand og Virksomhed.

### I. Bestyrelse.

Til Rektor for Rektoratsaaret 1881—82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof. J. F. Johnstrup, der tiltraadte Rektoratet den 17. Novbr. s. A.

Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Prof., Dr. P. Madsen i det theologiske Fakultet, Prof. A. C. Evaldsen i det rets- og statsvidenskabelige, Prof., Dr. C. M. Reisz i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. Fausbøll i det filosofiske og Prof., Dr. A. Steen i det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet.

Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof., Dr. C. Hermansens Afgang, se neden for, Prof., Dr. P. Madsen. Prof. Holm, hvis Funktionstid som valgt Medlem udløb den 14. Novbr. 1881, gjenvalgte af den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. fra den nævnte Dag at regne.

### II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de videnskabelige Anstalters Personalforhold.

#### 1. Konkurrence om en ledig Lærerpost.

Efter at Prof. F. Schmidt var afgaaet ved Døden, androg det lægevidenskabelige Fakultet om Ministeriets Bemyndigelse til at træffe følgende Foranstaltninger til Besættelsen af den ledige Post og den midlertidige Besørgelse af Undervisningen i Anatomi:

1. Der offentliggjøres en foreløbig Meddelelse om, at Posten vil blive besat ved en offentlig Konkurrence, som holdes i Slutningen af Aaret 1881, og til hvilken lægevidenskabelige Kandidater fra de 3 nordiske Riger kunne indstille sig;
2. Der udstedes en Opfordring til dem, som under Vakancen kunne ønske at overtage Besørgelsen af Undervisningen, fuldstændig eller partielt, om derom at melde sig hos Fakultetets Dekanus; som Vederlag til den eller dem, hvem det nævnte Hverv overdrages, tilstaaes der i alt 1200 Kr. for hvert Semester.

Denne Indstilling tiltraadte Konsistorium i Skrivelse af 18. Jan. 1881, dog saaledes, at det i den foreløbige Meddelelse om Konkurrencen anførtes, at lægevidenskabelige Kandidater fra de 3 nordiske Riger saa vel som andre, der vare det danske Sprog mægtige, kunde indstille sig, en Udtryksmaade, som det vilde foretrække, da den vilde forene den Praxis, der havde uddannet sig i det lægevidenskabelige Fakultet, med den, som maatte siges at være slaaet fast i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet, og saaledes synes at være vel egnet til i Fremtiden at blive det almindelige Udtryk i lignende Tilfælde for alle Fakulteter.

Under 26. Jan. bifaldt Ministeriet Indstillingspunktet Nr. 2, hvorhos det erklærede sig villigt til at udvirke en kgl. Tilladelse til Besættelsen af den ledige Lærerpost ved Konkurrence, dog saaledes, at denne indskrænkedes til lægevidenskabelige Kandidater, der havde Indfødsret, og begjærede detailleret Forslag til Ordningen af Konkurrencen.



Ledelsen af Undervisningen i Anatomi for Foraars Halvaaret 1881 overdrog Fakultetet til Dr. med. O. Bloch, for Efteraars Halvaaret s. A. til Prosektor Chievitz.

I Skrivelse af 26. Febr. foreslog Fakultetet:

1. Konkurrencen holdes i den sidste Halvdel af Decbr. 1881 og i Januar 1882. De, som agte at indstille sig til denne, maa anmelde dette for Fakultetets Dekanus inden den 1. Novbr. 1881.

2. Konkurrencen holdes efter følgende Regler:

Prøven bestaar i

a. en Afhandling, hvis Æmne meddeles ved Lodtrækning, og til hvis Udarbejdelse der tilstaaes Konkurrenterne 28 Dage, inden Udløbet af hvilken Tid den afleveres trykt til Dekanus. Trykningen sker paa Konkurrenternes egen Bekostning. Hver Afhandling omdeles til Censorerne og Konkurrenterne tre Dage, førend den af Forfatteren forsvares mundtlig mod de øvrige Konkurrenter. Hvis disses Antal overstiger tre, forsvares den dog kun mod tre af dem, som udtages ved Lodtrækning. Der tilstaaes hver af Opponenterne  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Time til Oppositionen;

b. en anatomisk Præparation, hvortil der tilstaaes to Dage, hvorefter Konkurrenten den tredje Dag holder en til Arbejdet knyttet Forelæsning;

c. en af Demonstration ledsaget Forelæsning over et 6 Timer forud ved Lodtrækning opgivet Æmne.

Prøvernes Rækkefølge bestemmes af Bedømmelsesudvalget.

3. Bedømmelsesudvalget bestaar af 9 Medlemmer, nemlig Fakultetets Dekanus som Formand, 4 Medlemmer, der vælges af Fakultetet, dog saaledes, at Valget ikke nødvendig er indskrænket til dettes egne Medlemmer, og 4, der vælges af det medicinske Selskabs staaende Udvalg. Da det med Hensyn til Bestemmelsen og Bedømmelsen af de praktiske Prøver maatte anses som meget ønskeligt, at en speciel Repræsentant for den menneskelige Anatomi paa denne Videnskabs nu værende Udviklingstrin kunde have Sæde i Bedømmelsesudvalget, androg Fakultetet paa, at der blandt Censorerne maatte vælges en dertil kvalificeret Videnskabsmand fra et af de skandinaviske Naboerger, i Lighed med, hvad der tidligere havde fundet Sted ved nogle Konkurrencer ved nordiske Universiteter.

For saa vidt Ministeriet havde forlangt Adgangen til Konkurrencen begrænset til lægevidenskabelige Kandidater, der havde Indfødsret, bemærkede Fakultetet følgende: Den normale Anatomi var et Fag, som af den, der paa en værdig Maade skulde kunne repræsentere det som Universitetslærer, krævede en længere og ganske speciel Uddannelse, som kun søgtes og opnaaedes af saa faa yngre Videnskabsmænd, at man ikke kunde gjøre Regning paa, at der ved en indtraadt Vakance i dette Fag i et lille Land som Danmark vilde kunne findes en til Overtagelsen af denne Stilling fuldt kvalificeret Mand. Hertil bidrog her til Lands bl. a. den uheldige Omstændighed, at den, som skulde overtage denne Post, ikke kom til at indtræde som Professor med den for de yngste Professorer bestemte Løn, men som Lektor med en Begyndelsesgage af 2400 Kr. Udsigten til en



saadan Stilling var derfor ikke meget tillokkende for en talentfuld ung medicinsk Kandidat, som ellers faa Aar efter Examen kunde gjøre sikker Regning paa at tjene langt mere ved almindelig praktisk Lægevirksomhed. Hertil kom, at der for den normale Anatomis speciellere og dybere gaaende Studium krævedes særlige Anlæg og Dispositioner, som ikke fandtes hos ret mange. For Tiden var der her i Landet vitterlig kun en eneste yngre Videnskabsmand, som havde gennemgaaet en praktisk anatomisk Skole som fleraarig Prosektor i den normale Anatomi; og kun saare faa af vore yngre Videnskabsmænd havde leveret noget literært Arbejde paa den normale Anatomis Omraade. Det var derfor navnlig Tanken om, at der i et af Nabolandene muligvis kunde findes Kandidater med særlige Kvalifikationer paa Anatomis Omraade, som i dette Tilfælde væsentlig havde bestemt Fakultetet til at foreslaa Adgangen til Konkurrencen udvidet paa den omhandlede Maade, og det androg derfor indtrængende om, at der, som det ogsaa tidligere havde været Tilfældet saa vel i det lægevidenskabelige som i andre Fakulteter, ikke maatte blive opstillet nogen Fordring om Indfødsret som Betingelse for at kunne indstille sig til Konkurrencen, men at Retten hertil gaves til svenske og norske Kandidater eller overhovedet til saadanne, der vare vort Sprog mægtige. Naar denne Bestemmelse ikke var blevet gjort gjældende ved Konkurrencen for Lærerposten i Akkouchement, laa dette i, at denne Lærerpost var knyttet til en af Universitetet ellers uafhængig Institution, den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse, hvis særlige Forhold krævede Hensyn, som syntes at maatte være bestemmende for i dette Tilfælde at se bort fra en mulig Rekrutering fra Udlandet. saa meget mere som der den Gang fandtes to her værende fuldt kvalificerede Ansøgere, hvis Berettigelse i den Grad syntes at være lige stor, at det netop væsentlig var med Hensyn hertil, at Fakultetet anbefalede en Konkurrence.

Konsistorium, der i det hele tiltraadte Fakultetets Forslag, anbefalede i Skrivelse af 14. Marts fremdeles, at Adgangen til Konkurrencen skulde staa aaben for lægevidenskabelige Kandidater fra de 3 nordiske Riger saa vel som andre, der vare det danske Sprog mægtige, da dette var i fuldkommen Overensstemmelse med de Regler, der fastsattes ved kgl. Resol. af 31. Avg. 1866 om en Konkurrence til Besættelsen af Docentposten i Retslægevidenskab og offentlig Hygiejne\*), ligesom det ogsaa stemte med den Fremgangsmaade, der siden 1855 var fulgt i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

I den for Kongen nedlagte Forestilling udtalte Ministeriet, at det ved de tidligere Lejligheder, hvor en saadan udvidet Adgang havde været aabnet, havde vist sig, at en saadan Bestemmelse var uden praktisk Betydning, og ved nærværende Lejlighed syntes der saa meget mindre at være Grund hertil, som de pekuniære Fordele, der tilbødes de vedkommende, vare saa beskedne, at de næppe kunde antages at ville virke tillokkende for nogen fremragende Videnskabsmand uden for Landet. Det blev derefter ved kgl. Resol. af 28. Marts 1881 bifaldet,

1. at der i Henhold til Univ. Fund. 7. Maj 1788 I § 13 maatte afholdes en Konkurrence i Slutningen af Aaret 1881 og Begyndelsen af Aaret 1882 om den ledige Lærerplads i Anatomi ved det lægevidenskabelige Fakultet,

\*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 70.



til hvilken Konkurrence kun Videnskabsmænd, der havde Indfødsret, havde Adgang;

2. at Konkurrencen skulde afholdes efter de af Fakultetet foreslaaede Regler, se foran;
3. at der til at vælge Opgaverne og bedømme Prøverne skulde nedsættes en Komite, bestaaende dels af Medlemmer af det lægevidenskabelige Fakultet, dels af Mænd, valgte uden for samme, samt
4. at der om Afholdelsen af denne Konkurrence maatte foranstalles fornøden Bekjendtgjørelse.

Om Deltagelse i Konkurrencen indkom kun en Ansøgning, nemlig fra Prosector anatomiae, cand. med. & chir. Johan Henrik Chievitz, der efter Fakultetets Indstilling under 20 Decbr. 1881 blev beskikket Lektor i normal Anatomi.

## 2. Afgang og nye Udnævnelser.

### *Det theologiske Fakultet.*

Prof., Dr. theol. Chr. Hermansen blev den 16. Juni 1882 afskediget fra Udgangen af August Maaned s. A. Han blev den 12. Juli 1844 udnævnt til Lektor i semitisk-orientalsk Filologi og den 29. Sept. 1845 til Prof. extr.

Da Spørgsmaalet opstod om Besættelsen af den ved denne Afgang ledig blevne Plads i Fakultetet, udtalte Fakultetet sig under 30. Sept. for Dr. phil. Buhl, der siden Sept. 1878 havde holdt theologiske Forelæsninger over det gamle Testamente og siden den 6 Marts 1880 været ansat ved Fakultetet som midlertidig Docent. Sognepræst, Lic. theol. Volf havde vel meldt sig og begjæret Afholdelsen af en Konkurrence, men Fakultetet var enigt i, at en saadan i nær-værende Tilfælde vilde være en Abnormitet over for Universitetets Traditioner.

Under 13. Juli 1882 blev cand. theol., Dr. phil. Frants Peder Villiam Buhl udnævnt til Professor i Theologi fra den 1. Sept. s. A. at regne.

### *Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.*

Ministeriet har under 28. Apr. 1882 overdraget Overretsassessor J. N. J. Poulsen Hvervet som fast Censor ved de juridiske Examina for den tilbage staaende Del af Trienniet 1. Apr. 1880—31. Marts 1883 i Stedet for Højesteretsadvokat Halkier, der havde begjæret sig fritaget.

### *Det lægevidenskabelige Fakultet.*

Under 20. Decbr. 1881 blev Prosector anatomiae, cand. med. & chir. Johan Henrik Chievitz beskikket til Lektor i normal Anatomi, se oven for.

Dr. med. S. Engelsted fratraadte fra 1. Marts 1882 sin Virksomhed som Overlæge ved Kommunehospitalets 4. Afdeling, hvorefter Kjøbenhavns Magistrat fra samme Tid under 20. Febr. s. A. udnævnte Dr. med. A. Haslund til Overlæge\*).

\*) Da Overlægen ved Kommunehospitalets 4. Afdeling i Henhold til den med Universitetet truffne Overenskomst, jfr. Ministeriets Skrivelse af 23. Avg. 1872 (Aarb. f. 1873—75 S. 62) er forpligtet til, saa længe han beklæder denne Stilling, at forestaa den kliniske Undervisning for sit Hovedfags Vedkommende, og med Hensyn hertil træder i Forhold til Universitetet som midlertidig Docent, blev der, førend Magistraten traf sit Valg mellem Ansøgerne, gennem Ministeriet givet Fakultetet Lejlighed til at ytre sig om disse.



Ved kgl. Resol. af 31. Juli 1882 blev Dr. med. Edmund Hansen (Grut) ansat som midlertidig Docent i Ofthalmologi fra 1. Avg. s. A. at regne med Honorar 2000 Kr. aarlig, foruden en Godtgjørelse af 1000 Kr. aarlig for det til Undervisningen fornødne Lokale, videnskabelige Apparater og Hospital, saaledes at han indtraadte som Medlem af Fakultetet, jfr. foran S. 150—59.

— Dr. med. Fr. Levy ansattes som klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen fra den 1. Sept. 1881 at regne med Samtykke af Stiftelsens Direktion i Skrivelse af 13. s. M.

Fakultetet har under 18. Jan. 1882 ansat cand. med. & chir. Jens Schou som Prosector anatomiae fra 1. Febr. s. A. at regne.

#### *Det filosofiske Fakultet.*

Extr. Docent i slavisk Sprog og Literatur C. V. Smith afgik under 4. Sept. 1881 ved Døden. Han blev under 31. Okt. 1859 udnævnt til extr. Docent.

Ved kgl. Resol. af 24. s. M. overdroges det Dr. phil. O. Siesbye at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade mod et aarligt Honorar af 2000 Kr. af Universitetets Konto til videnskabelige FormaaIs Fremme, jfr. foran S. 142—43.

Den 1. Juni 1882 døde Prof. Rostgardianus, Dr. phil. C. Paludan-Müller. Han blev under 29. Juni 1872 udnævnt til Prof. ord.

Under 9. Avg. s. A. blev cand. mag. Karl Adolf Verner beskikket til extr. Docent i de slaviske Sprog og den slaviske Literatur fra 1. Jan. 1883 at regne, jfr. foran S. 143—44.

#### *Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet.*

Det Dr. phil. E. C. A. Löffler ved kgl. Resol. af 29. Oktbr. 1875 og 11. Juni 1877, jfr. Aarb. f. 1876—77 S. 116, tillagte Honorar for at holde Forelæsninger over fysisk Geografi, blev ved kgl. Resol. af 24. Sept. 1881 forhøjet fra 1600 Kr. til 2000 Kr. aarlig, saaledes at det overdroges ham fremdeles indtil videre at fortsætte de anførte Forelæsninger. Ved kgl. Resol. af 7. Juni 1882 overdroges det ham for et Tidsrum af 5 Aar fra 1. Apr. s. A. at regne at holde disse Forelæsninger mod det nævnte Honorar.

Med Ugangen af det akademiske Aar 1881—82 fratraadte Docent Eug. Warming sin Virksomhed som Docent i Planteanatomi og farmaceutisk Botanik, idet han modtog en ham tilbudt Professur ved Stockholms Højskole.

— Den 11. Febr. 1882 døde fhv. Assistent ved Universitetets mineralogiske Museum og Docent ved Landbohøjskolen Th. C. F. A. Hoff.

### 3. Andre Personalialia.

#### *Det theologiske Fakultet.*

Ved kgl. Resol. af 24. Sept. 1881 blev det Dr. phil. Fr. Buhl tillagte Honorar af 900 Kr. af Universitetets Konto for videnskabelige FormaaIs Fremme for at holde Forelæsninger over det gamle Testamente forhøjet til 1500 Kr.



aarlig\*), jfr. Aarb. for 1879—80 S. 919. Ved kgl. Resol. af 8. Juli 1882 forhøjedes det til 2000 Kr.

Ved kgl. Resol. af 22. Decbr. 1881 blev Prof. H. V. Sthyr beskikket til Medlem af Direktionen for Pastoralseminariet i Kjøbenhavn i Stedet for Provst Fog, der afgik ved sin Udnævnelse til Biskop over Aarhus Stift.

Under 7. Juni 1882 fritoges extr. Assessor i Højesteret, Dr. jur. A. L. Casse efter Ansøgning for det ham overdragne Hverv at foredrage Kirkeretten ved Pastoralseminariet og deltage i Seminariets Bestyrelse.

Ved Ministeriets Skrivelse af 18. Juli s. A. gaves der Prof. Fr. Nielsen Tilladelse til at foretage en Rejse i Tiden fra den 19. Juli—18. Avg. s. A.

Prof. Hermansen udnævntes under 16. Juni s. A. til K. af D. af 1ste Grad.

*Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.*

Prof. Falbe Hansen erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 7. Sept. 1881 Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed, i ca. 2 Uger.

Prof. Matzen er ved kgl. Resol. af 22. Decbr. s. A. blevet udnævnt til Medlem af og Formand for den til Afholdelse af Examen for Dispachører anordnede Examenskommission.

Ved Skrivelse af 30. Avg. 1882 tillod Ministeriet Prof. Deuntzer at udsætte sine Forelæsninger indtil den 1. Oktbr. s. A., for at han, der ønskede at gjøre sig nøjere bekendt med Skiftevæsenet, kunde modtage Konstitution i den her værende Overret.

Under 14. Apr. s. A. blev Prof. Matzen, R. af D., udnævnt til Dbmd.

Under 20. Juli s. A. tillodes det Prof. W. Scharling at anlægge og bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sverige og Norge tildelte Dekoration som Ridder af den norske Nordstjerneorden.

*Det lægevidenskabelige Fakultet.*

Ved Ministeriets Skrivelse af 5. Decbr. 1881 tillodes det Prof. Plum at foretage en Rejse til Udlandet i sidste Halvdel af samme Maaned.

Ved sammes Skrivelse af 23. s. M. erholdt Lektor Lange Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet fra den 26. s. M. til den 10. Jan. 1882.

Ligeledes har Ministeriet under 20. og 28. Juni 1882 meddelt Proff. Panum og With samme Tilladelse, den første fra 15. Juni til Feriens Udløb, den sidste fra 1. Juli s. A. i 4 Uger.

Ministeriet har under 20. Maj tilladt Prof. Plum at foretage en Rejse til

\*) I Skrivelse af 8. Oktbr. 1881 henholdt Konsistorium sig til sin Skrivelse af 8. Apr. 1880, jfr. Aarb. f. 1879—80 S. 920, i hvilken det havde henpeget paa de Ulemper og Misligheder i mange Retninger, der vare forbundne med saa smaa Lønninger for akademiske Lærere som de Docenterne Buhl og Høffding tillagte. Det androg derfor om, at Ministeriet vilde søge deres Lønninger udfyldte til 2000 Kr., idet det ansaa dette Beløb for et saadant Mindstemaal for en akademisk Docent, som man ikke i noget Tilfælde burde gaa ned under



Berlin fra den 30. Maj—6. Juni s. A. for at kunne deltage i en kirurgisk Kongres, som der holdtes.

Efter Prof. Schmidts Død indtraadte Prof. Plum midlertidig i Kommissionen for Tandlægeexamen. Da Lektor Chievitz var blevet ansat, indtraadte han efter Fakultetets Opfordring som fast Medlem af bemeldte Kommission.

Under 21. Maj 1882 er der meddelt kgl. Konfirmation paa Bestalling for Prof. Plum til i 6 Aar fra 1. Juni s. A. at regne at være Overlæge ved den mindre kirurgiske Afdeling paa Frederiks Hospital.

*Det filosofiske Fakultet.*

Ved kgl. Resol. af 24. Sept. 1881 blev det Dr. phil. H. Høffding tillagte Honorar af 1200 Kr. af Universitetets Konto for videnskabelige Formaals Fremme for at holde Forelæsninger over Filosofi forhøjet til 1600 Kr. aarlig, jfr. Aarb. f. 1879—80 S. 919\*). Ved kgl. Resol. af 8. Juli 1882 forhøjedes det til 2000 Kr.

Ved Ministeriets Skrivelse af 14. Sept. s. A. meddeltes der Docent Brynjulfson Tilladelse til at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger i samme Halvaar til Midten af Sept. og Doc. Jul. Lange Tilladelse til at foretage en Rejse til Sverige paa 3 Uger fra den 17. s. M. at regne.

Prof. Ussing erholdt ved Ministeriets Skrivelse af 23. Novbr. s. A. Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet i Tiden 15. Decbr. s. A.—1. Juni 1882 for at gjøre sig bekendt med de vigtigste Samlinger fra den klassiske Oldtid.

Ved Skrivelse af 13. Juni 1882 har Ministeriet tilladt Prof. Mehren i videnskabeligt Øjemed at opholde sig i Udlandet fra den 25. Juni til henimod Sept. Maanedes Udgang.

Ministeriet har under 16. s. M. forlænget den Docent Wimmer ved Skrivelse af 15. Juni 1881, jfr. Aarb. f. 1880—81 S. 1177, givne Fritagelse for at holde Forelæsninger i de 2 følgende Halvaar for at arbejde paa et Runeværk, til ogsaa at gjælde for Efteraars Halvaaret 1882.

Ved Skrivelse af 19. s. M. har Ministeriet tilladt Docent Jul. Lange at foretage en Rejse til Udlandet fra den 11. s. M. til 30. Sept.

Ved Skrivelse af 28. s. M. har Prof. Stephens erholdt Ministeriets Tilladelse til at rejse til Udlandet fra s. D. til den 27. Avg.

Endnu bemærkes, at Gehejmekonf. J. N. Madvig under 28. Decbr. 1881 er blevet udnævnt til Gehejmeraad.

*Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet.*

I Skrivelse til Konsistorium af 28. Febr. 1882 indstillede det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, at Docent Warming maatte blive optaget som Medlem af Fakultetet, idet dets Flertal til Støtte herfor anførte følgende.

Docent Warming havde i 9 Aar virket som Docent ved Universitetet. Han var oprindeligt ansat til at udføre en Del af de Prof. bot. paahvilende Forretninger, og i Tidsrummet 1873—78 havde han stadig holdt botaniske Forelæsninger ved Universitetet; kun i 1879, 1880 og Foraaret 1881 maatte han standse dermed,

\*) Jfr. Noten foran S. 191.



da den daglige Undervisning for videre komne blev mere omfattende. I Efteraaret 1881 var han imidlertid begyndt paa et Foredrag over de naturlige Plante-familier, som fortsattes i Foraars Halvaaret 1882. Undervisningen i Plante-anatomi havde været ledet af ham alene, saa længe den havde været indført her, og om der ogsaa nu blev tilstaaet ham en Medhjælp, saa vilde det dog, som i alle lignende Forhold ved Universitetet, være Doc. Warming, der foreskrev sin Medhjælp Maaden, hvorpaa denne skulde gaa ham til Haande ved den af ham ledede og ordnede Undervisning. Denne havde været meget benyttet, blandt andre saa vel af vore yngre Botanikere og Zoologer, der havde taget eller forberedt sig til Magisterkonferens, som af en enkelt fremmed Botaniker. Fakultetet havde derhos paa forskjellig Maade benyttet hans Hjælp, som Opponent ved Disputatser, som Censor og som Examinator, og det var ogsaa højst rimeligt, at hans Kræfter paa lignende Maade kunde blive anvendte i Fremtiden samt komme Fakultetet til Nytte ved de mange vigtige Spørgsmaal, der rejste sig ved et Fag, hvortil allerede nu et stort og kostbart Apparat var knyttet. Naar en anerkjendt Videnskabsmand var knyttet til Universitetet under saa tarvelige Vilkaar som Doc. Warming, syntes det ogsaa at være simpel Pligt mod ham at erstatte de økonomiske Mangler noget ved at give hans Stilling større Vægt og indrømme ham den Indflydelse paa alle Spørgsmaal, der vedrørte hans Fag, hvortil han var fuldt berettiget.

Af Fakultetets Medlemmer stemte 8 for Doc. Warmings Optagelse i Fakultetet, Prof. Didrichsen, til hvem Prof. Schiødtte sluttede sig, imod Forslaget. I en særlig Skrivelse til Fakultetet af 15. Febr. motiverede Prof. Didrichsen nærmere sin Stemmegivning. Motivet fra Doc. Warmings Lønningsforhold tillagde han ingen Betydning. At Fakultetet ofte havde behovet og fremdeles vilde behøve hans Assistance ved Afgjørelsen og Behandlingen af Spørgsmaal, der vedkom hans Fag, tvivlede han paa. Saa længe han havde været Professor, havde Doc. Warming en eneste Gang været tilkaldt som opponens ex officio ved en Disputats, og som Medlem af Fakultetet kunde han (Didrichsen) ikke vel undgaa at blive en saadan Trang var, hvis den paa noget som helst Punkt havde ytret sig. Da Konsistorium havde stillet Forslag angaaende en Professur, der vel var bestemt for ham, vilde det være rigtigst at afvente Afgjørelsen. Naar Doc. Warming vilde holde en Forelæsning over Planteanatomi, der omfattede 30—50 Timer, en rent videnskabelig Forelæsning, ikke en Række enkelte Øvelser, enkelte Foredrag over disparate Gjenstande, men ganske uden Henblik paa tekniske, farmaceutiske eller medicinske Fordringer, og uden at nogen mangleddet praktisk Methode derved skulde faa Lov til at brede sig, vilde han ved en saadan Forelæsnings Slutning stemme for ham.

I en Skrivelse af 9. Marts udtalte Prof. Didrichsen, næst at bemærke, at den Omstændighed, at Dr. Warming alene ledede Øvelserne i sit Fag, vel ingen Grund var, da enhver Lærer maatte udføre det samme i sit Fag, naar ikke Assistenten kunde træde i Lærerens Sted, følgende: Allerede for en Række Aar siden traadte Tanken om Plantefysiologien ved Universitetet offentlig frem. Det var ham (Didrichsen), der i 1870 først udtalte, at der var Trang til at faa denne Videnskab repræsenteret her og med det Udstyr, den fordrede. Tanken og dens Udvikling, Forberedelser henimod dens Realisation havde frembudt en lang Række Knudepunkter; men Dr. Warming havde stadig ganske afgjort været mod denne



Sag og dens Fremme. Dette havde vist sig i Komiteen for Opførelsen af et plantefysiologisk Laboratorium, af hvilket han var Medlem; kom han nu ind i Fakultetet, vilde han paa to Steder kunne modsætte sig Plantefysiologien, der dog var meget mere omfattende og tillige stillede større Fordringer til en fyldigere Besiddelse af Grundvidenskaberne, end Anatomien hidtil havde udkrævet.

Prof. Thiele var enig med Flertallet i, at Dr. Warming var kvalificeret til Optagelse i Fakultetet; men paa Grund af den Modstand, der var rejst herimod, ansaa han Optagelsen for stridende mod hans Interesser og Ønsker, og stemte derfor for, at Sagen for Tiden ikke blev fremmet.

Sagen bortfaldt imidlertid ved Dr. Warmings Udnævnelse til Professor ved Stockholms Højskole, jfr. foran.

— Ved kgl. Resol. af 24. Sept. 1881 forhøjedes det Dr. phil. Eugen Warming tillagte Honorar af 1600 Kr. aarlig af Universitetets Konto til videnskabelige Formaals Fremme for at holde Forelæsninger over Plafteanatomi og over specielle Æmner for videre gaaende til 2000 Kr. aarlig.

Ministeriet har under 20. Decbr. s. A. meddelt Prof. Holten Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraars Halvaaret 1882.

Ved Skrivelse af 15. Maj 1882 tillodes det Doc. Zeuthen paa Grund af en Slægtnings Sygdom at foretage en kort Rejse til Paris.

Ved Skrivelse af 21. Juni s. A. erholdt Prof. Schiødte Tilladelse til at foretage en Rekreations- og Studierejse til Udlandet fra den 26. Juni i 12—15 Dage.

#### 4. Friboliger og Huslejeportioner.

Da det ikke ved Lektor Chievitz' Udnævnelse var udtalt, hvorvidt den af de foregaaende anatomiske Docenter benyttede Fribolig paa det kirurgiske Akademi skulde tilstaa ham, indstillede det lægevidenskabelige Fakultet under 25. Jan. 1882, at denne Bolig blev overdraget ham som Embedsbolig. Konsistorium bemærkede hertil i Skrivelse af 17. Febr., at det, efter hvad Ministeriet i Skrivelse til Fakultetet af 26. Novbr. 1863, jfr. Konsistoriums 2 Skrivelser til Ministeriet af 18. Apr. 1864\*), havde ytret, maattet anse den omhandlede Bolig for at være en til Læreren i praktisk Anatomi knyttet Embedsbolig, der altsaa maatte tilkomme Lektor Chievitz og enhver senere Efterfølger i Posten.

I Overensstemmelse hermed anmodede Ministeriet under 28. Febr. Kvæstor om at foranstalte det fornødne med Hensyn til Afleveringen af den Lektor Chievitz som Docent i praktisk Anatomi tillagte Embedsbolig paa det kirurgiske Akademi.

### III. Forelæsninger og Øvelser.

Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjelse af Time- og Tilhørerantallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med

\*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 192 og II S. 105—7.