

VI. AKADEMISKE HØJTIDELIGHEDER,
FORELÆSNINGER AF FREMMEDE UNIVERSITETS-
LÆRERE M. V.

Universitetets årsfest holdtes den 21. november 1963. Prorektor, professor, dr. theol. N. H. Søe talte om emnet »Subjektiviteten er sandheden«. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. Johannes Witt-Hansen: Om generalisation og generalisationsproblemer i de matematiske og historiske videnskaber, 111 sider, 8vo, nekrologer over professor, dr. phil. Niels Bohr, professor, dr. med. Edvard Gotfredsen, professor, dr. phil. C. E. Sander-Hansen, professor, dr. jur. Frederik Vinding Kruse og professor, dr. theol. Hal Koch, selvbiografier af årets doktorer, bedømmelse af prisafhandlingerne for 1962 og af den zoologiske og geologiske prisafhandling for 1961. Kantaten af J. L. Heiberg og C. E. F. Weyse udførtes af Studentersangforeningen. I forbindelse med årsfesten arrangeredes en festaften i Det kgl. teater; der opførtes: William Shakespeare: Stor Ståhej for Ingenting.

Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. marts 1964 indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. Søren Holm: Ontologi, 136 sider 8vo.

Den 20. april 1964 afholdt universitetet en højtidelighed i anledning af Sonningprisens overrækkelse til Pater Dominique Pire. Højtideligheden indledtes med Joseph Haydns Strygekvarteret i d-moll, opus 76, nr. 2, 1. og 2. sats under medvirken af Erling Bloch, Eyvind Sand Kjeldsen, Lavard Friisholm og Pierre René Honnens. Efter kirkeminister Bodil Kochs tale, overrakte universitetets rektor, professor, dr. polit. Carl Iversen Sonningprisen til Pater Dominique Pire. Efter Pater Dominique Pire's takketale udførtes 3. og 4. sats af Haydns Strygekvarteret.

Immatrikulationsfesten holdtes den 2. september 1964. Prorektor, professor, dr. med. Mogens Føg holdt talen; kantaten udførtes af Studentersangforeningen.

Den 25. juni 1964 modtog universitetets rektor, professor, dr. polit. Carl Iversen i universitetets festsal studenterne fra 1914 i anledning af deres 50-års jubilæum (j. nr. 250/64).

Den 5. september 1964 modtog universitetets prorektor, professor, dr. med. Mogens Fog i universitetets festsal Studenter-Sangforeningen i anledning af dens 125 års jubilæum (j. nr. 305/64).

Den 3. oktober 1964 modtog universitetets rektor, professor, dr. polit. Carl Iversen i universitetets festsal studenterne af 1924 i anledning af deres 40-års jubilæum (j. nr. 308/64).

I det akademiske år fra den 1. december 1963 til den 30. november 1964 har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på universitetet (j. nr. 112/63 og 112/64).

Professor ved Canberra University, docent ved Stockholms universitet Göran Malmqvist 2 forelæsninger over emnet: Kinesisk poesi og metrik, i dagene den 3. og 4. december 1963; professor ved Stockholms universitet, fil. dr. Gunnar Hoppe 2 forelæsninger i dagene den 2. og 4. marts 1964 om henholdsvis: »Hur långt gick den sista nordeuropeiska indlandsisen i väster och norr?« og om »Moränformer med exempel framförallt från Sverige«; professor, dr. Heinrich Vogel, Berlin, den 3. marts 1964 en forelæsning over emnet: »Orthodoxie als Doxologie«; professor ved New York University, professor Geo. Winchester Stone den 6. marts 1964 en forelæsning over emnet: »The Poet and the Players: Shakespeare's Tragedy in the Vital Productions of David Garrick«; professor ved universitetet i Gent, A. Bolckmanns, den 8. april 1964 en forelæsning om: »Litterære forbindelser mellem Belgien og Danmark i det 19. århundrede«; professor ved Erlangen Universitat, H. Schoeps, den 10. april 1964 en forelæsning om: »Das Judenchristentum in den Parteikampfen der alten Kirche«; professor ved universitetet i Munchen, Fedor Stepun, den 22. april en forelæsning om Dostojevskij; professor ved Massachusetts Institute of Technology, Robert M. Solow, den 20. april 1964 en forelæsning om: »Teorier for fordelingen pa kort og langt sigt«; professor ved Åbo universitet, dr. Johnny von Wright den 23. april 1964 en forelæsning om: »Nyere undersøgelser af hukommelsen«; docent Nils Åke Nilsson, Stockholm den 12. og 13. maj 1964 to forelæsninger om henholdsvis »Jurij Olesja. Teknokratiets og individets problem i 20'ernes sovjetlitteratur« og »Andrej Vozniskij og den nye poesi i Sovjet«; professor ved University of California, Berkeley, Mark Schorer, den 22. maj 1964 en forelæsning om »Sinclair Lewis and Europe«; professor Séamus O'Duilearga, Dublin, den 25. maj 1964 en forelæsning om: »The Gaelic Storyteller«; professor Jan Brod, Praha, den 29. maj 1964 en forelæsning over emnet: »The Haemodynamic Basis of the Acute Pressorreaction and its Relationship to the Haemodynamic Basis of Essential Hypertension«; professor ved det hebraiske universitet i Jerusalem, dr. Chaim Rabin, i dagene den 15. og 16. juni 1964 to forelæsninger om henholdsvis: »The Historical Background of the Revival of Modern Hebrew« og om: »The Linguistic

Character of Modern Hebrew«; professor ved University of Wisconsin, dr. Harry F. Harlow i dagene den 3., 4. og 7. september 1964 2 forelæsninger over følgende emner: »Early experience and affection: Love in Infant Monkeys« og »Correlating the Effects of Age and Localization of Cortical Lesions on Learned Behavior«; professor ved university of Wisconsin, dr. Margaret K. Harlow en forelæsning den 8. september 1964 om: »Colors vs. Formresponses in Nursery School children«; professor Ernst Käsemann, Tübingen, den 11. september 1964 en forelæsning om »Der gottes dienstliche Schrei nach der Freiheit«; professor, dr. Hugo Siebenschnein, Praha, to forelæsninger i dagene den 14. og 17. september 1964 om henholdsvis: »Goethe in Böhmen« og om »Deutsche Schriftsteller aus Böhmen«; professor, dr. Kurt Galling, Tübingen, den 16. september 1964 en forelæsning om: »Archaeologisches zum Philisterproblem«; professor, dr. Wolfgang Pannenberg, Mainz, den 18. september 1964 en forelæsning om: »Die Krise des Schriftsprinzip in der evangelischen Theologie«; lektor, dr. S. J. P. van Dijk, London, i dagene den 21. og 23. september 1964 to forelæsninger om henholdsvis: »The Early Medieval Roman Rite« og »The Late Medieval Roman Rite«; professor J. F. Kermode, Manchester den 28. september 1964 en forelæsning om: »Shakespeare's learning«; professor K. Pożaryska, Polen, den 28. september 1964 en forelæsning om: »The Cretaceous-Tertiary Boundary in Poland«; professor W. Pożaryski, Polen, den 29. september 1964 en forelæsning om: »Subsurface Structures of Northern Poland«; professor Kaoru Matsumoto, Waseda universitet, Tokio, den 2. oktober 1964 en forelæsning om: »Contemporary Japan and its Historical Background«; professor R. W. Zandvoort, Groningen den 5. oktober 1964 en forelæsning om: »English Linguistic Infiltration in Europe«; professor, dr. Miroslaw Jureček, Den tekniske højskole, Pardubice, Tjekoslovakiet, i dagene den 7. og 9. oktober to forelæsninger om henholdsvis »Bestimmung der Stickstoffhaltigen funktionellen Gruppen in organischen Verbindungen durch Oxydation mit Chromsäure« og »Die Papierchromatographie der Fettsäuren«; professor, dr. Hans-Georg Gadamer, Heidelberg, den 12. og 13. oktober 1964 to forelæsninger om henholdsvis: »Sprache und Sprache der Kunst« og »Wirklichkeit und Wahrheit, Geschichte und Verstehen«; professor, dr. Johannes Knudsen, Lutheran School of Theology, Chicago en forelæsningsrække i tiden 15. oktober til 7. november over emnet: »Mission og kirkedannelse i Nordamerika«; professor, dr. Werner Betz, München, den 26. oktober 1964 en forelæsning om: »Übersetzungsprobleme im Althochdeutschen«; professor, dr. Ingemar Hedenius, Uppsala, den 27. oktober 1964 en forelæsning om: »Strafferet og moral«; professor, dr. Fritz Sobels, Department of Radiation Genetics, Leiden, den 6. november 1964 en forelæsning om: »Repair Me-

chanisms of Mutations in Drosophila»; professor ved Stockholms universitet, dr. Hans Thornstedt, den 19. november 1964 en forelæsning om: »Den nya svenska brottsbalken»; professor German Arciniegas, Paris, den 30. november 1964 en forelæsning om: »Latinoamérica en 1964«.

Om gæsteforelæsninger, som har fundet sted ved de enkelte instituter, henvises til afsnittet om universitetets videnskabelige samlinger og instituter, kap. VII.