

## VIII. Universitetets Forhold ud ad til.

### a. Fester ved fremmede Universiteter.

Til Waseda Universitetet i Tokio's 30-aarige Stiftelsesfest 17.—22. Oktober 1913 var Universitetet indbudt, men saa sig ikke i Stand til at lade sig repræsentere.

— Ved Festlighederne i Anledning af Universitetet i Groningen's 300-Aars Jubilæum den 29., 30. Juni og 1. Juli 1914 var Universitetet repræsenteret af Rektor, Professor J. C. Jacobsen, der overrakte følgende Adresse:

Rector et Senatus Universitatis Hauniensis Rectori et Senatui  
Universitatis Groningensis  
S. P. D.

Universitas Groningensis, iis temporibus fundata, cum longis gloriosisque certaminibus Batavorum natio libertatem suam confirmaverat justaque sui fiducia vires suas per omnia explicabat, jam per tria sæcula stetit strenuam semper in bonis litteris excolendis operam navans, suasque inter socias Academias partes in humanæ culturæ augmentum, in gloriam patriæ dignissime implevit.

Universitas Hauniensis se sorori suæ hodie annos bene honesteque exactos gratulari posse lætatur et omnia ei in futura tempora læta ac prospera ex animo optat et ominatur.

Dabamus Hauniæ die XXIV mensis Junii MDCCCCXIV.

### b. Indbydelser til Kongresser m. v.

Paa den Kongres for Æstetik og almindelig Kunstvidenskab, som afholdtes i Berlin 7.—9. Oktober 1913 var Professor, Dr. J. L. Heiberg Universitetets Repræsentant. Ved Ministeriets Skrivelse af 22. Juli 1913 blev det bifaldet, at der paa Universitetets Udgiftspost 1, Forskellige løbende og ekstraordinære Udgifter for Finansaaret 1913—14 udbetaltes et Beløb af 200 Kr. til Dækning af Professor Heibergs Rejseudgifter.

— Paa den i Oktober 1913 i Paris afholdte Kongres angaaende Oprettelse af en international Kommission for Tidsregning var Professor, Dr. E. Strømgren Danmarks Repræsentant. Til Dækning af Rejseudgifterne blev der anvist ham et Beløb af 400 Kr. paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1913 under Finanslovens § 18 B. IV.

— I Anledning af en fra Ministeriet til Erklæring modtaget Indbydelse til en international Kongres for eksperimental Fonetik i Hamburg

19.—22. April 1914 udtalte saavel det filosofiske Fakultet som det lægevidenskabelige Fakultet, at de ikke fandt tilstrækkelig Anledning til at lade sig repræsentere paa den nævnte Kongres.

— Ved den Kongres, som afholdtes i Edinburgh i Juli 1914 i Anledning af 300-Aaret for Udgivelsen af John Napier's „Logarithmorum Canonis Mirifici Descriptio“ var Danmark repræsenteret ved Professor, Dr. N. Nielsen.

Ved Skrivelse af 18. Juni 1914 bifaldt Ministeriet, at der af Universitetets Udgiftspost 1., Forskellige løbende og ekstraordinære Udgifter, for Finansaaret 1914—15 blev udredet et Beløb af 300 Kr. til Dækning af Professor Niensens Rejseudgifter samt med særligt Henblik paa Udgivelsen af et Mindeskrift om John Napier et Beløb af 2 £ eller ca. 36 Kr. som Indskud i Anledning af Universitetets Indtrædelse som „Founder Member“ af Kongressen.

— Til Brug for den internationale Udstilling for Boghaandværk og grafisk Kunst i Leipzig 1914 paatog Professor Dr. Axel Nielsen sig at tilvejebringe en Samling Eksemplarer af de her i Landet udstedte Seddelpenge samt at give historisk Oplysning om Udstedelsen af Seddelpenge i Danmark.

— Efter Henvendelse fra Bestyrelsen for den danske Afdeling af „La Société internationale pour le développement de l'enseignement commercial“ valgte Konsistorium under 6. Juli 1914 Professorerne H. Westergaard og Cl. Wilkens til at repræsentere Universitetet i den Æreskomité, under hvis Forsæde det 9de internationale Erhvervskursus skulde afholdes i København i Somren 1915.

*c. Tilladelse for Mr. Henri Vigier fra Paris til at holde offentlige Forelæsninger ved Universitetet.*

Under 11. Juli 1913 modtog Konsistorium en saalydende Skrivelse fra Ministeriet:

„Som det nærmere vil fremgaa af den i Afskrift vedlagte Beretning, med 2 Bilag, fra det kgl. Gesandtskab i Paris har „Office national des Universités et Ecoles françaises“, efter Korrespondance med den nu afgaaede kgl. Gesandt, Grev F. Reventlow, og Professor Nyrop, udvalgt en ung fransk Videnskabsmand, Hr. Vigier, til at rejse til Kjøbenhavn som fransk Stipendiat, saaledes at han faar Lejlighed til at holde Øvelser over Fransk ved Universitetet. Samtidig har det nævnte „Office national“ forespurgt, hvilket Tidspunkt der maatte anses for passende til Hr. Vigier's Ankomst, idet man dog foreslaar, at den ikke finder Sted før førstkomende November Maaned.

Udenrigsministeriet har i Henhold hertil forespurgt, til hvilket Tidspunkt Hr. Vigier vil kunne paabegynde Øvelserne ved Universitetet og man skal derfor, forinden videre foretages, udbede sig en Udtalelse fra d'Herrer Rektor og Professorer om Sagen.“

Efter om Sagen at have konfereret med Professor Nyrop afgav Konsistorium 15. s. M. foreløbig det Svar, at Universitetet med Glæde vilde modtage en Mand med saa udmærkede Kvalifikationer som Hr. Vigier, ligesom der intet var til Hinder for, at hans Ankomst bestemtes til førstkomende November. Efter at man derefter fra det filosofiske Fakultet

havde modtaget en Erklæring af 16. September 1913, hvori dette udtalte, at det med Glæde vilde se Hr. Vigier begynde sin Virksomhed som adjungeret Professorerne i de romanske Sprog, meddelte Ministeriet 29. s. M. Hr. Vigier Tilladelse til som adjungeret Professorerne i de romanske Sprog at holde offentlige Forelæsninger over Fransk ved Universitetet.

#### d. *Andre Sager.*

Følgende fremmede Universitetslærere har holdt Forelæsninger ved Universitetet:

Professor ved Lunds Universitet, E. Wrangel, over Lunds Domkirke samt over Oehlenschläger og Tegnér den 18., 20., 25. og 27. Februar samt den 2. Marts 1914.

Dr. Georges Dalmeyda, agrégé de l'Université, over Anatole France den 4., 6. og 7. April 1914.

Professor ved Handelshögskolan i Stockholm, Dr. Gunnar Andersson, den 27., 29. og 30. April 1914.

— I Anledning af en Forespørgsel fra det tyske Generalkonsulat af 8. Januar 1914 angaaende kvindelige Studenter ved Københavns Universitet blev der under 5. Februar 1914 tilsendt Generalkonsulatet udførlige Oplysninger om Danmarks kvindelige Studenter efter deres Optagelse ved Universitetet ifølge kgl. Anordning af 25. Juni 1875.

— Forskellige Forespørgsler fra det kejserlige russiske Generalkonsulat i København og Akadem. centr. Informationsbureau i Berlin om Udlændinges, særlig russiske Studenter, Adgang til at studere ved Københavns Universitet blev besvarede i Overensstemmelse med de gældende Regler.