

8. Det pathologisk-anatomiske Museum 1878—79.

(Lektor Lange).

Foruden sin ordinære Indtægt af 660 Kr. har Museet i Finansaaret 1878—79 af det til ekstraordinære Udgifter ved det medicinske Fakultet disponible Beløb erholdt et Tilskud af 65 Kr. 49 Øre som Bidrag til Anskaffelse af et Skab. Indtægten har saaledes i alt været 725 Kr. 49 Øre. Af dette Beløb er 60 Kr. efter Bestemmelsen anvendt til Museets Offentligholdelse (ved Prosektor Dahl), medens der til den lavere Betjening, Budløn, Renholdelse af Museet er medgaaet 152 Kr. 42 Øre, til Instrumenter og Reparationsarbejde paa Inventariet 35 Kr. 79 Øre og endelig til Kemikalia og Glas til Præparaters Opbevaring 411 Kr. 79 Øre, samt som Afdrag paa det oven omtalte Skab de dertil bevilgede 65 Kr. 49 Øre.

I Aarets Løb er den i Fjor omtalte Udsondring af en Studiesamling til Brug ved det regelmæssige Undervisningskursus i Hovedsagen tilendbragt og den nye Katalogisering af hele Museet fortsat. Der er som sædvanlig forfærdiget et betydeligt Antal Præparater til Forøgelse af Museet, dog færre end ønskeligt, da man paa Grund af de smaa Indtægter maa paalægge sig en stor Sparsomhed med Hensyn til Anskaffelse af Glas og Konserveringsvædsker, ligesom Skabene, til Trods for den nye Anskaffelse, stadig ere overfyldte. Museets tidligere berørte omfangsrige frivillige Virksomhed som pathologisk-anatomisk Konsulent for Hospitaler og private Læger i hele Landet er fortsat paa sædvanlig Maade.

9. Den Arnemagnæanske Stiftelse 1878.

(Eforus: Professor Ussing).

De begyndte Katalogarbejder og Afskrivningsarbejder ere fortsatte af de 2 Stipendiarer og Cand. mag., Adjunkt Kaalund. Der er ikke udgivet noget Skrift i Aarets Løb, men betydelige Arbejder ere forberedte og Trykningen allerede begyndt, saa at der i Aaret 1879 vil have Brug for de 1500 Kr., der ere sparede i 1878.

IX. Universitetets Forhold ud ad til.

I Maj 1878 modtog Konsistorium Underretning om, at der i Paris var dannet et Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur. Selskabet lovede at tilstille Kjøbenhavns Universitet dets periodiske Skrifter om de højere Undervisningsanstalters Organisation og Undervisningsapparat, medens det til Gjengæld udbad sig de Publikationer for vort Universitets Vedkommende, der kunde være af Interesse for det ved disse Undersøgelser. Kort Tid efter formulerede det adskillige Spørgsmaal vedrørende Kjøbenhavns Universitets Organisation m. v. vilke det udbad sig besvarede. Konsistorium foranledigedes herved til at lade udarbejde en kortfattet samlet Fremstilling af Organisationsforholdene for vort Universitets Vedkommende, hvilken Fremstilling blev oversat paa Fransk og tilstillet det trykt under Titlen »Aperçu sur l'organisation de l'Université de Copenhague«. Aftryk af denne sendtes med Jubelfestskrifterne til samtlige Universiteter og videnskabe-

lige Selskaber. Da Societetet senere ønskede yderligere Oplysninger, tilvejebragtes ogsaa disse, samlede, oversattes og tryktes.

— Staden Amsterdam har tilstillet Københavns Universitet en i Anledning af det i den nævnte By stiftede Universitet præget Medaille, og Gøteborg kgl. Vetenskaps- og Vitterhets Samhælle en Medaille, der var præget i Anledning af dets den 9. Oktbr. 1878 fejrede Hundredeaarsfest. Universitetet har overgivet begge Medailler til det kgl. Mønt- og Medaillekabinet til fremtidig Opbevaring.

— Udgiverne af Dr. Auzias-Turennes Værker have tilstillet Universitetet et Exemplar af disse.

X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

1. Forandringer i Eforierne.

Efter at Etatsraad Westergaard var afgaaet ved Døden, fordelte Konsistorium under 11. Septbr. 1878 de af ham bestyrede Eforier paa følgende Maade:

Prof. Holm overtog Eforiet for Valkendorfs Kollegium med de dertil knyttede Legater, samt Eforiet for Friis' og Skulasons Legater, Prof. Ussing overtog Eforiet for Arnæ Magnæi Stiftelse og Dalsgaards Legat samt — med Konsistoriums Approbation — Eforiet for Bings Legat, til hvilket Etatsraad Westergaard efter de gjældende Regler havde udnævnt ham. Det overdroges Prof. Aagesen som Medlem af Stipendiebestyrelsen at føre Tilsyn med Legatprotokollen og Prof. Goos som Referendarius consistorii at varetage det fornødne med Hensyn til Kontoen for Professorernes Fritryk. Derhos overtog Prof. Goos som Referendarius consistorii i Henhold til den tidligere trufne Ordning, se Aarb. 1876—77 S. 4—5, Tilsynet med Trykningen og Udgivelsen af Lektionskatalogen.

Til Efor for Iapetus Steenstrups Legat, jfr. foran S. 651, har Bestyrelsen for dette Legat valgt Prof. Dr. F. Th. Schmidt.

2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficiær.

a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m.

Til Alumner af Kommunitet og Regensen ere i Aaret 1878—79 følgende studerende udnævnte:

Til Kommunitetsalumner:	Foss, E. A. (1876), 4 do. Stud. polyt
Fra 1. Septbr. 1878:	Hansen, J. Christen (1875),
Aarberg, K. J. J. (1874), for 3 Aar,	3 do. — juris.
Stud. juris.	Hertz, A. V. T. (1876), 4 do. — theol.
Andersen, C. L. (1876), 4 do. — theol.	Høgsbro, H. Chr. (1873), 2 do. — med.
Bach, N. P. J. (1870), 3 do. — theol.	Jantzen, V. R. (1875), 3 do. — juris.
Begtrup, H. C. (1876), 4 do. — theol.	Kistrup, P. (1875), 3 do. — theol.
Bornemann, A. C. J. (1875),	Klaffehn, A. T. V. (1872), 3 do. — juris.
4 do. — med.	Michelsen, A. B. (1875), 4 do. — med.
Dybdal, Theod. (1874), 2 do. — juris.	Michelsen, S. A. B. (1876), 4 do. — theol.