

meldte Missionsselev Adgang til ved en Prøve for en lignende Kommission som den, der i 1871 i Henhold til det oven omtalte Forslag i lignende Anledning var blevet nedsat *), at godtgjøre, at han i det Omfang, der var betegnet i bemeldte af Ministeriet i alt væsentligt tiltraadte Forslag var i Besiddelse af den theologiske Uddannelse, som var nødvendig, for at han kunde stedes til at modtage gejstlig Ordination for at overtage Missionsvirksomheden i Ostindien. Det anmodede derfor Fakultetet om at kommittere 2 af dets Medlemmer til at tiltræde den omhandlede Examenskommission i Forbindelse med Stiftsprovst Rothe og Dr. theol. Kalkar. Fakultetet kommitterede Professorerne Madsen og Nielsen, hvormed det under 8. Maj gjorde Indberetning til Ministeriet.

IV. Priskonkurrencer.

Ved Udsættelsen af Prisopgaverne for 1879—80 opstod der Vanskelighed med Hensyn til Opgaverne i østerlandsk Filologi, fordi Etatsr. Westergaard var afgaaet ved Døden og Prof. Mehren bortrejst. Efter den gjældende Praxis skulde der indsendes 2 Opgaver i semitisk Filologi og 1 i indisk Filologi. Prof. Hermansen nærrede imidlertid Betænkelighed ved at fremstille Opgaven i indisk Filologi, da han ikke vidste, hvorledes den nye Professor i denne Videnskab vilde stille sig til den. Prof. Mehren havde efterladt 3 Opgaver i semitisk Filologi, af hvilke Prof. Hermansen billigede de 2. Sidst nævnte foreslog derfor kun 2 Opgaver i semitisk Filologi og fraraadede at udsætte nogen Opgave i indisk Filologi. Det filosofiske Fakultet billigede dette.

V. Akademiske Grader.

Kommunelæge Lykke androg om Tilladelse til, uagtet han kun havde Haud. ill. 1mi gr. til Embedsexamen, at maatte disputere for den medicinske Doktorgrad. Det lægevidenskabelige Fakultet anbefalede Andragendet, idet det bemærkede, at Andragerens lange Hospitalstjeneste, til Dels i mere ansvarsfulde Stillingen, og hans forskjellige videnskabelige Afhandlinger maatte betragtes som fyldestgørende Vidnesbyrd om en videnskabelig Udvikling og Modenhed, der vel kunde veje op mod hans mindre gode Examen. Hertil sluttede Konsistorium sig, hvorefter Tilladelsen meddeltes ham ved kgl. Resol. af 28. Marts 1879.

— Efter Indstilling fra det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet bifaldt Ministeriet under 3. Apr. 1879, at Docent, Dr. phil. Warming, der hertil havde erklæret sig villig, maatte fungere som den ene Opponent ex officio ved det mundtlige Forsvar for Cand. phil. E. C. Hansens Disputats for den filosofiske Doktorgrad, da der i Fakultetet kun var en Fagmand, nemlig Prof. botanices.

VI. Akademiske Højtideligheder.

I Skrivelse af 23. Apr. 1879 gjorde Konsistorium Indstilling til Ministeriet om, at den sædvanlige Reformationsfest, som skulde afholdes i Novbr. s. A.,

*) Hertil kommitterede Ministeriet Professorerne Clausen og Hermansen.

maatte bortfalde. Jubelfesten lagde nemlig i en ganske usædvanlig Grad Beslag paa en stor Del af Universitets Personalets Tid og Kræfter og stillede betydelige Krav til Studenternes Medvirkning og Deltagelse. Man maatte derfor ønske at befries for de med Afholdelsen af Reformationsfesten forbundne Besværigheder, der vel vare langt ringere end de med Jubelfesten forbundne, men dog langtfra ganske ubetydelige. Det kunde heller ikke ventes, at Interessen for Reformationsfesten vilde blive blot nogenlunde livlig, da det laa i Forholdets Natur, at hyppige Fester sløvede Interessen, og særlig den store forud gaaende Fest vilde virke i denne Retning i forhøjet Grad. Bifaldt Ministeriet Konsistoriums Indstilling, maatte en bestemt Dag fastsættes, paa hvilken Rektor- og Dekanskiftet, der ellers rettede sig efter Reformationsfesten, skulde finde Sted. Denne Dag vilde overensstemmende med de sædvanlige Forhold passende blive d. 10. Novbr. De korte Levnedbeskrivelser af dem, der havde erhvervet akademiske Grader, hvilke ellers plejede at optages i Indbydelsesskriftet til Reformationsfesten, vilde da kunne optages i Programmet til Festen i Anledning af Kongens Fødselsdag 1880.

Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 30. Apr. s. A., at Reformationsfesten for 1879 maatte bortfalde, samt at Rektor- og Dekanskiftet foregik d. 10. Novbr. s. A., ganske paa samme Maade som om Reformationsfesten var blevet afholdt paa denne Dag.

— I Anledning af en Henstilling fra Studenter-Sangforeningen har Konsistorium under 30. Novbr. 1878 tilskrevet bemeldte Forening, at der 14 Dage før den tidligste Dag, paa hvilken de tvende aarlige Universitetsfester kunne blive afholdte, vil blive givet dens Musikdirektør skriftlig Underretning om det omtrentlige Tidspunkt, og derefter snarest muligt lignende Underretning om den endelige Bestemmelse. Konsistorium har derhos udbedt sig hurtigst mulig Meddelelse efter den første Underretning, hvis der fra Sangforeningens Side skulde være Hindring mod Valget af en enkelt Dag inden for de antydede Tidsgrenser.

— Med Hensyn til den i Juni 1879 afholdte Jubelfest maa henvises til Fremstillingen foran S. 589—615.

VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter.

1. Det zoologiske Museum.

Efter en Indstilling fra Rektoren for Roskilde Kathedralskole bemyndigede Ministeriet ham til at afgive fra Skolens naturhistoriske Samling en Del Gjenstande, der kunde tjene som Apparat ved Friskolens Undervisning i Naturhistorie. Da dette Apparat imidlertid var meget ufuldstændigt, anmodede Ministeriet under 10. Jan. 1878 Museumsraadet om at foranledige, at det i et saa vidt muligt passende Omfang suppleredes med, hvad der fra Museet kunde undværes, saa meget mere som Ministeriet antog, at Museet allerede tidligere havde stræbt at gjøre de Doubletter frugtbringende, som fandtes ved samme, og som der for største Delen ikke kunde andet end beleme det og i samme optage en ellers nødvendig Plads. Ministeriet tilføjede derhos, at det vilde sætte Pris paa, at Museet paa den antydede Maade medvirkede til, at en fyldigere og mere frugtbringende Undervisning i Naturhistorie kunde blive almindeligere, og anmodede Raadet om at udtale sig om, hvorvidt og i bekræftende Fald hvorledes der hertil kunde ydes