

II.

Den polytekniske Læreanstalt.

A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde.

I. Forelæsninger og Øvelser.

1. Undervisningen.

I Følge de ved kgl. Resol. af 7. Septbr. 1863 fastsatte Bestemmelser om Undervisningen i det kgl. Akademi for de skønne Kunster blev i 1864 Undervisningen for de vordende Arkitekter ordnet saaledes, at en Del deraf henlagdes til Læreanstalten og det tekniske Institut. Efterhaanden som dette sidstes Undervisnings Omraade udvidedes, blev det tilladt nævnte Elever at aflægge de fleste af de Prøver, som fra først af henhørte under Læreanstalten, ogsaa i det tekniske Institut, og da Undervisningen der mere passede for Arkitekterne, er det i de senere Aar i Virkeligheden kun Prøven i Kemi, som aflægges ved Læreanstalten. Ved Omdannelsen af det tekniske Institut til den tekniske Skole indførtes der Undervisning i Kemi, og efter Kunstakademiets Skoleraads Forslag om Omordning af Undervisningen for Arkitekter, mod hvilket Læreanstaltens Bestyrelse for sit Vedkommende ikke havde noget at erindre, blev det ved Resolution af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 30. Marts 1877 bestemt, at de fastsatte Prøver kunne aflægges enten helt efter de nye Regler i det tekniske Selskabs Skole, eller helt efter de hidtil gjældende Regler ved de to Anstalter indtil den 1. April 1879, da de nye Regler fuldstændig træde i Kraft, og hele Undervisningen henlægges til det tekniske Selskabs Skole.

2. Trykning af Forelæsninger.

I det sidste Aars Tid har Bestyrelsen ladet flere af Læreanstaltens Forelæsninger trykke som Avtografi. Tidligere havde de studerende selv nogle Gange forenet sig om at lade avtografere Kollegier til Forelæsninger; men dels blev det temmelig kostbart, da de af Mangel paa Kapital kun kunde lade trykke et saa stort Antal Exemplarer, som der omtrent strax var Afsætning for, dels var der ikke altid tilstrækkelig Garanti for Kollegiernes Rigtighed.

Da Bestyrelsen ansaa Udgivelsen af avtograferede Forelæsninger for særdeles

nyttig for Undervisningen, overtog den efter Opfordring at fremme denne Sag. Den har derefter udgivet Prof. Holmbergs Forelæsninger over „Fundering“, Lektor Freuchens over „Landmaaling og Nivellering“ og Prof. Steens over „rationel Mechanik“. De ere alle gennemsete og til Dels udarbejdede af vedkommende Lærere og trykte i et Antal af 150 Exemplarer. End videre er der begyndt paa Trykningen af Prof. Holtens Forelæsninger over „kemisk Fysik“ (300 Expl.) og Prof. Holmbergs over „Havnebygning“. De med Udgivelsen forbundne Udgifter, som først efterhaanden atter ved Salget erstattes, ere hidtil blevne udredede af det „private Ingeniørfond“ (se Univ. Aarb. 1871—73 S. 280.)

II. Examina.

Betalingen for Adgang til Examen for „examinerede Kemikere“ blev ved Ministeriets Resol. af 5. Decbr. 1876 bestemt til 20 Kr., det samme som betales for en partiel Examen.

Ved kgl. Resol. af 18. Juni 1877, bækjendtgjort under 21. s. M. (Lovtid. S. 119), blev Tilladelsen til at holde nævnte Examen forlænget indtil videre.

Fritagelse for Adgangsexamen blev ved Ministeriets Resol. af 25. Juli 1876, i Lighed med, hvad der blev tilladt under 4. Januar 1875*), indrømmet en Discipel i en lærd Skole, som der havde taget Realafgangsexamen af højere Grad med 68 Points, paa Betingelse af, at han, som med Ministeriets Tilladelse fulgte Undervisningen i 5te og 6te Klasse i matematisk-naturvidenskabelig Retning, blev prøvet i alle Afgangsfag med Undtagelse af et, der senere skulde bestemmes, og opnaaede en Karakter, som svarede til Godt i Gjennemsnit for samtlige de Fag, hvori han blev prøvet, og tilmed for Mathematik og Fysik ikke fik nogen Karakter under Godt.

Ved Ministeriets Resol. af 22. Novbr. 1876 blev en Sekondlieutenant fritaget for Adgangsexamen, da han ved Officerskolen havde bestaaet Afgangsexamen for næst ældste Klasse.

B. Tilstand og Virksomhed.

I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v.

Da der i dette Undervisningsaar ikke er foregaaet nogen Forandring i Bestyrelsen eller i Lærerpersonalet, henvises i saa Henseende til Aarbogen for 1875—76 S. 193.

— Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Lærestaltens Undervisning er blevet benyttet, anføres:

I Efteraars Halvaaret 1876 benyttedes Undervisningen af .	176 Examinander,
— — — — — ..	80 andre Deltagere.
I alt af ..	256 Deltagere.
I Foraars Halvaaret 1877	142 Examinander,
— — — — — ..	55 andre Deltagere.
I alt af	197 Deltagere.

*)Univ. Aarb. 1873—75 S. 342.