

B. Tilstand og Virksomhed.

I. Bestyrelse.

Til Rektor for Rektoratsåret 1877—78 valgte den akademiske Lærerforsamling d. 22. Oktbr. 1877 Professor C. V. Holten, der tiltraadte Rektoratet d. 22. Novbr. s. A.

Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Prof. P. Madsen i det theologiske Fakultet, Prof., Dr. C. Goos i det rets- og statsvidenskabelige, Prof., Dr. T. S. Warncke i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. S. Heegaard i det filosofiske og Prof., Dr. Jul. Thomsen i det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet.

II. Universitetets Lærere og de faste Censorer.

1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakulteters Fagkreds.

Med Hensyn til det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet bemærkes:

Canl. philos. P. Tauber ansøgte om Tilladelse til at holde Forelæsninger over Zoologi ved Universitetet, foreløbig i et Tidsrum af to Aar. I en Erklæring af 3. Jan. 1878 udtalte Fakultetet herom, at det, uagtet Ansøgeren ikke forlangte noget Honorar for de Forelæsninger, han ønskede at holde, dog, i Betragtning af, at han et Aar tidligere ved Disputation for Doktorgraden søgte at erhverve, men ej opnaaede Retten til at holde Forelæsninger ved Universitetet, maatte fraraade, at den ansøgte Tilladelse gaves. Ogsaa Konsistorium fraraadede i Skrivelse af 12. Jan., at Tilladelsen meddeltes. At der overhovedet burde udvises Varsomhed ved at fritage for den i Lovgivningen foreskrevne Betingelse for at optræde som Privatdocent, for ikke altfor meget at svække Opfordringen til at gaa den besværligere Vej til Opnaaelse af denne Ret, nemlig Doktorgradens Erhvervelse, var en Betragtning, som Konsistorium oftere havde haft Lejlighed til at hævde. Men det vilde efter Konsistoriums Overbevisning i uberegneligt Omfang bidrage til aldeles at nedbryde Doktorgradens Betydning, naar en Mand, der forgjæves havde forsøgt at opnaa Graden, umiddelbart efter, i alt Fald uden at noget som helst nyt forelaa, kunde ved Dispensation erholde den Ret, han ikke havde formaet at erhverve sig ad den regelmæssige Vej.

Ved Skrivelse af 23. Jan. tilskrev Ministeriet Konsistorium, at det, da den af Ansøgeren skrevne Afhandling for Doktorgraden var blevet antaget af Fakultetet, og da der angaaende den paafulgte mundtlige Forhandling havde vist sig ikke ringe Dissens, havde fundet det billigt, at der gaves ham Lejlighed til at prøve sine Kræfter ved at holde Forelæsninger, og derfor tilstaaet ham den forlangte Tilladelse paa et Aar.

2. Afgang og nye Udnævnelser.

Følgende Personalforandringer have i 1877—78 fundet Sted:

Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

Chef for det statistiske Bureau Vigand Andreas Falbe Hansen er i Følge kgl. Resol. 22. Sept. 1877 beskikket til Professor i Statsekonomi.

Det filosofiske Fakultet.

Ved kgl. Resol. 2. Apr. 1878 er det overdraget Dr. phil. Th. Sundby for et Tidsrum af 5 Aar fra 1. s. M. at regne at holde Forelæsninger ved Universitetet over de romanske Sprog og deres Literaturer, navnlig i Fransk, Italiensk og Spansk, jfr. foran S. 291—93.

Endelig skal her med Hensyn til det lægevidenskabelige Fakultet bemærkes, at Gehejmekonf., Prof., Dr. med. O. L. Bang, jfr. Aarb. 1873—75 S. 165, d. 12. Oktbr. 1877 er afgaaet ved Døden

3. Andre Personalìa.

Med Hensyn til det theologiske Fakultet mærkes:

Ved Ministeriets Skrivelse af 29. Avg. 1877 meddeltes der Prof. H. Scharling Tilladelse til at foretage en Rejse til Sverige for at deltage i Jubelfesten.

Samme erholdt ved Skrivelse af 28. Juni 1878 Tilladelse til i Sommerferien og en Del af Septbr. Maaned at foretage en Rejse til Holland.

Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

Ved Ministeriets Skrivelse af 28. Jan. 1878 meddeltes der Prof. Matzen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraars Halvaaret 1878, for at han udelukkende kunde beskæftige sig med det ham overdragne Hverv, at udarbejde en Fremstilling af Universitetets Retshistorie til dets Jubelfest.

Ved Skrivelse af 16. Apr. s. A. meddelte Ministeriet Prof. W. Scharling Tilladelse til i Løbet af Maj og Juni Maaned at foretage en Rekreationsrejse til Udlandet.

Ved Skrivelse af 14. Avg. s. A. meddeltes der Prof. Goos Tilladelse til i Løbet af Avg. Maaned og nogle Dage ind i Sept. Maaned at foretage en Rejse til Sverige og Norge.

Ved Ministeriets Skrivelse af 30. Apr. 1878 er det overdraget Overrets-assessor P. C. Müller at fungere som fast Censor ved den fuldstændige juridiske Examen og juridisk Examen for ustuderede i Stedet for Højesteretsassessor Rimestad, der havde renonceret, for den tilbage staaende Del af Trienniet 1. Apr. 1877—31. Marts 1880.

Det lægevidenskabelige Fakultet.

Efter at Reserveakkouchør E. Ingerslev havde erholdt Rejsetilladelse paa 3 Maaneder fra d. 15. Sept. 1877 at regne, konstituerede Direktionen for Fødselsstiftelsen den kliniske Assistent S. Meyer som Reserveakkouchør, hvorhos cand. med. & chir. A. Price blev konstitueret for den kliniske Assistent.

Efter Ansøgning fra klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen S. Meyer, anbefalet af Fakultetet, billigede Direktionen for Fødselsstiftelsen under 19. Jan. 1878, at han forblev i sin Stilling indtil d. 1. Avg. s. A., hvilken Tilladelse senere blev forlænget til d. 30. Sept. s. A.

Cand. med. Buntzen fratraadte paa Grund af en længere Udenlandsrejse sin Stilling som Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium. I hans Sted antog Laboratoriets Bestyrer, Prof. Panum, cand. med. & chir. Chr. Bohr fra 1. Juli 1878 at regne.

Ved Skrivelse af 7. Novbr. 1877 har Ministeriet meddelt, at Sundhedskollegiet i Stedet for afdøde Tandlæge J. Didrichsen har valgt Tandlæge C. U. S.

Arntzen til Medlem af Kommissionen for Tandlægeexamen for et Tidsrum af 5 Aar.

I Anledning af Prof. i Fysiologi i Lüttich, Dr. Th. Schwanns 40-aarige Embedsjubilæum tilstillede Fakultetet ham under 23. Juni 1878 følgende Adresse:

Monsieur le Professeur.

La Faculté de médecine de l'Université de Copenhague éprouve le besoin de se joindre à tous ceux qui, à l'occasion de la fête qu'on célèbre aujourd'hui, s'empresent de vous adresser leurs hommages, leurs félicitations et leurs remerciements pour ce que vous avez accompli pour la science depuis quarante ans. Car elle aussi respecte les liens de parenté intellectuelle qui unissent entre eux, dans un même but, les savants de tous les pays, en même temps qu'elle reconnaît la dette de reconnaissance que la médecine a contractée envers les hommes qui ont ouvert de nouvelles voies à la connaissance des lois et des forces qui régissent les organismes vivants.

Vos célèbres travaux, mais surtout la brillante découverte par laquelle vous avez établi que la cellule est l'élément morphologique commun à tous les organismes vivants, et les recherches qui ont jeté une si vive lumière sur sa vie et sur le grand rôle qu'elle joue dans la nature, ont non-seulement fait époque dans la physiologie théorique, mais ils ont aussi, à beaucoup d'égards, répandu de nouvelles clartés dans la pathologie, et puissamment contribué à améliorer la thérapeutique.

Vos collègues spéciaux, les biologistes, et les facultés de médecine, en vous rendant hommage comme à l'un des plus anciens et des plus illustres de leurs chefs, ont voulu constater que les débuts de votre carrière scientifique ont été le point de départ d'une ère nouvelle pour les progrès de la biologie, en même temps qu'ils ont voulu affirmer la solidarité existant entre les différentes sciences et entre les savants, solidarité qui doit toujours être maintenue, surtout dans le domaine des sciences naturelles.

Recevez nos sincères remerciements pour tous les services que vous avez rendus à la biologie et à la médecine et puissiez-vous, dans une heureuse vieillesse, recueillir les fruits d'une vie si féconde en résultats pour la science!

Det filosofiske Fakultet.

Ved Skrivelse af 15. Oktbr. 1877 har Ministeriet bevilget Docent Brynjulfson Fritagelse for i Efteraars Halvaaret s. A. at holde Forelæsninger ved Universitetet.

Ved Skrivelse af 31. Decbr. s. A. meddelte Ministeriet extr. Docent Gertz Fritagelse for de ham paahvilende Embedsforretninger i Foraars Halvaaret 1878, for at han kunde foretage en Rejse til Tyskland og Italien.

Ved kgl. Resol. 5. Jan. 1878 bevilgedes der Docent Jul. Lange Tilladelse til i Tiden fra d. 8. Febr. til 15. Juli s. A. at foretage en videnskabelig Rejse til Udlandet.

Prof. Gislason erholdt ved Skrivelse af 7. Jan. s. A. Fritagelse for at holde Forelæsninger i Foraars Halvaaret s. A.

Prof. Mehren erholdt ved Skrivelse af 9. Juli s. A. Tilladelse til i Løbet af Sommerferien og fra dennes Udlob indtil Aarets Udgang at foretage en Rejse til Udlandet i videnskabeligt Øjemed.

Ved Ministeriets Skrivelse af 14. Avg. s. A. tillodes det Prof. Heegaard at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger til 1. Oktbr.

Til Medlemmer af Undervisningsinspektionen for de lærde Skoler og højere Realskoler for Trienniet fra 1. Apr. 1878 til 31. Marts 1881 har Ministeriet under 10. Apr. 1878 ndævnt Prof. A. Steen (Formand) og Holm samt Docent Vilh. Thomsen.

Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet.

Ved Skrivelse af 30. Avg. 1877 meddeltes der Etatsr. Steenstrups Tilladelse til at foretage en Rejse til Sverige fra d. 2. til 13. Sept. for at overvære Jubelfesten i Upsala.

Ved Skrivelse af 31. Avg. 1878 meddeltes der Prof. Jul. Thomsen Tilladelse til fra d. 14. til 30. Sept. at foretage en Rejse til Paris.

III. Forelæsninger og Øvelser.

Efter Forelæsnings Katalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Beretninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og afholdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand, med Tilføjeelse af Time- og Tilhørerantallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser findes, betegner det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet paa Tilhørerne ej altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade besøges af studerende, og af Tilhørere af begge Kjøen, der uden at studere ved Universitetet, dog der søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne kun paategnede af de studerende.

Efteraars Halvaar 1877.

Det theologiske Fakultet.

Christen Hermansen, Prof. Ord., offentlig: 1) den første Del af første Mosebog, 3 T., 16 Tilh., 2) Forelæsninger over Indledningen til nogle Boger af det gamle Testamente, 2 T., 11 (9) Tilh. Lic. C. Henrik Scharling, Prof. Ord., offentlig: 1) nogle indledende Foredrag over det theologiske Studium til Vejledning for unge studerende, som begynde deres theologiske Kursus, — derefter 2) kristelig Sædelære, 3 T., 60 (60) Tilh. 3) Udvikling af Forholdet mellem de ethiske og æsthetiske Grundbegreber, 2 T. P. Madsen, Prof. Ord., 1) offentlig: Forelæsning over Dogmatiken (sluttet), 2 à 3 T., 102 (90) Tilh., 2) offentlig: Examinatorium over Dogmatiken (sluttet), 1 T., 54 Delt., 3) offentlig: Examinatorium over Markus-Evangeliet, 2 T., 90 (85) Delt., 4) privatissime: skriftlige theologiske Øvelser, 4 T., 26 Delt. Lic. H. V. Sthyr, Prof. Ord., offentlig: 1) Fortolkning af Pauli Brev til Galaterne, 3 T., 85 (88) Tilh., 2) Fortolkning af Jacobs Brev, 2 T., 84 (81) Tilh. Fr. Nielsen, Prof. Ord., offentlig: 1) Kirkens Historie fra 1517 til 1648, 3 T., 54 (74) Tilh., 2) gennemgaaet Augustins Confessiones, 2 T., 47 (40) Delt. — Privat-Docenter. Valdemar Schmidt, Dr. phil., med Ministeriets Tilladelse, jfr. foran S 298, offentlig: 1) fortolket Profeten Esaias' første Del, 3 T., (9) 7 Tilh., 2) Øvelser over Abrahams Historie efter Genesis samt over udvalgte Psalmer, 1 T., 9 (5)