

foretage en Omordning af Laboratoriets Indre, hvorved dels nogle mindre heldige Forhold vilde blive afhjulpne, dels Arbejdspladsernes Antal meget forøget. Allerede i Vaar- og end mere i Høsthalvaaret 1866 viste Laboratoriets Lokaler sig for indskrænkede til at modtage det stigende Antal studerende og en Udvidelse var altsaa paatrængende. Beløbet blev bevilget ved Finansloven for Aaret 1867—68, og den tilsigtede Ombygning fandt Sted i Maanederne Juni, Juli og August 1867, hvorved Lokalerne bleve i Stand til at modtage et mere end dobbelt saa stort Antal studerende, som det, for hvilket det oprindeligt var bygget. Ogsaa Forelæsningssalen viste sig at være uheldig for de experimentale Forelæsninger, idet den savnede tilstrækkeligt Lys, og den 20. April 1868 foreslog Bestyreren en Ombygning af samme, som, efter at være bevilget af Ministeriet, udførtes i Sommeren 1868; samtidig blev Avditoriet forsynet med en kraftig Ventilation, hvortil der havde været stærk Trang.

IX. Universitetets Forhold ud ad til.

Ved Skrivelse af 19. Oktbr. 1866 samtykkede Konsistorium i, at der af Universitetets nye Prisedaille maatte udpræges 1 Expl. i Guld til den kgl. Mønt- og Medaillesamling og 1 Expl. i Sølv til Vinhandler Sandberg, dog uden Udgift for Universitetet. Under 10. Novbr. s. A. tilstillede Konsistorium derhos Christiania Universitet, Gøteborgs Museum og kgl. svenske Møntsamling i Stockholm hver et Expl. i Sølv af bemeldte Medaille.

Den 27.—29. Maj 1868 fejrede Lunds Universitet sin 2den Sækularfest. Efter Indbydelse deltog Kjøbenhavns Universitet, med Ministeriets Samtykke i Skrivelse af 8. April s. A., i Festen ved 3 Repræsentanter, den da værende Rektor, Prof. Westergaard, Konf. Madvig og Etatsraad Gram. Udgifterne herved afholdtes af Konsistoriums Normalsum.

I Juli Maaned 1868 holdt, med Konsistoriums Samtykke, den 11. danske Landmandsforsamling sine Møder paa Universitetet.

Den 27. Avg. til 3. Sept. 1869 holdtes paa Universitetet en international arkæologisk Kongres.

Universitetet erholdt i Oktbr. 1866, som Gave af en Privatmand, en Buste af Prof. J. Steenstrup. Busten opbevares foreløbig i Universitetsbibliotheket.

X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

1. Forandringer i Eforierne m. m.

Ved Konf. Rafns Død blev en Plads ledig i den bestandige Kommission for den Arnemagnæanske Stiftelse. Efter Konsistoriums Indstilling beskikkede Ministeriet under 20. Dechr. 1864 Universitetsbibliothekar, Prof. Thorsen som Medlem. De 2 andre Medlemmerne vare Prof. Gislason og Etatsraad Krieger, de tvende Eforer (der vælges af Konsistorium) Konf. Werlauff og Prof. Westergaard. Efter Konf. Werlauffs Afgang fra Universitetet udnævnte Konsistorium under 13. Jan. 1868 Professor Gislason til Efor, hvorimod Konf. Werlauff i Henhold til Resol. 9. Juni 1850 Nr. 4 vedblev at fungere som Medlem af Kommissionen.

Til Efor for Wads Legat valgte det theologiske Fakultet under 11. Novbr.