

Hvor grøn er fremtidens grønne kirkegård?

På den nordiske kongres for kirkegårdskultur i dagene 2.- 4. september 1997 i København var der valgt at kaste blikket på fremtidens grønne kirkegård. Dette vil fremgå af de foredrag, der blev holdt på kongressen, og som her fremlægges i skriftlig form.

Det er i denne forbindelse værd at overveje, om kirkegården i 2000-tallet er de vidtstrakte, voluminøst designede, veltrimmede, grønne græsplæner, eller en økologisk, "trendy" naturoplevelse. Det blev der, også på kongressen, givet flere bud på.

Men det kunne være nyttigt her at indføre den klassiske skelnen mellem form og indhold, for en kirkegård kan i sin form udtrykke mangehånde ideer og spekulationer, men spørgsmålet er, om sådanne overvejelser med hensyn til form også har gennemslagskraft til at påvirke indholdet. For indholdet af kirkegården, det er i meget høj grad den folkelige brug af kirkegården. Det er her mennesker færdes, enten som en del af et ritual eller i en personlig, individuel sammenhæng, følgende ganske bestemte mønstre, der har rødder tilbage i en lang kulturel tradition. Denne tradition, båret af mennesker, kan der ikke bare kastes vrag på.

I arbejdet med kirkegårdens udvikling ind i det næste årtusinde er det ikke uvæsentligt at tænke det enkelte menneske med, det enkelte menneske med dets sorg og savn, det enkelte menneske med dets håb og længsler og det enkelte menneske med dets taknemmelighed overfor dem, der har givet os liv og tradition. Her finder vi indholdet, således at netop kirkegårdens folkelige side også bliver en del af fremtidens måde at indrette kirkegård på.

Der skal rettes en tak til alle, der fra alle de nordiske lande var med til at få kongressen til at give inspiration og pege på de træk, der gør fremtidens kirkegård værd at arbejde med.

Leif Arffmann, Vejle.

