

Redaktionelt forord

METTE BENGTSOON

Roskilde Universitet

EVA MAYERHÖFFER

Roskilde Universitet

Tag godt imod dette seneste nummer af *Journalistica*. Med nummeret får en ny redaktionsgruppe nemlig sin ilddåb, og nummeret markerer også overgangen til en række nye tiltag.

Den nye redaktionsgruppe er ligesom de tidligere forankret i de danske, journalistiske undervisnings- og forskningsmiljøer. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er repræsenteret ved Aske Kammer, Aarhus Universitet ved Line Hassall Thomsen og Syddansk Universitet ved Kim Andersen og Didde Elnif. Roskilde Universitet har overtaget ansvaret for tidsskriftet, og Eva Mayerhöffer og Mette Bengtsson fungerer derfor nu som hovedredaktører.

Det vigtigste af de nye tiltag består i, at vi fremover vil række ud til en bredere kreds og forsøge at gøre *Journalistica* til et samlingspunkt ikke bare for den danske, men også den nordiske journalistikforskning. I den forbindelse har vi fået tilknyttet medredaktører fra både Sverige og Norge, som er Ester Appelgren fra Södertörn Högskola, Tina Askanius fra Malmö Universitet og Karoline Andrea Ihlebæk fra OsloMet. Vi hilser dem alle tre hjerteligt velkommen og takker for deres engagement i tidsskriftet. Vi håber, at kontakterne i Skandinavien kan være med til at skabe mere aktivitet omkring tidsskriftet med en større gruppe af forskere, der både indsender, fagfællebedømmer, kommer med forslag til temanumre og ikke mindst læser og cirkulerer de forskningsartikler, som vi bringer. Med dette temanummer er vi allerede godt i gang med et samarbejde mellem

Jannie Møller Hartley fra Roskilde Universitet og Tina Askanius fra Malmö Universitet som gæsteredaktører og artikler fra tre nordiske lande. Til det kommende temanummer om journalistik på kanten, der skal udgives i 2021 med Mark Blach-Ørsten fra Roskilde Universitet og Sigurd Allern fra Universitetet i Oslo som gæsteredaktører, har vi allerede fået mange interessante indsendelser fra hele Norden.

En naturlig konsekvens af den bredere forankring er, at man fremover vil kunne læse artikler på både dansk, svensk og norsk - og også nogle gange på engelsk. Vores sprogpolitik er, at det står den/de enkelte forfatter(e) frit for, hvilket sprog de vil publicere på. Fra redaktionen opfordrer vi dog til, at man så vidt muligt forsøger at fastholde skandinaviske modersmål som forskningssprog, og vi kan godt lide tanken om, at *Journalistica* er et af de få steder, hvor det stadig kan lade sig gøre. Omvendt er vi også åbne over, at man publicerer på engelsk, hvis det giver bedst mening. Vores pragmatiske holdning er, at det må være stoffet og forskernes kommunikationssituation, der afgør denne beslutning.

Som en sidste ting skal det nævnes, at vi har åbnet for muligheden for løbende indsendelser af individuelle artikler, der bliver bragt som 'online first' og senere får tildelt et nummer, når der er tilstrækkeligt med individuelle artikler til at fylde et sådant. Det vil sikre hurtig publicering, og sammen med regelmæssige temanumre håber vi, at *Journalistica* fortsat både kan være et forum, hvor alle føler sig velkommen til at formidle egne forskningsresultater og også igangsætte diskussioner af aktuelle, fælles forskningsemner. Så hermed en opfordring til både at indsende, hvad I allerede er i gang med og henvende jer med forslag til temanumre. Artikelforfattere og fagfællebedømmere vil forhåbentlig også opleve, at det fremover er nemt at indsende og fagfællebedømme artikler via vores system på hjemmesiden, hvorigennem vi fortsat sikrer en professionel håndtering af alle indsendelser med tildeling af fagfællebedømmere i en anonym, dobbelt-blind bedømmelsesproces.

På de følgende sider introducerer **Jannie Møller Hartley** og **Tina Askanius** til temanummeret om #metoo og også til de artikler, der knytter sig hertil. Herudover bringer vi i dette nummer to andre artikler: I den ene artikel analyserer og diskuterer **Maja Klausen** og **Christa Lykke Christensen** danske avisers dækning af mediedebatten om

kolesterolsænkende medicin. De argumenterer for, at medier har en vigtig opgave i forhold til at sætte spørgsmål om sundhed på dagsordenen, og at medierne må forholde sig reflekteret og kritisk til, hvordan det gøres. Gennem en indholdsanalyse viser forfatterne, hvordan kolesterolsænkende medicin er blevet fremstillet positivt i især BT og Ekstra Bladet, og det diskuteres i forlængelse heraf, hvorvidt medierne har spillet en aktiv rolle i forhold til, at kolesterolsænkende medicin er blevet accepteret som standardtilbud af både læger og lægfolk. I lyset af Corona og diskussionerne omkring pressens rolle må Maja Klau-sens og Christa Lykke Christensens arbejde siges at være topaktuelt. I den femte og sidste artikel laver **Nicklas Bunck, Ida Zachrau og Emil Olsen** en kvantitativ indholdsanalyse af den journalistiske dækning af ti såkaldte 'shitstorms' for at blive klogere på et fænomen, der måske nok flittigt bliver brugt som lægmandsterm, men som endnu ikke er blevet diskuteret mere indgående i journalistik- og medieforskningen i relation til beslægtede teoridannelser om eksempelvis medieskandaler. I artiklen peger forfatterne på, hvordan journalisternes indblanding rykker ved shitstormens oprindelige form, og hvordan det rejser en række presseetiske dilemmaer.

Vi håber, at I vil finde interessant læsestof til julens rolige stunder.
God jul og god læselyst!

På vegne af den samlede redaktion,
Mette Bengtsson og Eva Mayerhöffer

METTE BENGTSSON

Lektor
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1, 4000 Roskilde, Danmark
bengtsson@ruc.dk

EVA MAYERHÖFFER

Lektor
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1, 4000 Roskilde, Danmark
evamay@ruc.dk