

# SKOLE

De fleste af os har prøvet at gå i skole, og flere og flere kommer til at opleve det. 'Grundskole til alle' er et af FN's 2015 mål. Internationale donorer, nationale regeringer og NGO'er investerer derfor i disse år massivt i uddannelse.

Begrebet 'grundskole' dækker over en stor variation i måder at undervise og uddanne på. I de fleste samfund er skoler nøgleinstitutioner. Det er steder, hvor individuelle og kollektive forhåbninger om udvikling og social mobilitet kommer til udtryk, men også steder, hvor sociale forskelle og kulturelle distinktioner træder frem. Skoler er magtfulde socialiseringsinstanser båret af normer og idealer for modernitet og fremskridt—idealer, som i nogle tilfælde kan være i strid med befolkningens øvrige livsopfattelser og livsformer. Skolen er et sted, der har store konsekvenser for børn og unges liv og muligheder.

Skolen er en vigtig arena for opdragelse. Dannelsesidealer og normalitetsbegreber afspejles i skolers praksis, eksempelvis i bestræbelser på integration og inklusion af de anderledes, hvad enten det er etniske minoriteter eller et stigende antal børn med diagnoser. Selvom skolegang har en magtfuld rolle i forhold til at skabe samfund og signalere og installere modernitet, nationalism og forandring, er børn og unge ikke bare passive modtagere af skolens programmer, men fortolker, forhandler også disse idealer, så de bliver meningsfulde for netop dem.

Det fremhæves ofte i den danske

skoledebat, at undervisningsformen er lagt an på stille piger, og drengene, som modnes senere og har større behov for fysisk aktivitet og måske mere konkrete udfordringer, lades i stikken. De kan ikke følge med og sidder dogne og passive tilbage. Sådan ser det ud, hvis man ikke kigger nærmere efter. Margit Nielsen tager os i sin artikel med i pauseme og den ikke-programsatte tid—'mellem-rummetne', hvor drengene er aktive og gennem improviseret humor viser en snarrådighed og kreativitet, som skolesystemet er blind for.

I den kinesiske ét partstat præsenteres børn og unge for den officielle udlægning i Kinas historie. Således findes der fag om Mao Zedongs lære, som er obligatorisk på alle universiteter. Men de studerende viser generelt stor ligegyldighed overfor disse propaganda-fag. Anders Sybrandt viser i sin artikel, at der også er rum for direkte protest og konfrontation i og udenfor forelæsningerne, så længe man ikke udfordrer partiets autoritet. Protestformen kaldes 'retmæssig modstand' og handler om at påkalde sig loyalitet overfor Partiet og dets idealer for så at vise, at aktiviteter og politik ikke lever op til dem.

Claire Dungey beskriver i sin artikel vilkårene for et fatalt etnisk mindretal af Batwa-pygmaør i Uganda, som på kompliceret vis indgår i en udveksling med nationalstaben og dens udannelsessystem. Batwa-børnene får sponsorater af vestlige NGO'er til at gå på private Ugandiske kostskoler væk fra forældrene. Skolerne 'tager'

børnene, men børnene 'mod-tager' viden og uddannelse og forløfter sig dermed på at give noget retur.

Det kongelige teaters balletskole er fødekaeden til en dansk nationalt kulturnstitution og stolthed—den kongelige ballet. Skolen er i den forstand ærkedansk- og så alligevel ikke. I modsætning til den danske folkeskole, hvor der er plads til alle og enhver er balletskolen forbeholdt de få og dagen er præget af målrettethed og disciplin. Det er mere end svært at blive elev på skolen, der foregår en udskilelse hvert år ved eksamen, og kun et fåtal optages i det Kongelige Teaters Balletkompani. I sin artikel undersøger Marianne Nielsen dette skolefællesskab mellem konkurrerende børn.

Immigranter skal deltage i obligatorisk sprogundervisning. Men som Sarah Casey skriver i sin artikel lærer man her andet og mere end at bøje verber og om der skal 'n' eller 't' på pronominer. Man lærer også, hvad det vil sige at være 'dansk'. Værdier som 'ansvar', 'flexibilitet', 'selvstændighed' bliver fremhævet som egen-skaber, der er nødvendige for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og som er karakteristiske for det danske samfund. Sprogundervisningen præges herved af en kulturel arroganc og en stærk moralsk diskurs, hvor den gode immigrant er den, der lever op til disse påståede 'danske' værdier. I samme bevægelse skabes en 'andethed', hvor immigranter erfaringer udgrænses som irrelevant eller ligefrem truende. ■