

Hr.

Professor, Dr. Edvard Holm,

Æresmedlem af „Historisk Forening“.

NAAR *Historisk Forening* paa denne Dag, da De fylder 80 Aar, ønsker at bringe Dem sin Hyldest og Hilsen, er dette udgaaet af den uvilkaarlige Følelse af Taknemlighed overfor Dem og Deres Gjerning, hvoraf alle, der have dansk Historie kjær, maa være grebne. Om De end allerede for en Tid siden har søgt Hvile fra Deres Virksomhed ved Universitetet og paa andre Omraader, hvor Deres Arbejde er mindet med dyb Paaskjønnelse, er dette kun sket, for at De kunde ofre Deres Alderdoms fulde Tid paa det Værk, som har været Deres videnskabelige Livs største Opgave og som nu om en kort Stund vil være afsluttet. Den Plan, som De lagde for Aaringer tilbage, vil da være gennemført, og vort Land vil have et Værk, der er saa omfattende i sit Anlæg og ved den Tid og de mangfoldige Emner, det omspænder, som intet andet historisk Værk, der er udkommet siden P. Fr. Suhms Dage. Et Hundredaar af det danske og norske Riges Historie vil være behandlet fra første Haand af en Videnskabsmand, der lige saa ufortrødent har gennemforsket Arkivernes utallige Aktstykker, som han er fortrolig med den omfattende Litteratur. Alt, hvad De har fundet, har De fremlagt til et friskt og overskueligt Hele, og et lidet behandlet og ofte miskjendt Tidsrum fremtræder nu klart for Betragteren, der ogsaa med en særlig Tryghed tager Værket i Haand, fordi det ses, at De overalt har prøvet og vejjet, inden De skildrede, og fordi De, som var trængt ind i Tidens Tankegang og Rørelser og altid tillige havde

den store verdenshistoriske Baggrund for Øje, stræbte at dømme retfærdigt.

Dette Værk har De forberedt ved en lang Række Undersøgelser, hvoraf talrige ere fremkomne i vor Fornings Tidsskrift, som hvis trofaste Medarbejder De har virket lige fra den Tid, da De for syv og fyrretyve Aar siden heri offentliggjorde den første Afhandling, ligesom De i mere end en Menneskealder som Medlem af Forningens Bestyrelse har medvirket i dens Ledelse. De vil derfor forstaa, at *Historisk Forening* har kunnet ønske at lade et enkelt Led af hvad den iaar udgiver, fremtræde i en Skikkelse, som samtidig med at det bragte Dem en hjertelig Lykønskning, kunde ogsaa for Eftertiden staa som et Vidnesbyrd om den Taknemlighed, som den danske historiske Videnskab nærer overfor Deres Forskning. De Videnskabsmænd, hvis Navne og Undersøgelser De vil finde paa de efterfølgende Blade, have hver og en med Glæde grebet denne Lejlighed til at hylde vor fælles Forsknings Ældste og Øverste, idet vi tillige vide, at vi ere Talsmænd for langt videre Kredse af vort Folk. Alle samle sig i at bringe Dem en dybtfølt Tak for, hvad De har udrettet for historisk Videnskab og for vort Folk, idet vi dertil knytte Ønsket om, at Deres Livs Afslutning maa have et Gjenskin af den samme milde Harmoni, hvorunder De altid i Deres lange Liv har ønsket at arbejde og som De stedse satte Dem som Maal at sprede.

26. Januar 1913.

Bestyrelsen for den danske historiske Forening

JOH. STEENSTRUP. KR. ERSLEV. M. MACKEPANG.
AAGE FRIIS.