

Nyt fra historisk Videnskab i Ind- og Udland.

Den 6. Okt. 1911 døde Underbibliothekar ved det kgl. Bibliothek Dr. phil. Axel Anthon Bjørnbo. Den kun 37-aarige Lærdes Bortgang var et Tab, der for flere Sider af Videnskabens Historie indtil videre er uerstatteligt. Bjørnbo havde kastet sig over Matematikens og Astronomiens Historie i Oldtiden og Middelalderen og dermed forbundet Undersøgelser i mange Landes Bibliotheker og Arkiver, hvad der havde sat rig Frugt i videnskabelige Afhandlinger og gjorde Fund (saaledes vedrørende Grækeren Menelaos, Araberen Al-Chwārizmī). Med den almindelige Historie kom han i endnu nærmere Berøring ved sine Undersøgelser over ældre Tiders Kartografi, hvilke bragte betydningsfuldt Nyt for Lyset; vi erindre saaledes om hans i Forening med Carl S. Petersen udgivne Værker *Claudius Claussøn Swart, Nordens ældste Kartograf* (1904, tysk Udgave 1909), *Anecdota cartographica septentrionalia* (1908). Men foruden at Bjørnbo var en Videnskabsmand, der hos os som rundt om i Udlandet nød stor Anseelse, var han en ivrig Bibliotheksmand; han har redigeret Kataloget over Erhvervelser af udenlandsk Litteratur ved Statens offentlige Bibliotheker og jævnlig skrevet om Bogspørgsmaal. Paa den historiske Kongres i Lund 1905 fremsatte han Forslag om en systematisk Undersøgelse af Udlandets Bibliotheker, og en Følge heraf blev den under Videnskabernes Selskab oprettede Kommission for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie i Udlandet, som hvis Sekretær Bjørnbo virkede.

Joh. Stp.

1. Juli 1911 døde fhv. Museumsinspektør C. F. Herbst, 93 Aar gammel (født 1818). Allerede i 1843 blev han knyttet til vore historiske Museer og fik i 1848 Udnævnelse som Sekretær ved Kommissionen for Oldsagernes Opbevaring. Efter dennes Opløsning i 1849 blev han først Sekretær, senere Inspektør ved Oldnordisk Museum, for hvilket han efter Worsaaes Død (1885) blev Direktør (Kgl. Udnævnelse 1887), ligesom han overtog Worsaaes Stilling som Direktør for Rosenborg-

samlingen og Formand i Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Ved Nationalmuseets Oprettelse i 1892 beholdt han de to sidstnævnte Hverv, ligesom han udnævntes til Direktør for Møntsamlingen, til hvilken han længe havde været knyttet. I 1898 tog han sin Afsked. Herbst's litterære Virksomhed er lidet betydelig, bestaar væsentlig i forskellige mindre arkæologiske og numismatiske Afhandlinger. I sin Embedsstilling viede han vistnok Møntsamlingen sit bedste Arbejde og skaffede den flere værdifulde Forøgelser, men ogsaa for Oldnordisk Museum har han haft Betydning, saaledes bl. a. ved den fyldige og omhyggelige Maade paa hvilken han i o. 25 Aar førte dets Forøgelsesprotokoller.

M. M.

Den 1. April 1911 traadte Lederen af Statsarkivet i Slesvig, Arkivdirektør, Gehejmearkivraad Dr. Georg Hille paa Grund af Alder og Svaghed tilbage fra den Stilling, som han havde beklædt i over 40 Aar; allerede den 8. Juni døde han, 70 Aar gammel. Den Livsgerning, der hermed er afsluttet, har haft megen Betydning for danske Historikere, thi i intet andet Arkiv udenfor det nuværende Danmarks Grænser, findes saa vigtige Kilder til Danmarks Historie som i Statsarkivet i Slesvig.

Efter Wien- og Pragfreden blev der grundlagt et præjsisk Statsarkiv, der skulde optage de fra Danmark afleverede Arkivalier vedrørende Slesvig, Holsten og Lauenborg. I Aaret 1870 blev det Dr. Georg Hille, der var uddannet i Gehejmestatsarkivet i Berlin, overdraget at organisere dette ny Arkiv, der skulde udgøre et Led af det samlede præjisiske Arkivvæsen. I 1874 og 1876 foregik Afleveringerne fra København og i de følgende Aar udførtes Ordningen af det store Materiale, der anbragtes i den tidligere Domscoles Bygning paa Pladsen ved Domkirken i Slesvig.

Ved Hjælp af sin utrættelige Energi, sit praktiske Greb og en forstandig Benyttelse af Proveniensprincippet, der lod ham bevare de naturlige Rammer for Akternes Fremvækst i den gamle Administration, lykkedes det Dr. Hille forholdsvis hurtigt at bringe Orden i de afleverede Samlinger; da han i