

Nyt fra historisk Videnskab i Ind- og Udland.

Rigsarkivar Carl Frederik Bricka blev den 23. Aug. 1903 kaldt bort fra sin omfattende Virksomhed, kun 58 Aar gammel. Indenfor vort Land var han paa historisk Omraade en bærende Kraft, baade Drivhjul og Regulator ved store Værker og Foretagender. Først og fremmest har han ved sin hele Personlighed præget det Hovedværk *Dansk biografisk Lexikon*, som han begyndte i 1887 og som uforstyrret i faste Taktslag er gaaet frem med sine aarlige Bind; der mangler endnu kun et Par Bind, der dog helt igjennem ere forberedte af Bricka, hvorfor Værket fra først til sidst vil kunne staa som hans. Bricka har ved dette Arbejde kaldt et Par Hundrede danske og norske Mænd til Virksomhed for sit Formaal; selv har han deri skrevet mange fortræffelige Biografier, der ofte have bragt Nyt frem, det var især Adelsmænd fra Frederik II's og Christian IV's Tid, dernæst Embedsmænd ved Arkiver og Bibliotheker, som han valgte at skildre. Fra Ungdommen af havde det været Personallistorien, som især havde fængslet Brickas Interesse; hans fine Sans for sjæleligt Liv kom saaledes allerede smukt frem i det ejendommelige Arbejde *Kong Frederik II's Ungdomskjærlighed* (1873).

Til to andre historiske Publikationer har Brickas Navn ligeledes været knyttet, idet han gjennem tyve Aar var Medlem af Historisk Forenings Bestyrelse og som dens Sekretær Ud-giver af Hist. Tidsskrift (hele 5te og 6te Række); i lige saa lang Tid var han Sekretær ved det kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog og udgav som saadan 6. Bind af Danske Magazin. Det byrdefulde Arbejde, som paa denne

Maade kom til at paahvile ham, udførte han med vaagen Takt, den omhyggeligste Nøjagtighed og en enestaaende Kontrol-
 leringsevne, for hvilke mange Forfattere ville være ham tak-
 nemlige.

Foruden at Bricka i Historisk Tidsskrift har skrevet en
 Del Afhandlinger og Anmeldelser, har han været en virksom
 Udgiver; saaledes udgav han sammen med S. M. Gjellerup
Den danske Adel i det 16. og 17. Aarh. I. (en Samling Lig-
 prædikener, 1874—75) og i Forening med J. A. Fridericia
Kong Christian IV's egenhændige Breve (7 Bind, 1878—91).

Efter at have været Assistent paa Kgl. Bibliothek og
 senere i Geheimearkivet blev Bricka 1887 Arkivsekretær og
 ved Rigsarkivets Oprettelse 1889 Arkivar i dettes første Af-
 deling. 1894 gjorde Universitetet ham til Æresdoktor i det
 filosofiske Fakultet. Ved A. D. Jørgensens Død udnævntes
 han til Rigsarkivar (1897). I denne Stilling arbejdede han
 med stor Samvittighedsfuldhed videre ad de Veje, som Jør-
 gensen havde draget. Han fik Arkivet aabnet i Sommer-
 maanederne ogsaa om Eftermiddagen, og Lukningen af første
 Afdeling i Juli Maaned blev afskaffet.

Ved sin store Arbejdslyst og utrættelige Virken, sin
 Tjenstvillighed og sit stille beskedne Væsen vandt Bricka ikke
 blot varm og udelt Anerkjendelse, men mange Venner; med
 Taknemlighed vil han mindes ogsaa af mange af Historiens
 Dyrkere i Norge og Sverige.

Joh. Steenstrup.

Mag. art. Carl Barner Fredstrup døde 8. Maj 1903
 i en Alder af 34 Aar. 1896 havde han taget Magister-
 konferens i Historie; allerede forinden havde han faaet An-
 sættelse ved Rosenborgsamlingen, kom derfra til Nationalmuseet
 og blev 1899 Assistent ved det store kgl. Bibliotek, i hvilken
 Stilling han virkede med stor Iver, indtil en langvarig Sygdom
 ramte ham. Hans Hovedinteresse var etnografiske Studier, og
 efter Kr. Bahnsons Død fuldendte han dennes store Fremstil-
 ling af *Ethnografien* (2. Del, 1900). Til Historisk Tidsskrift
 havde han med megen Dygtighed og Samvittighedsfuldhed ud-
 arbejdet Registret fra 6. R. 4. B. (1894).