

En Fort Efterretning om den engelske Bibeloversætter, Bislop Myles Coverdale, og hans Ophold i Danmark under Kong Christian III.

ved

C. Molbech.

Då jeg for tre Aar siden udarbeidede en Historie af de ældste danske Bibeloversættelser, navnlig Kong Christian den Tredies, eller den første fuldstændige danske Bibel af 1550, blev jeg tilfældigvis bekjent med den Omstændighed, at en af de engelske Reformatører, som hans Hædreland, foruden andre Fortjenester af Kirken, skylder den første fuldstændige engelske Bibeloversættelse af Aar 1535, to Gange til forskellige Tider havde opholdt sig i Danmark, og nydt personlig Beskyttelse af Christian III. Dette gav Anledning til det Forsøt hos mig, engang nærmere at undersøge denne Reformators Levnetsomstændigheder, og maaßte et eller andet Sted at meddele noget om disse, særlig om Anledningen til hans Ophold i Danmark; samt om Beslaffenheden af hans Bibeloversættelse, og dens Forhold til andre og ældre engelske Versioner. Ved at undersøge de her tilgængelige ældre og nyere Kilder til den engelske Kirkehistorie, hvormed det Kongelige Bibliothek ikke er sparsomt forsynet, fandt jeg dem overhovedet temmelig fattige paa noiere, specielle Efterretninger om Coverdales Levnet og Forhold i og udenfor England; og hvad jeg færdes savnede, var historiske og linguistiske Oplysninger om hans engelske Bibel og dens Sprogforhold. Dette Savn blev, imod min Forventning, ikke engang aphiulpet ved en egen Levnetsbeskrivelse af denne, ved sin rene, evangeliske Vandet ligesaa afgærdige, som ved sit Bibelværk beromte Geistlige (Memorials of the R. R. Myles Coverdale, sometime Lord Bishop of Exeter, &c. Lond. 1838); en Bog, jeg først senere hen er blevsen bekjent med. Den unævnte Forfatter har i svrigt uden Tvivl med Glid benyttet alle ham bekjente og tilgængelige trykte Kilder; men de skriftlige og utrykte, som han har fundet Adgang til, synes ikke at have været færdes overslødige eller indholdsrigre, hvilket han ogsaa selv i Slutningen af Skriftet omtaler og beklager. Om Coverdales langvarige Ophold udenfor England, navnlig

i Danmark, har han ei funnet berette mere, end hvad man finder hos Fox, og i et Par andre kirkehistoriske Bøker. Over Coverdales Skrifter har denne Fors. derimod givet en noigagtig Fortegnelse, hvori blandt ogsaa Literaturen af hans Bibeloversættelse er fuldstændig; men en egen og noiere kritisk Undersøgelse af dens Egenskaber og Kilder savnes. — I det Kongelige Geheime-Archiv, hvor jeg havde haabet, at i det mindste de originale Udkast til Brevvæxlingen om Coverdale imellem Christian III. og Dr. Maria, denne Dronnings originale Svarskrivelser, vel ogsaa oplysende Breve eller Ansøgninger af Dr. Machabæus, maatte forefindes; har dette Haab slaaet feil. Desuagtet troer jeg, at selv de faa historiske Træk, der give et nyt Bidrag til Fremstillingen af Christian den Tredies beslantede Barne- og Iver for Kirke-Reformationen og dens Hovedmand, ere karakteristiske og markelige. For at opfatte og forståae dem rigtigt, var en kort Skizze af Coverdales Levnet og Skiebne nødvendig; og heller ikke den, troer jeg, vil findes uden Interesse for danske Læsere.

Myles Coverdale var født 1488 i Grevstabet York, uden at man med Visshed kender hans Fødested. Det antages imidlertid, ikke uden Rimelighed, at han har taget sit Tilnavn efter Districtet Coverdale i Richmondshire, og at dette har været hans Fødegn*). Han blev opdraget i Augustinerklostret i Cambridge, og blev siden, ligesom Luther, en Munk af denne Orden, der i hans Tid havde en Prior for Klosteret i Cambridge, Dr. Barnes, som havde studeret i London, og med en i hans Tid i Cambridge ualmindelig Eærdom forenede en alvorlig Iver for den renere og forbedrede Religionssære, hvis første Spirer fra Nederlandene forplantedes over til England. Denne Mands Grempel og Eøre, skonadt han i Begyndelsen ikke offentligt kunde vedgaae sine Meninger, havde ikke ringe Indflydelse paa Coverdale, der imidlertid snart gjorde saadan Fremgang i Sprogene og de theologiske Studier, at den bestedne Barnes selv erkendte Eerlingen for

*^o) Whitaker Hist. of Richmondshire, Vol. I. p. 16.

sin Mester. Efterat Coverdale (der menes i A. 1514) var blevet viet til Præst, begyndte han hyppigen at bivaane de Forsamlinger, som enkelte reformatoriske sindede Geistlige og Lærde i Cambridge, hvor man i øvrigt ved Universitetet var strengt kirkelig sindet, holdt; i Begyndelsen hemmeligt og meget forsigtigt i et Huus, kaldet „den hvide Hest“, nær ved St. Johannes Collegium. Det varede heller ikke længe, før Dr. Barnes selv traadte offentligt frem, og prædikede saavel imod den romerske Kirkes Lærdomme, som imod den Pomp og Pragt i Kirkeceremonier og i den høiere Geistligheds Levermaade, der i Cardinal Wolsey fandt et forbillede og en mægtig Beskytter. Det biskoppelig-catholske Parti i Cambridge forsøgte først sine Kroster ved at prædike imod Reformatoren; men det varede ikke længe før Wolsey lod Barnes føre som Fange til London, hvor han sattes under geistligt Forhor, blev fængslet, og foresat det Bilskaar, enten at affværge sin Bilsfarelse, eller brændes som Kætter. Barnes valgte det første, for en Deel efter sine Venners Overtalelser, der meente, at den Tid snart ville komme, da hans levende Ord og Være ville være til større Gavn for den gode Sag, end hans Martyrdsød. Han blev imidlertid snart etter mistænkt for Kætteri, og måtte for at redde sit Liv, flygte over til Fastlandet; men da han efter nogle Aar vendte tilbage, undgik han ikke, skjont i nogen Tid behandlet med Mildhed og Maade af Henrik VIII., det catholske Parties senere skarpe Forfølgelser, og blev brændt i London den 20de Jul. 1540.

Den Livsfare, hvori Coverdales Lærer og Ven tidligere havde svævet, og den Landsflygtighed, hvorved Barnes allene for en Tid funde redde sig fra Baaret, affrækkede ikke den yngre, nidskære og energiske Reformatør, der fandt det umuligt for sig længere at dølge den fulde Beklendelse af sine afvigende Troesmeninger. Han forlod sit Kloster i Cambridge,

afslagde Munkedragten og vandrede omkring i Landet, hvor han paa forskellige Steder (bl. a. i Bumstead i Essex) prædikede i Kirkerne mod endel Sætninger i den catholske Troeslære. Det varede heller ikke længe før han blev angivet som Kletter for Bisshoppen af London; og han indsaae, at Flugten var det eneste Middel for ham til at redde Livet. Det lykkedes ham i Tide at slippe over til Thysland, hvor han havde gjort Aftale med den beromte Reformator Will. Tyndall, at mødes med ham i Hamborg. Tyndall havde da allerede tilbragt nogle Aar i Nederlandene (paa samme Tid som de danske Bibeloversættere H. Michelsen og Christian Pedersen der opholdt sig) og havde 1526*) udgivet den første engelske Oversættelse af det N. Testamente, der tryktes i Antwerpen i et Oplag af 1500 Exemplarer. Ingen Bogtrykker i England vovede at paataage sig Trykningen, paa Grund af en gammel geistlig Forordning af Erkebislop Arundel fra A. 1408, der forbod Enhver paanh at oversette, afskrive, læse eller salbyde nogen Oversættelse af Bibelen i Landets Sprog, med mindre den først af vedkommende geistlige Overighed var provet og bisaldet; og en saadan Censur havde Ingen i meer end hundrede Aar i England vovet at underkaste sig, og vovede det ikke endnu.

Da nu Tyndall's Oversættelse udkom, gjorde Cardinal Wolsey og de engelske Bisstopper sig al mulig Umage for at undertrykke den og hindre dens Udbredelse; men hvørken Forbud, Forfolgeser eller strenge og vancerende Straffe, der anvendtes mod dem, som indførte eller udbredte de engelske Testamenter, kunde hjelpe. Saaledes blev blandt andre to

*) Saaledes to Aar sildigere end Hans Michelsens danske Oversættelse af det N. T., der udlom i Leipzig 1524; men 3 Aar tidsligere end den første Udgave af Christiern Pedersens N. T., trykt i Antwerpen 1529,

Kiøbmænd i London, af hvilke den ene, John Tyndall, var en Broder til Reformatoren, satte baglæns hver paa sin Hest, med en Deel Gremplarer bundne om Livet paa dem, eller hægtede fast paa deres Klæder. Paa denne Maade fortæs de til en offentlig Plads, hvor de derpaa selv maatte brænde Bøgerne.

Ikke mere heldig i sin Bibelforfolgelse var Bisshoppen af London, da han engang var kommen over til Antwerpen, og der vilde forsøge en anden Maade til at giøre Ende paa det hele Forraad af den forbudne Bog. En Kiøbmand fra London, Aug. Packyngton, der mere var Thydalls, end Bisshoppens Ven, sik denne til at overdrage ham, at opkøbe hos Oversætteren selv, og andensteds i Antwerpen, alle de Gremplarer af Thydalls Nye Testamente, der vare at overskomme. Bisshoppen var meget villig til at give Penge hertil, lod Bøgerne føre til London, og der offentligt opbrænde. Imidlertid havde Tyndall derved paa eengang faaet en god Pensgesum i Hænde, som han anvendte til strax at besørge en ny, rettet og forbedret Udgave af sit nye Testamente i Trykken. Bisshoppen mærkede snart, at i Stedet for at den fletterste Ecessning skulde opphøre, kom der flere og flere Nye Testamente i Omloeb i England. Han sendte Bud efter Packyngton, for at erfare, hvorledes dette kunde gaae till; da denne dog havde forsikret ham, at der neppe var et Gremplar mere tilbage i Antwerpen. Kiøbmanden svarede ham: at han havde selv mærket, at Tyndall maatte nok have fundet paa, at giøre flere nye Testamente, siden han havde solgt de forrige; og det blev neppe bedre dermed, foren Bisshoppen bequemmede sig til at kose Skrifterne, hvormed de trykede Testamente i Antwerpen. Derved maatte den indskrønkede Bisshop selv smile, og mærkede nu omsider, at han havde ladet sig føre bag Lyset.

Coverdale var imidlertid kommen over til Hamborg, hvor Tyndall, efter en uheldig Reise til Soes, paa hvilken han led Skibbrud, samledes med ham i Begyndelsen af 1529, og begge gave sig i Færd med at oversætte de fem Mosesbøger, hvilket Arbeide de sluttede i December s. A. Tyndall, som derpaa begav sig tilbage til Nederlandene, lod denne Oversættelse 1530 trykke i Marburg. Hvor længe Coverdale opholdt sig i Hamborg, og hvor han overhovedet tilbragte en Række af de paafølgende Aar, vides ikke med Visshed. Man har imidlertid Efterretning om, at han i disse Aar første Gang kom til Danmark, og der opholdt sig i nogen Tid, maa ske endog saa længe, at han imidlertid her kunde fortsætte sin begyndte Bibeloversættelse. I det mindste har man, efter den Modtagelse han senere fandt, og den Bevaagenhed Christian III. da viste ham, nogen Grund til at slutte, at Kongen allerede under dette hans første Ophold (imellem A. 1530—34), har kendt og agtet Coverdale. Fra 1534 af, i det mindste, maa Coverdale derimod efter Rimelighed have opholdt sig dør, hvor hans engelske Oversættelse af den hele Bibel første Gang trykkes, da det vel maa antages, at han ikke har funnet lade Verkets Correctur besørge ved Andre. Denne Bibel blev færdig fra Pressen den 4de Octbr. 1535; og det har længe været antaget, at Bogtrykkeren (som ikke nævnes) var Christoffer Froschhover i Zürich, paa Grund af Eligheden imellem Typerne i Coverdales Bibel og i Boger, trykte hos Froschhover. For ikke længe siden har man derimod i England gjort den Opdagelse, at endel Træsnit i denne Bibel ere de selv samme, der forekomme i et Par saakaldte Billedbibler, trykte 1533 og 1539 af Christian Egenolph i Frankfurt am Main; og saaledes synes nu en større Rimelighed at tale for den frankfurtske Bogtrykker, end for Froschhover i Zürich. At Coverdale endnu var under den Nødvendighed at maatte lade

sin Bibel, som han dog tilsgnede Kong Henrik den Ottende, trykke udenfor England, oplyses meget vel af Religionens og Kirkeforsatningens daværende Tilstand i dette Rige.

Henrik den Ottende, en Konge, der i Gierningen ikke vilde erklaende nogen anden Rettensnor for sine Handlinger, end sine utæmmelige Lidenskaber, og hvis Stolthed, Sandselighed og Selvraadighed bragte ham til at ubove det meest sunefulde og grusomme Tyrannie, som det nyere Europas Historie kan opvisse hos en Regent, havde vel, som en Folge af Stridighederne med Pave Clemens VII i Anledning af Kongens Skilsmisse og Gistermaalet med Anna Boleyn, ophævet den engelske Kirkes Lydighed under Paven, og gjort sig til en ligesaa vindskrænket Herre over Geistligheden i sit Rige, som han var det over Adelen, Parlmenterne og det øvrige Folk. Men skondt han havde losrevet sig fra den catholske Kirke, omstodt dens Forsatning, bemægtiget sig en stor Deel af Klostergodset og andre engelske Stiftelser's Ejendom, og erklæret sig selv for den engelske Kirkes høieste Overhoved og Herre: var det dog langt fra, at han enten i Hiertet hyldede Luthers reformatoriske Lære, eller vilde tilstaae en protestantisk Frihed i den religiose Tro og Forskning, eller i Gudedyrkelsen. Han var vel i Grunden selv hverken Catholik eller Protestant, og hvad han især havde mod den catholske Lære og Kirkeforsatning var, at den vilde indskränke hans absolute kongelige Magt. At han til sin Tid, og efterat have brudt med Paven, gjorde udvortes Skridt til at nærme sig det protestantiske Parti i Tyskland, ja endog (1535) sendte et Gesandtskab til Forbundet i Smalskalden med Tilbud om at forene sig med de protestantiske tyske Fyrster, var hos en Regent af Henriks Charakter ikke at stole paa. De 59 Troesartiller, som han i Forening med sine Theologer opsatte og lod bekjendtgjøre 1536, som de Retroendes Grundlov i den engelske Kirke, ligesom

de 6 kongelige Artikler af 1539, vare egentlig ganske lidet afvigende fra den catholiske Troeslære, undtagen i den ene Hovedartikel, som frastrev Paven hans kirkelige Overherredømme; men paabød enhver Undersaat ubegründet Lydighed i alle geistlige og verdslige Forhold mod Kongen, og tillagde denne Myndighed til at afskaffe Misbrug i Kirken.

Henrik syntes derefter vel paa en Maade at lade begge religiøse Partier, det gamle i sin langsomt synkende og astagende Magt, det nye i sin hadede og forfulgte Lære, bestaae ved Siden af hinanden. Men, det er ikke let at sige, hvilket af dem han selv, med Hensyn til Dogmer og Sætninger, egentlig hyldebe. Han lod Bisstopperne og den høiere Geistlighed i England, for saa vidt som de følede sig efter hans Stolthed, Herstedsyge og Luner, beholde en stor Deel af deres Magt og Indflydelse; han bifalde mange Forholdsregler, der var langt fra at vidne om Religions- og Samvittighedsfridhed; ja talte eller tværtsatte, baade før og efter hans Brudd med den pavelsige Stol, Vorfølgelser og grusomme Straffe mod saakalde Kætttere, ligemeget af hvilket Parti, naar de ikke vilde hylde Kongens pavelsige Myndighed*).

*⁾ For gientagen Overtrædelse af Forbudet mod at sælge og udbrede Tyndals Nye Testamente (see ovenfor) maatte i det mindste 4 eller 5 Personer ende deres Liv paa Baalet (ester 1530); men Reformatorerne brugte det radicale Middel ligesaa fuldt som det catholiske Parti. 1533 brændte man to londonste Borgere, som ikke, hverken for Erkebiskop Cranmer eller Bisloppen af London, vilde opgive deres Mening: at det ikke var nødvendigt, at troe paa den legemlige Nærvarelse i Nadveren (s. Cranmers Beretning herom i Archaeol. Brit. XVIII. p. 81). 1535 landede en heel Colonie af tydste Anabaptister i England, hvoraf 14, som ikke vilde afforberge deres Tro, blev brændte. En Monk fra Wales, Dr. Friarr, som havde været Dronning Catharinas Skriftestader, og stod i stor Anseelse hos det catholiske Parti, havde samme Skibne (han blev ophængt og brændtes over en langsom Ild), fordi han havde strætet mod Henrik's Overherredømme i Kirken. (Lingard Hist. of Engl. 4th Ed. 1838.)

Saaledes kan man heller ikke sige, at de tidligste Bestrebelser for at udbrede Kunstdæk til den hellige Skrift ved Oversættelser i Landets Sprog, modte nogen alvorlig meent Understøttelse eller Beskyttelse fra Kongens Side. Hvorledes det gik med Tyndall og hans Oversættelse af det Nye Testamente, er ovenfor berørt; og det var først efterat Henrik var blevet overbevist om, at det var forgiveves, at ville med Magt hindre Optkomst og Udbredelse af engelske Bibel-Oversættelser, at han (1530) lod udgaae en Bekendtgjørelse, som besalede enhver Engländer, der var i Besiddelse af Tyndals Bibler, at afgive dem, hvormod Kongen gav det Lov, at en ny engelsk Oversættelse, udarbeidet af lærde Geistlige, skulde træde i Stedet for hine*). En saadan udkom ogsaa omsider 1537, bekendt under Navn af Thomas Matthewes Bibel (hvilket var et opdigtet Navn); et Arbeide, hvortil man med enkelte vilkaarlige Forandringer havde benyttet Tyndals og Coverdales Oversættelser. — At derimod Henrik allerede tidligere (1535 eller 36) skulde have tilladt og autoriseret Coverdales Bibeloversættelse, er en af Nogle yttret Mening, som vel har adskillige Grunde for sig; men i det mindste ikke er tilstrækkeligt bevislig. Saa meget synes tydeligt, at den ulykkelige Dronning Anna Boleyn har interesseret sig, enten færdeles for Coverdale, eller i det mindste for at Bibelens Læsning i det

Svo VI. p. 275). En Præst og Stolemester Nicholson i London, der fra Erkebislop Cranmer appellerede til Kongen (for den samme kætterste Mening om Transubstantiationen, som Cranmer dog selv noget senere antog), blev bragt for en geistlig Ret, hvori K. Henrik med stor Høitidelighed præsiderede, og efterat have i 5 Timer forgives anvendt sin egen og 7 Bisloppe's Vestalenhed på at omvende ham, domte ham til Døden, 1539. (Collier ecclesiastical Hist. of Gr. Britain. Lond. 1708—1714. Fol. II. p. 152. Lingard. I. c. p. 281—83.)

*) Præst. Lingard I. c. p. 277—78.

engelske Sprog maatte blive tilladt; og hendes Død ved Boddesoren (19. Mai 1536) har maaske netop hindret, at ikke Coverdales, men en anden nys omtalt Oversættelse, blev den, som erholdt Kongens Tilladelse til at bringes i uhindret Omloeb^{*)}. I øvrigt ere hverken disse Omstændigheder, eller mere af det, som vedkommer Historien og Bestaffenheden af den første fuldstændige engelske Bibel, hidtil i trykte Skrifter fuldstændig oplyst; og det synes som denne Bibel, i nogen Mangel paa tilstrækkelige historiske Kilder for saadanne Oplysninger, har et og andet tilfølles med vor tidligste danske Bibel fra 1550, som dog udkom under ganske forskellige Vetingelser.

Det er tillige paafaldende nok, at hidtil, saa vidt mig er bekendt, ingen fuldstændig kritisk Undersøgelse af Tyndals og Coverdales Nye Testamente og øvrige Bibeloversættelser tilfulde har afgjort: om og hvorvidt begge overalt og allene have benyttet Grundtexten ved deres Arbeider, eller om de tildeels have lagt Vulgata til Grund; eller endelig om nogen af disse Englaendere har kündt og benyttet Luthers over hele Tydskland udbredte Oversættelser til det Nye og Gamle Testamente. Om Coverdale, der i flere Aar havde levet i Hamborg og andensteds i Tydskland, og hvis Bibel udgik fra et tydsk Officin, kan det i det mindste neppe antages, at han flet ikke skulde have været bekendt med Luthers allerede ti Aar gamle tydiske Oversættelser af det Nye og endeligt af det Gamle Testamente (1522, 1533, og hele Bibelen første Gang 1534). Saameget holdes imidlertid for afgjort, at Coverdale

^{*)} Der er en mærkelig Omstændighed ved Coverdales Dedication af Bibelen til Kong Henrik VIII. Man seer ved Sammenligning af de forstiellige Exemplarer (7 ere endnu til) paa det Sted, hvor Dronning Anna omtales („Your dearest just wyse and most vertuous Prynnesse Quene Anne“) at man, efter Anna Boleyns Død, har omtrykt dette Blad, og sat „Quene Jane“ (Seymour) i Stedet.

med megen Indsigt og Trost skal have fulgt den hebraiske Tert, og søgt at give en med denne nole overensstemmende Oversættelse" (most consonant to the original)*). Om Forholds det imellem Coverdales og Tyndals Arbeider (begge fattes i vore Bibliotheker, selv i de nyere Ustryk) kan jeg allene, efter Andres Meddeling, ansøre: at det Gamle Testamentes canonicke og apocryphiske Voger hos Coverdale, uagtet man i Pentateuchen finder betydelige Overensstemmelser med Tyndal, maa gielde for en ny Oversættelse; og at det nye Testamente vel overhovedet synes at være en forbedret Revision af Tyndals, med Venyttelse af begge Udgaver (1526 og 1534); men dog saaledes, at han blot kan siges at have lagt sin Forgængers Arbejde til Grund for sit eget**).

Det vilde blive for vidtløftigt at forfolge Historien af Coverdales Bibel gennem de mange Udgaver, som den snart oplevede (alle trykte i London eller Southwark, fra 1537—1550)

*) Memorials of Coverdale. pag. 78. Forfatteren beraaber sig paa Withakers historical and critical Enquiring p. 51—58; og beskræfter dennes Vidnesbyrd ved et andet af den engelske Theolog Dr. Geddes, som antager: „that this translation is one of more merit, and more according to the original (such as Coverdale had it) than the present authorised version.“

**) En af mine literære Venner i England har meddeelt mig følgende Udsnit: „The New Test. appears to be in Part a revision of Tyndales, in which Coverdale took much care, and availed himself both of the original edition (1526) and the amended one (1534). He sometimes accords with one of these, sometimes with the other; but not infrequently makes an entirely new version of a whole passage It is not however to be understood, that Coverdale ever in the N. Test. is a servile follower of his predecessor; far from it, but he uses Tyndale as his Basis; just as King James's translators took the Elisabethan Version, or Bishop's Bible, for theirs.“ „Historical account of the English Versions of the Scriptures.“ p. 73. (En Indledning til „English Hexapla“, som indeholder 6 forskellige ældre og nyere engelske Oversættelser af det N. Testamente; London 1841. 4.)

eller den Skiebne, som Bibelæsning og de reformatoriske Religionsmeninger gennemgik i England, under de senere Aar af Henrik VIII. Regering. Det catholske Parti fik, især efter General-Vicaren Lord Cromwells Henrettelse (28. Jul. 1540), en mere og mere fiendelig Overvægt; som en Folge heraf blevе de tidlige Anordninger, at der i enhver engelsk Kirke skulde anskaffes Bibler til Menighedens Brug, ikke efterlevede, og den givne Tilladelse til Bibelens Ecesning enten indskrænket, eller endog tilbagefaldt. Saaledes f. Ex. blev det 1543 forbudet alle Fruentimre, Haandværksfolk, Æredrenge, Dagløsnere, Dienestefolk og Arbejdsmænd, at læse for dem selv, eller for Andre, i Genrum eller offentligt, Bibelen eller det Nye Testamente paa Engelsk; og 1546 udgik paa ny et strengt Forbud mod at indføre, købe, sælge eller eje det Nye Testamente i Tyndals eller Coverdales Oversættelser, eller noget theologisk Skrift af disse eller andre ligesindede Forfattere. Saadanne Bøger skulde indleveres til Ørvigheden og strax opbrændes. Saa lidt endog Hensigten med slige Anordninger overhovedet opnaaedes, saa vedblev dog Religionsfriheden at være under haard Drang og Indskrænkning; og heller ikke vovede Coverdale, saalænge Henrik VIII. levede, at vende tilbage til sit Fædreland fra sin Landsflygtighed.

Han havde imidlertid, efterat den første Udgave af hans Bibel var udkommet, levet nogen Tid i Paris (1537—38?), for her at besørge eller være behjælpelig ved en ny Udgave af Bibelen, som en Englænder Rich. Grafton, og flere, vilde lade trykke (hos Franc. Regnault). Disse havde i Begyndelsen, som det synes, hertil erhvervet sig den franske Religion's Tilladelse; men da Udgaven var færdig, blev den taget under Beslag af Inquisitionen, og hele Oplaget af 2500 Exemplarer dømt til at opbrændes. Der fortælles imidlertid, at den Ørvighedsperson (lieutenant-criminal), som skulde

udføre Dommen, havde vidst at skaffe et stort Aantal Exemplarer til side i fire store Houstager, hvilke han solgte til en Kræmmer, og disse Exemplarer blevne paa denne Maade reddede, da Gierne siden klopte dem tilbage af Kræmmeren som Maculatur. Grafton, som var flygtet fra Paris tilligemed sine Medhiersere og Coverdale, kom dog efter nogen Tid tilbage, klopte Presser og Skrifte af Regnault, og satte sig siden ned som Bogtrykker i London, hvor han trykte flere Udgaver af Bibelen*).

— Coverdale tyede verimod atter til Tydskland, hvor han bl. a. levede nogen Tid i Tübingen, og her ved Universitetet skal være blevnen Doctor i Theologien. Han var nu ogsaa blevnen saa fortrolig med det tydste Sprog, at Hertugen af Zweibrücken tog ham i sin Dienste og satte ham til Sognepræst i Bergzabern, hvor han forblev indtil Henrik den Ottendes Død, og den Forandring i Religionsforholdene til Fordeel for det protestantiske Parti, som indtraadte efter Edward den Siettes Thronbestigelse, gav Coverdale Lejlighed til om sider, efter 17 Aars Landflygtighed, at vende tilbage til England, lige saa fattig, som han reiste ud. Imidlertid havde han, som det synes, allerede tidligere giftet sig med en Jomfru, som nogle engelske Efterretninger tillægge at have været enten dansk

*) Fox: *Acts and Monuments.* 8th Ed. Lond. 1641. Vol. II. p. 516.

I øvrigt er dennes Efterretninger om den anden engelske Bibeludgave, der udkom 1537, hverken ret fuldstændige eller noagtige. Det er denne Udgave, der paa Titelen har det fingerede Navn Thomas Matthews som Oversætter, og er tilegnet Kong Henrik VIII. Den, som egentlig bestyrede Udgaven, var Rogers; Forlæggere var R. Grafton og Whitchurch, og til Oversættelsen har man deels benyttet Tyndals, deels Coverdales. Hvor den i øvrigt er trykt, og om den staar i Forbindelse med det Foretagende, som begyndtes i Paris, synes at være uklart. Post. Lewis Hist. of the Engl. Translat. of the Bible. p. 108. Memorials of Coverdale. p. 81 o. s. f. Efter denne Forsatter synes det, som den Parisiske Bibeludgave er et fuldigere Foretagende, end den saakaldte Matthews Bibel af 1537.

eller tydsk af Fødsel*), hvilket dog ikke stemmer overens med andre Forhold. En Søster af hende havde nemlig øgte den bekendte Theolog Johannes Machabæus **), der var en Skotte af Fødsel, og hans egentlige Navn Mac Alpine. Han var for Religionens Skyld draget fra sit Fædreland til England, og skal der have giftet sig, men maatte med sin Hustru under Henrik VIII. flygte til Tyskland, hvor han i Wittenberg blev fortrolig med Luther og Melanchton (som gav ham Navnet Macchabæus). Anbefalet af disse Reformatorer, blev han af Christian III. kaldet til Danmark, og 1542 ansat som Professor i Theologien ved Universitetet i København (hvor han døde 1557 den 5. Decbr. og nad den Gre, at Christian III. selv fulgte hans Lig til Jorden***). Om Coverdales Hustrue ved man i øvrigt kun, at hendes Debenavn var Elisabeth, at hun endnu levede da Manden blev Bisrop, og at hun af en samtidig Forfatter berømmes som en meget retstassen og gudfrygtig Danneqvinde (a most sober, chaste and godlie matrone).

Coverdale, som ved sin Bibel-Oversættelse, og endel theologiske, for det meste af det Tyske oversatte Skrifter, havde vundet Navnfundighed i sit Fædreland, fandt her nu ogsaa, og det selv ved Høfset, en meget gunstig og hæderlig Modtagelse, og blev af Kong Henriks efterladte Dronning (Catharine Howard), der havde giftet sig med Lord Seymour, antaget til Huuscapellan (Almoner). Efter hendes

*) „He lived long in Germany and Denmark: where he had a benefice (vette maa menes om Tyskland) and married a sober Woman, named Elizabeth, born in those parts.“ Strype historical, chiefly ecclesiastical Memorials. Vol. II. Edward VI. Lond. 1721. p. 464.

**) Fox: Acts and Monuments. III. 182. Han melder intet om hennes Fødsel; men fun, at hun var Søster til Coverdales Hustru.

***) Pontoppidans Annaler. III. S. 344, hvor Machabæus' Hustru kaldes Agnete Macginson. Worms Lex. II. S. 2.

snart paafølgende Død (i Sept. 1548), synes Coverdale at være gaaet over i Kong Edwards Dienste, som et Slags Hospræst, og blev den 14. Aug. 1551 af denne Konge udnevnt til Bisshop i Exeter. I dette Embede, hvis Pligter han, efter en Samtidig meget berommende Vidnesbyrd, opfylde med den mest samvittighedsfulde Omhu, og som et Monster paa christelige Dyder, blev han dog fun to War; thi neppe havde den catholske Maria, efter Edward VI. Død besteget Thronen, før en ny Religionsforandring indtraadte, Catholicismen efter triumpherede, og en oprørende tyrannisk Forfolgelse imod det protestantiske Parti tog sin Begyndelse. Coverdale, der som Bisshop var gift, og desuden var bekendt som en af de i Ord og Gierning ivrigste og mest udmærkede Geistlige blandt Englands Reformatorer, blev strax affsat fra sin Bisshopsværdighed, og indstævnet at møde for Dronningens Raad for at forsøre sig mod de Beskyldninger for vrang Religionslærdomme, som man vilde tillægge ham. Det synes imidlertid, som man ikke strax har funnet finde antagelige Paaskud til at følde ham eller fæste ham i Fængsel, saaledes som det skeete med flere udmærkede højere Geistlige. Coverdale blev da vel paa fri God; men man seer dog, at hans Stilling maa have været meget mislig, og at han selv har anseet sig for at svære i stor Fare for Frihed og Liv, uden at han vedde eller strax kunde finde Lejlighed til at forlade London og England.

I denne Forfatning har Coverdale været betenklig paa at søge Hjælp ved sine Forbindelser i Danmark, og har i Begyndelsen af 1554 henvendt sig til sin Svoger Dr. Macchabæus, for ved dennes Bisstand at formaae Christian III. til at tage ham under sin Beskyttelse, eller ved en Anbefaling og Forben hos den engelske Dronning, at sikre hans Liv og Frihed. I et Brev fra Kong Christian til Dronning Maria

(Goldinghuus, 25. April 1554) tilmedte han denne Dronning: at efter indstændige Bonner af en af hans Undersætter, en Mand af stor Eerdom og Fromhed, for hvem Kongen har megen Agtelse, og der baade ved Slægtstabbsbaand og føelles aandelige Egenstaber var forbundne med en vis Myles Coverdale, forhen Biskop i Greter, hvilken nu, ved Tidens ulykkelige Vilkaar var kommen i en ynkværdig Stilling, og bragt i Fængsel og i Livssfare, vilde Kongen ikke undlade paa det Indstændigste og stolende paa det gode Forhold, som fra gamle Tider havde fundet Sted imellem begge Riger, at anholde hos Dronningen om, at hun vilde tilgive Coverdale; og at, hvis Tidsomstændighederne ei glorde det muligt eller passende for ham at blive i England, Dronningen da vilde tilstede ham, med sin Familie at søge et Tilflugtssted i Danmark. Kongen vilde betragte dette som et Bevis paa udmarket Velwillie og altid vise sig villig til at føle enhver Anmodning af Dronningen, som det stod i hans Magt at opfylde. Denne Skrivelse af Christian III. blev vel ikke uden al Folge, i det Dronningen i hendes Svar til Kongen af Danmark ei kunde undgaae at give ham den Forsikring, at Coverdale, som i øvrigt ikke var bestyldt for nogen landsforræderi Brode, hvortil Kongens Skrivelse syntes at sigte, men kun stod i nogen Skyld til det Kongelige Skatammer, vist ei skulde savne Virkningen af Hans Majestæts Forbon og Mellemhandling; og at Kongen, med hvem Dronningen altid ønskede at blive i det bedste Forhold, ei maatte tvivle om, at hun ved enhver billig Lejlighed vilde vise det Maadehold og den Mildhed, som altid bør ledsgage Retfærdighedens Sværd i Monarkens Haand. Disse almindelige Udtryk, og den ubestemte og tvekydige Maade, hvorpaa Maria yttrede sig om Coverdales Sag, kunde ikke berolige ham eller hans Venner, og

disse bevægede Christian III. til anden Gang at henvende sig til Dronningen, for i mere bestemte Udtryk at begiere den Tilladelse til at forlade England, hvori Coverdale, ikke uden Ahnelse om hvad der forestod de med ham ligesindede Geistlige i England, allene saae sin Frelse. I Kongens anden, med Hünhed og en vis diplomatisk Konst assattede Skrivelse (Odense, 24de Sept. 1554) meldte han: „at det har været ham sørdeles kært at erfare, at ingen Forbrydelse, men kun en Gield til Kronen eller Dronningen, var det, som lagdes Coverdale til Last; da Kongen altsaa funde være saa meget mere forsøsset om, at Dronningen var fuldkommen villig til at opfylde hans Begiering. Han ønskede intet andet, end at hun vilde tillade Coverdale personlig at indstille sig for Kongen, og derved overbevise ham om, at han intet havde at frygte enten for Liv eller Frished. Kongen var forud saa overbevist om, at Hendes Majestæt vilde opfylde sin Forsikring om den Vægt, hun tillagde hans Anbefaling og Unmodning, at han ikke havde taget i Betenkning at give Coverdales Slægtninge i Danmark, der ere ganske urolige og bekymrede for hans Skiebne, sit kongelige Ord til Pant paa, at ingen Fare truede ham, og at han vilde see sit Ønske opfyldt.“ Ved at give sin Mægling og Begiering til Bedste for Bisshoppen en saadan Form og et saa bestemt Udtryk af Kongens alvorlige Menigh og Ønske, opnaaedes vel ogsaa dets Opfyldelse; men Coverdales Fiender sogte endnu at skade ham, og bragte Dronningen til at tove saalænge med sit Svar, som det nogenlunde med Anstoendighed kunde skee. Henved 5 Maaneder efterat Christian den Tredies anden Skrivelse var assendt, svarede Maria emsider den 18de Februar 1555: at omendskjoudt Coverdale, hendes fødte Undersaat, endnu ei havde betalt de Fordringer, Skatkammeret havde paa ham, vilde hun, af Augustelse for Kongen og hans Ønske, ikke negte dets Opfyldelse;

eg derfor havde bevilget Coverdale, at maatte begive sig til Danmark*). Et Reisepas for ham og to Dienestefolk blev udstedt Dagen efter, den 19de Februar 1555; og saaledes blev han, som en engelsk Historieskriver siger, reddet som en Brand af Ilden**).

I Danmark, hvor den lange Udeblivelse af Dronningens Svar havde føroget hans Slægtingenes Frygt for hans personlige Sikkerhed, blev han modtaget med saa meget større Glæde, som Coverdale endnu ikke havde forsladt England, da nye Forfolgelser mod det reformerte Parti under Dronning Maria brød ud med endnu større Grusomhed, end under hendes Fader***). Der berettes ogsaa, at Christian III. skal have taget meget vel imod Coverdale og tilbudet ham en Præbende, eller et geistligt Embede i Danmark. Offered him a benefice in Denmark), men at han, paa Grund af sin Ukyndighed i det danske Sprog, troede, at han i dette Land ei vilde kunne gløre synderlig Nutte; og at han desuden ei kunde overtale sig til, at sætte sig til Hølle i en sorglos Stilling i Danmark, imedens saa mange af hans geistlige Medbrødre og andre Værdige af hans Landsmænd, forfulgte som Kætttere, havde maattet forlade Hjem og Fædreland med deres Familier, for at undgaae at dø paa Vaaret eller vansmægte i Fængslerne. Mange af disse Landsflygtige vare tyede til Nederlandene og til Rhin-Egnene i Tydskland. Coverdale forlod saaledes snart Danmark, og begav sig til Wesel, hvor han i nogen Tid levede som Præst og Prædicant for dem af hans Landsmænd, som der

*) Christian III. to Breve, og Dronning Maria's andet Svar, alle tre paa Latin, findes hos Fox, l. c. III. p. 182, 183.

**) „He was as a fire-brand plucked out of the burning.“ Fuller's Hist. of the Church. 1655. T. IX. p. 61.

***) Allerede i Februar 1555 (den 4de, 8de og 9de) brændtes Bisshop Hooper af Gloucester og tre andre Geistlige, Rogers, Hooper og Taylor: „the protomartyrs of the reformed church of England.“ Lingard. l. c. VII. p. 192.

opholdt sig. Her maatte han imidlertid snart giøre den Erfaring, at disse fordrevne engelske Reformierte allerede imellem sig selv varie uenige og deelte i flere Religionspartier, hvorf hvert holdt sig til sin Præst, sine Meninger og liturgiske Skilfe; hvorfor de sædvanlige Folger, Splid og polemisk Bitterhed imellem Partierne og deres Ledere, ikke udeblev. Coverdale, hvis Grundsatninger og Tænkemaade var stridende imod enhver intolerant og forsøgende Land i christelige Menigheder, funde ikke længe finde Tilfredshed paa dette Opholdssted, og modtog gjerne Tilbuddet af Hertug Wolfgang af Zweibrücken, paa ny at ansætte ham i sit Land. Saaledes blev den forrige Bisrop i Greter nu atter Præst i det lille Bergzabern, og levede her et Par Aars Tid, indtil man i Genf vilde besørge en ny Udgave af den engelske Bibel, og dertil ønskede hans Bisland*). Han var i Genf endnu den 15de Decbr. 1558, da man finder, at han tilsigemed flere Præster i denne Stad har underskrevet et Brev til de engelske Reformierte i Frankfurt, hvori man ønskede dem til Lykke med Dronning Elisabeths Thronbestigelse, og i den Anledning formanedede dem til at giøre Ende paa al indvortes Splid, som det bedste Vaaben, de kunde give deres catholske Modstandere i Hænderne.

Med saa Ord kan jeg tilsløje det Fornødne om Coverdales senere Livsforhold. Man ved, at han den 12te Novbr. 1559 var tilbage i England, hvor han vel, uagtet sin Ussættelse under den forrige Regierung, blev betragtet som Bisrop (han var i denne Egenståb tilstede ved Matth. Porter's Indvielse som Erkebisop af Canterbury den 17de Decbr. 1559); men

* Den udkom i et Dværbind, tilegnet Dronning Elisabeth, 1560. Man er dog uvis om, hvilken eller hvor megen Deel, Coverdale har taget i denne Bibel-Udgave, der fandt meget Blad og blev gien>taget i England. (Memorials p. 170).

erholdt dog ikke sit Bispedømme tilbage; som det synes fordi han ikke vilde gaae ind paa visse Beitingelser i Henseende til de kirkelige Stifte, grundede paa en ny Anordning (Act of uniformity) fra Elisabeths første Regieringsaar. Coverdale, som nu var i sit 72de Aar, vedblev dersor at leve ligesaa fattig og trængende i England, som han var kommen dertil; og det var først fire Aar efter hans Hjemkomst, at han den 3de Marts 1563 blev udnevnt til Præst ved et Kirkesogn i London (St. Magnus, close to London Bridge), hvis Menighed for ikke længe siden (1837) opreste ham et Mindesmærke i Kirken. Han var da endnu saa fattig, at han maatte søge Dronning Elisabeth om Estergivelse for den Alsgift af en Deel af det første Aars Indkomster (first fruits), hvilken de engelske Geistlige paa den Tid maatte erlægge. Heller ikke dette Embede beholdt han længere end til 1566, da han nedlagde det, uden Trovl for at undgaae at underkaste sig den edelige Forskrift, at følge den forestrevne Liturgie og Kirkesordning, som nu blev fordret af de Geistlige. Dog vedblev han endnu efter den Tid, i sin høje Alderdom, at prædike snart i een Kirke, snart i en anden, og havde altid megen Sogning af Tilhørere. Tre Aar senere (i Februar 1569) døde Coverdale i en Alder af 81 Aar, og blev, under Tilsløb og Folge af en stor Folkestare, der vildnede om den Agtelse og Klærighed, man havde haaret for den ørværdige Reformer, begravet den 19de Februar i St. Bartholomæi Kirke bag Børsen i London. En Ligsteen med fire latinske Disticha udmarkede hans Gravsted, indtil den blev ødelagt ved Londons store Brand i A. 1666.