

3. Generallieutenant Albert Borgaards Levnet og Bedrifter, tilligemed en kort Oversigt af de nærmest hermed i Forbindelse staaende Krigsbegivenheder; ved D. N. Olsen, Major i Generalstaben. København, 1839. 190 S. st. 8.

Dette Skrift fortiner fra adskillige Sider Opmærksomhed, og Erfiendelse af dets fleersidige Værd. Det er upaatvivlelig ikke allene et af de grundigste, med mest Omhu udarbeidede militairbiographiske Arbeider, vor Literatur eier; men det har tillige, baade ved Gienstanden og Behandlingsmaaden, en meer end almindelig historisk Interesse, endog for Læsere, der ikke høre til Krigerstanden, for hvilken Skriften oprindeligen er bestemt. (Det er et særligt Ustryk af Tidskriftet „Militair Repertorium.“) Der vil neppe findes Mange, selv i denne Stand, der vide af, eller komme ihu, at en indfødt dansk Krigsmænd, hvis Navn er saa ubekjent, ja neppe for omtalt hos os, i det 17de og 18de Aarhundrede har gjennemgaget en saa lang, daadrig og hederlig militair Løbebane i fremmed Dieneste, som General Borgaard. Vi kunne helst bruge Forfatterens egne Ord: „I den første Halvdeel af det 18de Aarhundrede beslægte i England en dansk Mand en af de vigtigste militaire Poste, hvortil han gjennem et overordentligt Krigerliv, ved en sielden, paa lang Erfaring grundet Dygtighed, havde gjort sig værdig. Skonadt endnu ikke fulde hundrede Aar ere forløbne, siden han endte sin lange, daadlige Løbebane, er dog hans Tilværelse saa godt som ubekjent hos os; og formodentlig vide kun saa Danse, der besøge Englands beromte Krigs- og Artillerie-Depot, Woolwich, og besee dets, med over 30,000 Stykker Skyt prangende Arsenal, dets pragtfulde Caserner, Academiet, m. m. at en dansk Mand væsentlig har bidraget til alt dette, og i en lang Aarrelle havt den største Indflydelse paa Uddannelsen og Organisationen af det engelske Artillerie.“

Uagtet det nu er vist nok, at den i sin Tid saa udmærkede Mand ikke opnaaede sin militaire Hæder og Udmærkelse i

Fædrelandets Dieneste, som han tidlig maatte forlade, og ders-  
for ikke heller funde anvende sine Indsigter og sin lange pra-  
tiske Erfaring i Artillerievidenskaben til Vedste for Danmark:  
saa er det dog en naturlig Interesse, hvormed vi folge den  
dansk fødte, vidt forsøgte Kriger paa hans ligesaa farefulde,  
som heldige og hæderfulde Livsbane, hvilken han begyndte i sit  
16de Aar som dansk Cadet i Dronningens Regiment ved Wis-  
mars Beleiring 1675, og endte som Generallicutenant i brit-  
tisk Dieneste og Oberst ved det engelske Artilleriecorps (Royal  
Regiment of Artillery), hvis Organisation egentlig var Bor-  
gaards Værk. Det hører derfor ogsaa til de hæderligste Vid-  
nesbyrd om hans Talenter og Fortjenester, hvad man læser i  
Indskriften paa en af Mindetavlerne under det Portrait af B.  
som Officererne ved det engelske Artilleriecorps endnu 1785,  
da 34 Aar vare forløben siden hans Død, lode ophänge i Ar-  
senalets Modelsal ved Woolwich: „Storbrittannien skylder denne  
„tappre Officers fortrolige Talenter, at have bragt saavel  
„Artillerie-Bidenstab, som Artillerie-Dienesten til et regulært  
„System; ligesom ogsaa Regimentets Organisation og Indret-  
„ning.“

Det er i øvrigt ikke meget, hvad man i Detail kender til  
Borgaards Levnetsmængder; og havde man ikke haft en  
fort, men fuldstændig Optegnelse paa Engelsk af ham selv over  
de Slag og Beleiringer, han havde bivaanet, og de militaire  
Poster og Forfremmeler, han opnaaede: vilde denne Kundstab  
have været saa godt som ingen. Et tilfældigvis bevaret Brev  
fra Præsten ved den danske Kirke i London, Alb. Michelsen,  
(d. 1770) hvis Søster var Gen. Borgaards anden Hustru, har  
bl. a. meddeelt hans Fødselsdag (d. 10de Novbr. 1659) og  
Fødested Holsbæk; hvilket Forfatteren af det her omtalte Skrift  
af flere Grunde antager enten at være Kirlebyen Holsbæk, i Rougs  
Herred, Randers Amt, eller Herregården Holbækgaard i  
samme Sogn. Ligeledes indeholder dette Brev Enstrekning om  
Generalens tvende Giftermål (fun to Døtre overlevede ham)  
og om hans Dødsdag, den 7de Febr. 1751 m. m. En Hos-  
vedkslede til hans Levnet er i øvrigt den oven nævnte forte Bes-  
retning af ham selv (S. 162—74) om hans militaire Dieneste

og Forfremmelse i den danske, preussiske og engelske Armee, (fra dansk Cadet af, 1675, til engelsk Generallieutenant, 1739) og om de 18 Feltflag og 24 Belæninger, hvori han, fra 1675 (Wismars Belæring) til 1719 (Vigøs Bombardement) havde deltaget. Hans Liv var et ægte Krigerliv; men dets Ungdomsperiode viser os tillige, at, saa udmarkede Anlæg Borgaard endog maa have haft, baade for den praktiske og den videnskabelige Deel af Krigskonsten, saa vilde han formodentlig, om han var blevet i sit Fædreland, hverken have vundet den Navnfundighed eller Dygtighed, som han i en større Magts Krigstjeneste opnæede. Fra 1675, da han som Cadet ved Dronningens Infanterieregiment var med ved Wismars Belæring, og efterat han senere var gaaet over i Artilleriet, havde bivaanet de staanske Campagner, Feltflag og Belæninger under Christian V., havde været udsendt til Berlin og Strassburg (1680, 81) for at danne sig til Ingenieur og Artillerist, og endelig som dansk Frivillig havde bivaanet den verdensberømte Undsættning af det beleirede Wien ved Polens Konge Joh. Sobiesky 1683, de paafølgende Felttog 1684—86 i Ungarn, og Øens Belæring og stormende Indtagelse, var han 1688 i sit 29de Åar endnu ikke avanceret videre end til Lieutenant's Rang. 1688 forlod han sit Fædreland og den danske Tjeneste, efter hans egne Ord "on account of some injustice done me in my promotion." Hvor i denne Uretfærdighed har bestaaet, veed man ikke nærmere; men seer af det ovenansorte Brev fra Pastor Michelsen, at han i den Anledning skal have udfordret sin Major, og at dette var Grunden til, at han, endskjont Duellen ikke fandt Sted, maatte flygte til Hamborg, hvorfra han forgives sogte om Leidebrev til at kunne vende tilbage. Af saa ringe Aarsager mistede Fædrelandet en tapper og duelig Kriger, som maaske 100 Åar tidligere kunde have bidraget til at sætte det danske Artillerie paa bedre fod, eller udrettet her, hvad han gjorde i England.

Fra Hamborg vendte han sig til Berlin, hvor han 1689 som Lieutenant gik ind i den preussiske Garde, og blev i preussisk Tjeneste til Jul. 1692, da han ansattes som „Fyrmeester“ (Firemaster) ved det engelske Artillerie, hvor han i faa Åar

svingede sig op til højere Grader. Han gjorde først Tjeneste i alle Campagner mod Ludvig XIV. i Nederlandene, og senere som Major og Oberst i den spanske Successionskrig, hvor bl. a. under Belæringen af Valencia d'Alcantara 1705 hans venstre Arm blev knuset ved et fiendtligt Skud; og Alaret efter fik han ved Alcantaras Belæring en stærk Contusion i Brystet. I Slaget ved Saragossa, den 20de Aug. 1710, blev han fire Gange saaret; og atter i Slaget ved Villa Viciosa den 10de Decbr. hvor en Kanonkugle streifede hans venstre Been. I dette for Englaenderne uheldige Slag havde Borgaard end videre det Uheld at miste sin hele Bagage, og kort efter Slaget at blive gjort til Fange. Først i det følgende Åar tillod man ham paa Wresord at reise til England, for at helbredes af sine Saar. Han blev snart udvælet for en fransk Oberst; men hans Saar vare saa alvorlige, at han i lang Tid maatte gaae ved to Krykker, og først i 1712 funde han igien komme i Virksomhed. Denne blev nu for en stor Deel henvendt paa at benytte de udstrakte og grundige Kundskaber i Artillerievidenskaben, som han i sin lange Krigstjeneste havde samlet. Han indsaae, hvormeget det engelske Artillerie trængte til Forbedring; og indgav i Forening med en anden engelsk Artillerieofficer, Brigader Hopkyn, til Dronning Anna et Forslag til en ny Organisation af det regulære Artillerie i Storbrittanien. Dronningen døde imidlertid, (den 1. Aug. 1714) og først nogle Åar derefter kom Borgaard, under Hertugen af Marlborough, der som Stormester for Artilleriet (Master general of the ordnance) 1722 fornyede hans Bestalling som Artillerie-Oberst, til at udføre en Deel af sine vigtige og giennemgribende Planer. Endnu gjemmes i Woolwichs Bibliothek en Mængde af hans Constructio-  
ner, Tabeller og Afhandlinger, Artilleriet vedkommende, hvorover en Fortegnelse meddeles blandt Bilagene S. 186—190; og hans Biograph, der paa Stedet selv har undersøgt disse og andre Mindesmærker om Borgaards Virksomhed, giver ham (S. 147) det Bidnesbyrd, „at han blev den egentlige Skaber af det engelske Artillerie; ligesom han ogsaa forestod det til Officerernes Dannelsse, efter hans eget Forslag 1719 oprettede,

endnu bestaaende, men meget udvidede Artillerie-Academie i Woolwich (S. 154).

Borgaards sidste Krigsbedrift var Bombardementet af Vigo i Gallicien 1719, hvor ved denne Stad og dens Castel blev tuunget til at overgive sig. Han var personligen yndet baade af Georg I. og Georg II., blev 1735 forfremmet til General-major og 1739 til Generallieutenant, da han i sin høje Alder endnu kraftig og livsfrist funde deeltage i praktisk Virksomhed og sysselsætte sig med theoretiske Arbeider. Hans stærke Natur, som hverken saa mange Aars uafbrudte Anstrengelser og Krigsstrabader, eller hans mange betydelige Saar, havde funnet nedbryde, bragte hans Alder til 92 Aar. Hans Lüg hviler i Hvalvingerne under den danske Kirke i London, (opført 1693—96) hvil Gorstander han selv længe var, og hvor ogsaa adskillige af hans Born og Slægtninge ere begravede. I det, i Vilagene S. 178—81 aftrykte engelske Brev af hans Svoger siges bl. a. til hans Versommelse: „Han var en Mand af den strengeste Redelighed; og erklaærede endnu fort før han døde, at han paa sin Død funde forsikre, han aldrig havde haft 6 Pence mere i Fordeel af sit Regiment, end den ham af Kongen tilstaaede Lønning.“ — Forsatteren af hans Levnetsbestrisvelse, har ikke allene forsøgt, men meget forhøjet Interessen af det sparsomme biographiske Stof, som de faa Materialier frembyde, ved at meddele en fort, men tilstrækkelig militairhistorisk Skildring af de Krigs, Felttog og Beleiringer, hvori Borgaard, efter hans egne Optegnelser, deltog. Hans meget vel lithographerede Portrait, og et skisseret militairt Kart over den pyrenæiske Halvs, ledsgage Skriftet.

4. Efterretninger angaaende Ribe By, udgivne som Indbydelseskrift til Examens i Ribe Cathedralskole 1839. VII<sup>de</sup> Samling, af Dr. P. N. Thorup. Ribe, 1839. 72 og 20 S. 8vo.

Det er allerede tilforn, og i et andet Tidskrift, lagt for Dagen, hvor interessante og vigtige Bidrag den danske Literatur-