

Efter nogle Aars Standsning er der igen kommet Gang i Udgivelsen af Norges kirkehistoriske Aarvog *Norvegia sacra*, paa-begyndt 1921 og fortsat under Redaktion af Professor Oluf Kolsrud (jvfr. 9. Rk., III, 559—61). 1937 kom ikke blot Aargangen for 1930, det svære Bind om Olavsjubilæet (anmeldt 10. Rk. IV, 489), men ogsaa Bindene for 1931 og 1932, og nu er der i 1938—40 atter udsendt fire Aargange, for 1933 til 1936. Som tidligere bestaar ogsaa nu langt den overvejende Del af Indholdet af Indberetninger om Tilstanden i de enkelte norske Bispedømmer og Missionsomraader samt af Nekrologer over og Selvbiografier af nutidige norske Kirkemænd, Stof, der til sin Tid vil blive af ikke ringe Betydning for Kendskabet til vore Dages norske Kirkehistorie, men som i Øjeblikket dominerer vel stærkt i Forhold til de strengere videnskabelige Afsnit. Af disse kan i Aargangen 1933 fremhæves en posthum Afhandling af Professor Finnur Jónsson om Islands sidste katolske Biskop *Jón Arason*, der dog i samme Grad godtgør Jónssons indtrængende Kendskab til sit Hjemlands historiske Kilder som hans bristende Evne til at give en biografisk Fremstilling. Endvidere maa nævnes en Række *Erindringer fra Videnskaben* af den 1928 afdøde Dr. theol. Chr. A. Bugge. De er livligt skrevet, meddeler især en Mængde interessante Træk til Oplysning om Studieforhold i Tyskland og England og tegner et tiltalende Billede af en Mand, der aabenbart ikke blot har været en lidenskabelig Elsker af Studierne, men ogsaa et i høj Grad levende Menneske. Af beslægtet Karakter er det *Tilbageblik over mit Presteliv* af Provst P. St. Koren († 1931), som findes i Aargangen 1934. Dette Bidrag har især Betydning ved at kaste Strejflys over indre Forhold i norsk Kirkeliv i anden Halvdel af det 19. Aarhundrede. Størst kirkehistorisk Værdi har dog utvivlsomt de *Visitatsoptegnelser fra Trondhjems Stift 1805—41* af Biskop P. O. Bugge, som er udgivet af Redaktøren og Bibliotekar Frk. Solveig Tunold i Aargangen 1936. De indeholder særdeles vigtigt Stof til Forstaaelse af den karakterfulde Bispe-skikkelse og til Oplysning om de som Helhed lidet tilfredsstillende kirkelige og personelle Forhold i det fjerne Stift. Det er glædeligt at se, at man ogsaa i Norge fuldt ud forstaaer det formaalstjenlige ved at udgive Visitatsbogsmateriale, der vel som Læsestof betragtet maa lide af en vis Ensformighed, men som til Gengæld er af uerstattelig Betydning i kildemæssig Henseende.

*Bjørn Kornerup.*

Bengt Hildebrand: *Kungl. Svenska Vetenskaps Akademien. Förhistoria, grundläggning och första organisation* (Stockholm