

Det berømte Georgia Augusta-Universitet i Göttingen har fejret Mindet om 200-Aarsdagen for sin Oprettelse 1734 paa en virkelig værdig Maade ved at træffe Beslutning om at foranstalte en fuldstændig Udgave af Matriklen over dem, der er blevet immatrikulerede her. Efter flere Aars vedholdende Arbejde foreligger nu første Bind, omfattende Aarene 1734—1837, af dette Storværk under Titel: *Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttingen*, udgivet af Götz von Selle, og ledsaget af et »Hilfsband«, der indeholder Personnavneregister og kortfattede Oplysninger om en Del af de immatrikulerede. Dette sidstnævnte Afsnit er for saa vidt det mindst tilfredsstillende, som det i alt for høj Grad har en tilfældig og brudstykkeagtig Karakter. Hovedvægten hviler saa afgjort paa selve Tekstudgaven, der synes besørget med stor Omhu, og som vil blive et værdifuldt Hjælpe-middel for Kendskabet til den nyere Tids Lærdomshistorie. Allerede Tallet af Indførsler, ca. 40 000 i det første Aarhundrede, er i sig selv imponerende og taler sit tydelige Sprog om den Tiltrækningskraft, Georgia Augusta udøvede paa Datidens lærelystne Ungdom, men endnu vigtigere er det, at man nu for første Gang er i Stand til med Sikkerhed at opstille Lister over, hvem der fra de forskellige Lande har søgt til dette Universitet. Da Göttingen især fra Midten af det 18. Aarhundrede var et Kulturcentrum af den største Betydning ikke blot for Tyskland, men ogsaa for hele Norden, ikke mindst for Danmark, er der Grund til fra dansk Side at omfatte den nypublicerede Matrikel med særlig Interesse. Forventningerne vil næppe blive skuffede. Allerede ved en foreløbig Gennemgang træffer man talrige danske Navne; en Del heraf er gamle Kendinge, men mange ogsaa ganske nye. Som nævnt blev Universitetet stiftet 1734, og allerede 1735 studerede her 3 Jurister fra Haderslev foruden 2 Teologer fra Holsten. I de første 25 Aar er der optalt 37 fra selve Kongeriget Danmark foruden talrige Slesvigere og endnu flere Holstenere. Senere blev Tilstrømningen langt stærkere — alene i 1816 immatrikuleredes 63 Danskere. Som den første studerende fra Kongeriget maa nævnes Grev Otto Manderup Rantzau, immatrikuleret 1737, senere Gehejmeraad, Stiftamtmand og Medlem af Videnskabernes Selskab. Af Høsten blot fra de første 25 Aar kan iøvrigt som særlig bekendte Danskere anføres: Thøger (Tycho) Hofman (1738), Terkel Klevenfeldt (1741), Jens Sneedorff (1749), Jacob Baden og Tyge Rothe (begge 1756). Et Uddrag af Matriklen, ledsaget af Kommentar, paatænkes for Danmarks Vedkommende udgivet i »Kirkehistoriske Samlinger«.

*Björn Kornerup.*