

## SVERIGE

### *Regnskabet*

Den 19. oktober 1943 kom Julius Margolinsky, som en af de sidste jøder fra Danmark, til Sverige.

Både Margolinsky og Hechaluzbevægelsen i Sverige prøvede så snart som muligt at skabe sig et overblik over, hvor mange af de danske chavarim og Jugend-Alijahbørn, det var lykkedes at slippe til Sverige.



*Flygtingelejren i Motala i Sverige i vinteren 1943. I midten til højre sidder Renee Grünfeld.  
(Renee Corneliusen)*

Umiddelbart måtte tallene, set i en europæisk sammenhæng, siges at være opløftende; vurderet isoleret var der mindre grund til begejstring:

- Fra Hechaluz slap 329 voksne og 29 børn til Sverige, mens 28 voksne og 3 børn blev deporteret til Theresienstadt.
- 3 chavarim druknede under flugten.

– Fra Jugend-Alijah slap 134 børn til Sverige. 38 blev sendt til Theresienstadt. 2 omkom under flugten.

Regnes der på tallene, viser det sig, at mens lidt under 5% af de indfødte danske jøder blev arresteret, er tallet for Hechaluzelever cirka 7,5% og for Alijahbørnene cirka 20%.<sup>1</sup>

Tallene illustrerer desværre det logiske forhold, at de unge udenlandske jøder havde været væsentligt mere udsatte end de fastboende danske. Spe-



*Fritz Spitzer (til venstre), Hans May og Hans Finger i sikkerhed i Sverige.  
(Hans May)*

cielt Roskildeområdet udmærker sig ved den sørgelige kendsgerning, at de fem, som omkom under deres flugtforsøg, alle havde haft tilknytning her til egnen.

### *Sverigestiden*

Efter ankomsten til svensk havn, var proceduren stort set den samme. Umiddelbart blev flygtningene indkvarteret i skoler, forsamlingshuse og lignende, men allerede dagen efter blev de sendt videre til flygtningelejre overalt i Sverige.

Stederne var forskellige, men billederne er ens: De fleste beretninger for-



tæller om, hvordan de unge jøder i løbet af meget kort tid søgte ud af lejrene, og i smågrupper eller enkeltvis skaffede sig jobs og nye steder at bo. Vi kan følge dem på deres skiftende arbejdssteder rundt om i Sverige, typisk i gartnerier og i landbruget, men også på fabrikker, hoteller, væverier og værksteder af enhver art. Enkelte bliver optaget på universiteter og læreanstalter.



*Julius Müller (til venstre), Kurt Neuwald og Max Fisch sikkert i Sverige i 1943.  
(Poul Müller)*



*De udenlandske jøder blev i visse sammenhænge betragtet som danske flygtninge. Således blev Julius Müller medlem af Den danske Klub i Alingås.  
(Poul Müller)*

## *England*

Krigen var ikke slut, og for flere var det umiddelbare mål nu at komme videre til England og herfra deltage i kampen mod det nazistiske Tyskland.

Hvor mange fra Roskilde - og Køgeområdet, der kom videre fra Sverige til England, ved vi ikke med sikkerhed. Her hjælper beretningerne os ikke; »Englandstiden« får højst en enkelt sætning med på vejen. Vi ved, at Fritz Spitzer nåede til England i marts 1945, hvor han blev indruleret i Den tjekiske armé; det samme gjorde Hans Bloch og Eli Spitz.

Den 5. maj 1945 kapitulerede de tyske tropper i Danmark, og ved midnattid natten mellem den 8. og 9. maj ophørte krigen i Europa.

Kort herefter begyndte de første billeder fra de åbnede koncentrationslejre at nå frem til verdensoffentligheden.