

*K. Rob. V. Wikman: Livets Højtider. 1949. (Schultz).*

Under Redaktion af *K. Rob. V. Wikman* er som Bind XX af Nordisk Kultur udkommet »Livets Højtider«, hvori man i fem Afhandlinger får Besked om den nyeste Forsknings Resultater vedrørende den nordiske Overlevering i Tilknytning til de store Vendepunkter i Menneskenes Tilværelse. Wikman giver i en Indledning en Oversigt over Højtiderne i de gamle nordiske Almuesamfund. *Louise Hagberg* skildrer Fødsel og Døb, *Rigmor Frimannslund* Frieri og Bryllup, medens *Helge Rosén* redegør for Begravelseskikke og Dødetro.

Disse kortfattede og praktisk inddelte Fremstillinger er udarbejdede på Grundlag af et stort og alsidigt Traditionsstof. Af dette lærer man, at selv Nutids Meddelelser om Befolkningens Skik og Tro kan have Århundreders Hævd. Af denne Grund tør man tillægge dem et ikke ringe historisk Værd. Det er derfor rimeligt, at man i Tilknytning til Overleveringen bliver gjort bekendt med de arkæologiske Vidnesbyrd, som oplyser om de skelsættende Tildragelser i Menneskenes Liv fra Fødsel til Død. Bindets forhistoriske Oplysninger er af-fattede af *Sune Lindqvist*, i hvis Afsnit findes fremført adskillige nye Iagttagelser og Tolkninger.

Afhandlingerne i »Livets Højtider« er fulde af Detailoplysninger og derfor meget indholdsrige. Man kan varmt anbefale dette Bind af Nordisk Kultur til enhver, der er interesseret i at få en samlet og let overskuelig Fremstilling om Livets Højtider, således som de blev fejret i de nordiske Lande gennem Tiderne.

Det kan hist og her mærkes, navnlig i Litteraturfortegnelserne, at ingen af Bindets Forfattere er fra Danmark, men som Helhed er dog alle væsentlige Træk fra den danske Overlevering om Menneskelivets Højtider indarbejdet i Værket, der er forsynet med gode Register.

*August F. Schmidt.*

*Arthur Dahl: Søren Kierkegaards Jyllandsrejse. Samvirkende jyske Turistforeninger. 1948. (I kommission hos Munksgaards forlag).*

De samvirkende jyske Turistforeninger har som en smagfuld turistpropaganda udsendt Søren Kierkegaards dagbogsoptegnelser fra Jyllandsrejsen i 1840, indledet og kommenteret af civilforsvarsdirektør Arthur Dahl.

Arthur Dahl er en flittig Kierkegaardforsker og saa intim med den store filosof, at han gentagne gange i omtale nøjes med det familiære Søren. I indledningen gives et kort indtryk saavel af Søren Kierkegaards tilknytning til Jylland som af tidens transportvæsen. Det fremhæves, at rejseforholdene paa trods af almindelig antagelse har været ganske bekvemme. Man mærker her, at forfatteren som gammel politimand roligt gaar ud fra, at gældende regler overholdtes. Tiden var dog i saa henseende — ikke mindst i det »mørke Jylland« — yderst efterladende, og man maa regne med, at en flere dages tur i de øde egne ikke har været nogen ublandet fornøjelse.

Om Søren Kierkegaards optegnelser er der det at sige, at de er mere Søren Kierkegaard, end de er Jylland (optegnelserne er tidligere offentliggjort i Heiberg, Kuhr og Torsting: *S. K.s papirer*, bd. III). De jyske byer har han ikke meget til overs for, først i hedeegnene mærker man, at han oplever noget. Medens heden for Blicher er drømmenes paradys, er den for Kierkegaard i sin nøgenhed en skaber af koncentreret tankekraft.

Den smukke lille bog er en bibliofil lækkerbidsken, trykt i A. Rasmussens bogtrykkeri, Ringkøbing.

*Finn Lauridsen.*