

russiske regering ham på en ny ekspedition (1733—43), der skulle fortsætte den første ekspeditions arbejde samt foretage etnografiske, botaniske og zoologiske undersøgelser i Sibirien.

Vitus Berings næstkommanderende var svenskeren Sven Waxell, der efter Vitus Berings død blev ekspeditionens leder. Efter hjemkomsten forfattede Waxell på tysk en beretning, der først for nylig er blevet almindelig tilgængelig og nu foreligger oversat til dansk. Noget væsentligt bidrag til belysning af Vitus Berings person giver Waxell ikke. Han har villet fortælle om ekspeditionens opgaver til søs og sine egne erfaringer, og om disse beretter han godt og uden omsvøb. Man får et levende indtryk af de besværligheder, der dengang var forbundet med at organisere en større ekspedition, af farlige sejlads gennem ukendte farvande, af vanskelighederne, der opstod som følge af angreb af skørbug, og af opholdet på Beringsøen, hvor Vitus Bering døde.

Som et supplement giver Waxell en beskrivelse af kamtschadalernes levevis og af dyrelivet på Beringsøen.

Waxell er en god fortæller, og dette i forbindelse med hans redelighed gør beretningen læseværdig både som historisk kilde og som almindelig underholdende rejseskildring.

*Thorkild Korsgaard.*

*Thomas Prior: Slægten Prior i Danmark 1724—1945.* 240 sider. 1948. (Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel).

Slægten Prior, der blandt sine medlemmer mønstrer såvel repræsentanter for det jævne Danmark som for Danmarks storhandel, industri og kunst, har fået sin slægtsbog.

Bogen er for hovedpartens vedkommende udarbejdet af nu afdøde bogtrykker i København Thomas Prior. Efter dennes død 1945 afsluttedes arbejdet af arkitekt Alexis Prior.

Det er blevet til et værk på 240 sider, som rummer en fuldstændig oversigt over slægtens 7 generationer samt medlemmers ægtefæller og disses nærmeste slægtskabsforhold. Foruden de enkelte personers data er der i stort omfang vedføjet biografiske oplysninger, hvilket gør bogen til en værdifuld håndbog også for andre end slægtens medlemmer.

Bogen indledes med en biografi over stamfaderen, klokker i Rødby Peder Christian Prior. Denne biografi, der bygger på studier i såvel Rigsarkivet som landsarkiverne, er et udmærket eksempel på, hvor meget stof der til belysning af et i tiden ubetydeligt menneskeliv og dets karakter kan hentes ud af arkiverne.

Et tillæg rummer i form af digte, brevcitater, avisartikler o. a. bidrag til en nærmere karaktertegning af enkelte i slægten mere fremtrædende personer, som f. eks. dampskibsrederen H. P. Prior (1813—75) og generalløjtnant W. W. Prior (1876—1946).

Hele arbejdet er grundigt udført og opstillingen af de mange linier logisk og klar. Et sindrigt nummer- og talsystem sikrer, at man til enhver tid ved, hvor langt man er fjernet fra stamfaderen. Enkelte oversigtstavler er vedføjet.

Bogen bærer præg af en stor slægtskærlighed og slægtsstolthed — dog ikke således, at der lægges særlig vægt på de »store« medlemmer (Thomas Prior er søn af billedhuggeren Lauritz Prior); men den røber tillige myreflid og forskerglæde.

*Finn Lauridsen.*