

Årsberetning for 1972-73

Ved et møde i forretningsudvalget den 5. maj 1972 meddelte biskop Høirup, at han ønskede at afgå som selskabets formand, og man drøftede de mulige konsekvenser heraf. Da styrelsen ifølge selskabets love konstituerer sig med formand, næstformand, redaktør, sekretær og kasserer, besluttedes det ved et styrelsesmøde umiddelbart efter årsmødet i Helsingør den 16. august 1972, at der rettedes en skriftlig henvendelse til alle styrelsens medlemmer om forslag til ombesættelse af de nødvendige poster. Der indkom forskellige forslag; men da alle andre frabad sig at blive valgt til formandsposten, blev resultatet, at næstformanden rykkede op som formand, mens professor Christian Thodberg, der den 16. august var indvalgt i styrelsen, indtrådte i hans sted som næstformand.

Biskop Høirup har været medlem af Grundtvig-Selskabets forretningsudvalg fra dets stiftelse ved det første Grundtvig-forsker møde i Ribe i 1947, først som redaktør af Grundtvig-Studier og efter biskop C. I. Scharlings død i 1951 som formand, dvs. i selskabets første 25 år. Hans disputats fra 1949 om *Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse* er ikke blot det første bind i selskabets skriftserie, men et grundlæggende arbejde for enhver, der beskæftiger sig med Grundtvigs tænkning – den gør det krystalklart, hvorfor Grundtvig tænker helt anderledes end sine samtidige, og giver derved en væsentlig del af forklaringen på, at hans tænkning vedkommer moderne mennesker. Men Høirup er foruden forsker en fremragende administrator, og det er også kommet Grundtvig-Selskabet til gode. Jeg tænker i særdeleshed på den nænsomme og sikre hånd, hvormed han forstår at lede en forhandling. Jeg vil gerne her udtrykke selskabets taknemmelighed over, at Høirup er blevet så længe ved.

Efter den vellykkede gennemførelse af det internationale Grundtvig-seminar i Helsingør, hvormed biskop Høirup sluttede sit formandskab, blev det hovedopgaven at overvinde de økonomiske vanskeligheder, der var opstået for selskabet i løbet af 1971, navnlig som følge af trykningsomkostningerne for Grundtvig-Studier. Dette

er i det forløbne år lykkedes, for en stor del derved, at vi har fået tilladelse til at overføre en del af de midler, selskabet modtog til afholdelse af Grundtvig-seminaret – nemlig 9.624,59 kr. – til dækning af omkostningerne for udgivelse af de på seminaret holdte foredrag i nærværende årgang af Grundtvig-Studier. Denne årgang vil derfor også få et noget større omfang end de foregående årgange. Udover de beløb fra Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet, som biskop Høirup nævnte i sin sidste årsberetning, har vi i 1973 fra Carlsen-Langes Legatstiftelse modtaget en understøttelse hertil på 15.000 kr. – Det danske Selskab har på forhånd købt 200 eksemplarer af Grundtvig-Studier for 1973. Dermed er samarbejdet mellem de to selskaber afsluttet.

Arbejdet med udgivelsen af *Grundtvigs dagbøger* er nu i fuld gang. Det foretages af professor Albeck i samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab, som Grundtvig-Selskabet tidligere har samarbejdet med om registreringen af Grundtvigs efterladte papirer.

I løbet af det år, der er gået siden vort sidste årsmøde, har selskabet fået et par henvendelser fra Grundtvig-interesserede i Amerika om at genoptage de planer, selskabet tidligere har haft om en Grundtvig-udgave på engelsk. De er blevet drøftet i forretningsudvalget, men har endnu ikke ført til nogen konkret plan. Der arbejdes imidlertid med sagen i et udvalg, nedsat på årsmødet 1973.

På 100-årsdagen for Grundtvigs død nedlagde selskabets kasserer, kontorchef Garsdal, på selskabets vegne en krans på Grundtvigs kiste i kirkegården ved Gammel Kjøgegaard og jeg en krans ved Store Tuborg, det sted, hvor Grundtvig havde sit hjem i sine sidste år, og hvor han døde. Samme aften repræsenterede jeg selskabet ved en mindefest på samme sted. Det er mit håb, at det om 10 år, på 200-årsdagen for Grundtvigs fødsel, i 1983 vil være lykkedes for Grundtvig-Selskabet at have igangsat en ny videnskabelig udgave af dette det største forfatterskab i dansk litteratur.

William Michelsen.