

Afsender:

GeologiskNyt

C.F. Møllers Alle, bygn. 120

8000 Århus C

Returneres ved varig adresseændring



# Den lurende fare på Nørrebro - flyvende geologi



En brosten ligger parat til brug under en busk! (Foto: Forfatteren)



Oh ve – hovedlageret er fundet! (Foto: Forfatteren)

Af GeologiskNyts webmaster Steen Laursen

Efter en klækkelig forhøjelse af vores reporters faretillæg sender GeologiskNyt endnu engang sin mand til Nørrebro. For vedholdende rygter vil vide, at geologiske emner kom til at spille en afgørende rolle for ungdomsshusets virke og fald.

Jeg står i centrum af Nørrebro, hvor vinterens kampe med tåregas og brosten blev udkæmpet. I dag hviler der en skrøbelig forårsagtig fred over den hærgede bydel, men under overfladen lurer store brosten af finkornet rød granit og hvid granit med store plagioklasfænochryster. Dertil kommer de små, grå langdistance-skyts, som overvejende er støbt i beton.

## Gerningsstedet

Vi følger deres spor fra det besatte hus – som i dag er omdannet til en grusplads – til deres skjul, hvorfra de blot venter på fornyet aktivitet. For en kilde har fortalt os, at de blot venter på en ny chance.

Fra min plads her ved den tomme grund på Jagtvej kan jeg se den terroriserede befolkning, som hastigt skynder sig fra deres hjem til cafeernes udendørs serveringssteder

med liv og helbred som indsats. Alle ved, at der er løse brosten overalt. I den nuværende situation kan vores forrige artikel om geologi i området bedst beskrives som en oversigt over centre for den snigende fare.

## Hvor blev bevismaterialet af?

En kilde har fortalt os, at en stor del af kampebrosten er fløjet over på den anden side af den tre meter høje kirkegårds mur over for den nu tomme grund, da de susede efter betjente, som må have været adskillige meter høje. På min vej ned til kirkegårdens indgang ser jeg folk sidde knugede af frygt i forårssolen på en lokal café's udeområde. De ser ud til at drikke café latte.

Og her fra porten ser jeg straks den første brosten! Det er tilsyneladende en af de mindre udgaver, som gemmer sig her under en busk bag et blomsterbed med stedmorblomster. Virkelig et sted, hvor ingen vil regne med at finde en aktør i fremtidens ballade.

Men vores kilde har fortalt, at der er langt større samlinger af finkornede røde granitsten længere inde på kirkegården, hvor der i øvrigt er sten i alle størrelser. Derfor fortsætter jeg min færd ind mod frygtens kilde.

Medens jeg bevæger mig fremad, kan jeg lige give lidt baggrundsviden om brostene. Ifølge rygterne har de været en væsentlig årsag til, at huset faktisk blev besat, for

de fløj allerede rundt før selve besættelsen. Siden er mange af dem flere gange fløjet ud af husets vinduer og dermed er de – hævder de samme kilder – også blevet en del af årsagen til, at huset nu er forvandlet til grus. Deres betydning kan ikke overvurderes!

Nu bevæger jeg mig forsigtigt uden om et krat, hvor et egern og to duer har søgt tilflugt, og på den anden side kan jeg se området, hvor vores kilde hævder, at der findes endnu flere af de finkornede røde granitbrosten. Medens jeg forsigtigt bevæger mig derhen, kan jeg i forbifarten nævne, at brosten også spillede en vigtig rolle i den franske revolution i 1789 og dannelsen af pariserkommunen. Det vides dog ikke, om Nørrebros brosten var direkte involveret.

## Gruopvækkende syn

Nu er jeg endelig kommet helt hen til gartnerens materialeområde i den centrale del af kirkegården, og der er ingen tvivl om, at vores kilde har talt sandt. Her fra indgangen ser jeg dem. Der ligger brostene i bunkevis. Ingen ord kan beskrive det syn, som møder mig. På en plads på størrelse med en halv håndboldbane ligger der tre store bunker af brosten. Luften er tyk af gru her.

Efter denne sindsoprivende oplevelse og efter at have bekræftet vores kildes historie, tager jeg atter bussen til det sikre, stenløse Østerbro. ■