

## «Danmark-Ekspeditionens» Hjemkomst.

Den 5. August bragte den norske Sælfanger „Havfruen“ over Aalesund Efterretning om, at „Danmark-Ekspeditionen“, hvis Skib „Danmark“ laa i „Danmarks Havn“ paa Sydkysten af Germania Land, havde endt sine Undersøgelser, der var fuldførte efter det forud lagte Program<sup>1)</sup>. Desværre bragtes tillige det sørgelige Budskab, at de indvundne store Resultater havde kostet flere af Ekspeditionens Deltagere Livet. Med de norske Fangstmænd „Vesterisen“ og „Sjøblomsten“ fulgte medio August yderligere Meddelelse om, at Lederen L. Mylius Erichsen, Premierløjtnant Høeg Hagen og Grønlænderen, Kateket Jørgen Brønlund var døde af Sult og Udmattelse paa Hjemrejsen fra en Slæderejse Nord fra til Ekspeditionens Skibs Overvintringsplads i Danmarks Havn. Kort efter indtraf officiel Rapport fra Ekspeditionens Næstkommanderende Prmlt. A. Trolle, der havde overtaget Ledelsen, hvori den triste Efterretning om de tre ovennævnte Mænds tragiske Skæbne bekræftedes. Høeg Hagen var død den 15. November, Mylius Erichsen den 25. November og Jørgen Brønlund antagelig inden

<sup>1)</sup> Planen over Ekspeditionen. Se Geogr. Tidsskrift 18. Bd. S. 195: „Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst af L. Mylius Erichsen“.

Novembers Udgang 1907. Alt efter de hos Jørgen Brønlund, hvis Lig var fundet, beroende Dagbogsop-tegnelser.

Saasnart Skibet „Danmark“'s Ankomst til Bergen blev meddelt til København, afsendte „Det kongelige danske geografiske Selskab“ et Lykønskings og Kondolencetelegram til Ekspeditionen, hvorfor dens Fører Prmlt. A. Trolle paa Ekspeditionens Vegne bragte Selskabet en telegrafisk Tak.

Den 22. August om Aftenen ankom Ekspeditionens Skib til København, hvor den den 23. blev modtaget officielt af den til Ekspeditionens Udførelse nedsatte Kommission, og paa Tolbodkajen af en betydelig Menneskemængde, der bragte de Hjemvendende store Ovationer. Den 23. August Kl. 3. Em. afholdtes i Universitetets Festsal en Mindefest i Anledning af Ekspeditionens Hjemkomst, hvilken overværedes af Deres Majestæter Kongen og Dronningen, flere Medlemmer af Kongehuset og Repræsentanter for videnskabelige Institutioner og Marinen. Ved Mindefesten talte Universitetets Rektor Professor Eug. Warming og Provst Fenger. Den 24. August gav Hs. Excellence Konseilspræsident J. C. Christensen en Middag paa den kgl. Skydebane til Ære for den hjemvendende Danmark-Ekspedition.

### Summarisk Oversigt

over «Danmark»-Ekspeditionens Forløb og Arbejder.

Ved Premierløjtnant i Marinen **A. Trolle.**

„Danmark“-Ekspeditionen blev udrustet af den danske Stat og private Bidragydere i Danmark i Forsommeren 1906. Planen til Ekspeditionen lagdes af nu afdøde L. Mylius Erichsen, og Ekspeditionens Opgave var efter denne videnskabeligt at undersøge den indtil da uundersøgte Del af Grønlands N. O. Kyst fra 77°

N. Brd. til de af den amerikanske Opdagelsesrejsende Rob. E. Peary byggede Varder paa Grønlands N. Kyst, c. 82° N. Brd., og Peary Lands Østside, c. 83° N. Brd. og tage det eventuelt nyopdagede Land i Besiddelse for den danske Stat.

Forinden Afrejsen overtog Hs. Maj. Kongen Pro-