

„on the meridian“ i Greenwich, i *Whitehall Rooms* og af *Fishmongers Company*, ligesom Præsidenten afsluttede Festlighedernes Række med en Banket; Directeuren for *Keo Gardens* sendte Medlemmerne en Indbydelse, og forskellige Privatpersoner, bl. A. Baronesse *Burdet-Coutts* og *Earl Northbrook* gav *Garden Parties*; det store *Peninsular & Oriental Company* fereviste to af sine største Skibe og et af de store Fryseoplagssteder for australsk Kjød; Medlemmerne havde fri Adgang til den zoologiske Have, den botaniske Have, til enkelte Museer osv. osv.

Den næste internationale Kongres vil blive afholdt i Berlin 1899. Indtil da vil den afholdte Kongresses ledende Mænd danne en Kommission, der vil kunne gjøre stor Nytte til Varetagelse af de Krav, som ere blevne stillede paa Kongressen til forskellige Arbejders Fremme. Bestemmelsen om Oprettelsen af en saadan permanent Kommission, der fremtidig skal fungere mellem Kongresserne, er et Resultat af den afholdte sjette internationale geografiske Kongres, som det i denne korte Oversigt vel er værd ogsaa at nævne.

### Oberst Otto Valdemar Hoskiær.

Født  $25/6$  1829 †  $23/6$  95.

Ved Oberst Hoskiærs Død har Selskabet mistet et af sine mest trofaste Medlemmer. Vi skulle ikke her skrive hans Biografi, det er gjort andensteds, men vi ville minde om, at han for nu omtrent nitten Aar siden var en af de syv Mænd — Kontreadmiral *Irminger*, Gehejmeetsraad *Trap*, Kommandør *J. Tuxen*, Kaptajn *Hoskiær*, Kaptajn *Hoffmeyer*, Professor *V. Schmidt* og Professor *Erslev* — hvis Navne fandtes under Indbydelsen til at oprette et dansk geografisk Selskab. Ved Oberst Hoskiærs Død er nu kun Prof., Dr. phil. *Vald. Schmidt* tilbage af disse Mænd. Det var ganske naturligt, at daværende Ingeniørkaptajn *Hoskiær* maatte findes blandt Indbyderne. Han var

dengang netop hjemkommen fra en ansvarsfuld Stilling i Østasien i det Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste, og hans Verdenskundskab og Dannelse i Forbindelse med hans store Arbejdsdygtighed og Medgjørighed maatte særlig udpege ham til at deltage i de forberedende Arbejder ved et saadant Selskabs Oprettelse. Ligesaa naturligt var det, at han blev Medlem af Bestyrelsen, og som saadant lagde han til sin Død paa forskellig Maade en stedse usvækket Iver og Hjælpsomhed for Dagen, naar det gjaldt at varetage Selskabets Interesse. Med oprigtig Beklagelse modtoges Budskabet om, at Oberst *Hoskiær* var kaldet bort i en Alder, der endnu kunde love adskillige Aars fortsat, smukt Samarbejde.