

Det danske geografiske Selskab.

Allerede i længere Tid var der tænkt paa, at man her i Danmark, ligesom i de fleste andre civiliserede Lande, burde have et geografisk Selskab, og denne Tanke fandt sit Udtryk i en Indbydelse til at danne et saadant Selskab, som omsendtes i Novembermaaned 1876, og som var undertegnet af Contreadmiral *Irminger*, Gehejmeetatsraad *Trap*, Kommandør *J. Tuxen*, Kaptajn *Hoskiær*, Kaptajn *Hoffmeyer*, Professor *V. Schmidt* og Professor *Erslev*. Henved 400 Medborgere, boende i forskjellige Egne af Landet og hørende til meget forskjellige Stænder, besvarede Indbydelsen med at erklære at ville være Meddeltagere i „Stiftelsen af et dansk geografisk Selskab“. Som Følge heraf holdtes der den 18de November i Navigationsskolens Lokale i Kjøbenhavn et Møde, der var talrig besøgt, og ved hvilket det nævnte Selskab stiftedes. Paa Mødet vedtoges tillige Lovene, iblandt hvilke vi her fremhæve, at Selskabet har til „Formaal saa vel at fremme Kjendskaben til Jorden og dens Beboere som at udbrede Interessen for den geografiske Videnskab“, og at det til „Opnaaelsen af sit Formaal navnlig vil afholde *Møder*, hvori der holdes Foredrag og sker Forevisninger, samt udgive et *Tidskrift*“, og man valgte foruden de syv Herrer Indbydere Viceadmiral *Steen Bille* og Lensgreve *Holstein Holsteinborg* til at være de første ni Medlemmer af „Raadet“. For at bringe det hele i Gang konstituerede de nævnte ni Medlemmer sig som foreløbig Bestyrelse og omsendte en Skrivelse til de stiftende Medlemmer med Opfordring til at vælge Resten af Raadet. Den 8de December holdt det samlede Raad sit første Møde, og her valgtes de ovennævnte ni Herrer til den endelige Bestyrelse. Fra dette Tidspunkt har Selskabet kunnet tage fat paa sin egentlige Virksomhed.

Til en af Bestyrelsen den 13de December valgt Deputation, bestaaende af Viceadmiral *Steen Bille*, Contreadmiral *Irminger* og Professor *Erslev*, erklærede *Hs. Maj. Kongen*, at han overtog Hvervet som Selskabets *Protector*, og *Hs. kgl. Højhed Kronprindsen*, at han

overtog Hvervet som Selskabets *Præsident*, og *Hs. Majestæt* indbød tillige alle Selskabets Medlemmer til at holde *det festlige Aabningsmøde* den 22de Decbr. paa Kristiansborg Slot.

Selskabets Protector er **Hs. Majestæt Kongen**,
og dets *Præsident* er **Hs. kgl. Højhed Kronprinsen**.

Selskabets Bestyrelse bestaar af:

Steen Bille, Viceadmiral, 1ste *Vicepræsident*.

Holstein Holsteinborg, Lensgreve, Overkammerherre,
2den *Vicepræsident*.

Irminger, Contreadmiral.

Trap, Gehejmeetatsraad, Kabinetssekretær.

J. Tuxen, Kommandør.

Hoskiær, Kaptajn i Ingeniørkorpset.

Hoffmeyer, Kaptajn, Bestyrer af det meteorologiske Institut.

Valdemar Schmidt, Dr. fil., Professor.

Ed. Erslev, Professor, *Sekretær*.

Selskabets Raad bestaar af:

Bech, Hofjægermester, til Valdbygaard.

Brasch, forhenv. Kollaborator.

Brynjulfsen, Docent ved Universitetet.

Emil Elberling, Kandidat.

Engelhardt, Professor.

Falbe-Hansen, Chef for det statistiske Bureau.

Gjødese, Kaptajn i Flaaden.

O. Irminger, Kaptajn i Flaaden.

N. T. Jensen, Kaptajn i Generalstaben.

Johnstrup, Professor ved Universitetet, Raadets Formand.

Krabbe, Byfoged i Grenaa.

Julius Lange, Docent ved Universitetet.

Johan Lange, Professor, Docent ved Landbohøjskolen.

Lorezen, Oberst, Chef for Generalstabens topografiske
Afdeling.

Madsen, Overkrigskommissær, Konsulent ved det store
nordiske Telegraf-selskab.

P. Müller, Dr. fil., Docent ved Landbohøjskolen.
Nieuwenhuis, Premierlieutenant i Artilleriet.
Ravn, Kommandør, Direktør i Marineministeriet.
Rink, Dr. fil., Justitsraad, Direktør for den grønlandske Handel.
H. P. Rothe, Kommandør, Direktør for Søkaartarkivet.
T. Rothe, kongelig Slotsgartner.
H. Scharling, Professor ved Universitetet.
Schiern, Dr. fil., Professor ved Universitetet, Raadets Viceformand.
F. Schmidt, Dr. med., Professor ved Universitetet.
Schütte, Hofjægmester, til Bygholm.
Steinhauer, Justitsraad, Inspektør ved det etnografiske Museum.
Thrige, Professor, Skolebestyrer.
Ussing, Dr. fil., Professor ved Universitetet.
G. F. W. Wisberg, Kommandør i Søetaten.
Zyphen-Adeler, Lensbaron, til Baroniet Adellersborg.

Til Selskabets *Kasserer* har Raadet valgt *H. Hennings*, Direktør for Diakonissestiftelsens Lotteri, og til *Revisorer*: *Werlin*, Fuldmægtig i Finansministeriet, og *H. J. Wulff*, Sagfører. Til *Redaktør* af Selskabets Tidsskrift har Bestyrelsen valgt: Prof. *Erslev*, og som Medhjælp: Kand. *Emil Elberling* og Prof. *V. Schmidt*.

Selskabet tæller nu (d. 25de Januar 1877) 740 Medlemmer, hvoraf 80 Damer.

I Henhold til Lovenes § 3, der bestemmer, at de Medlemmer, der én Gang for alle betale i det mindste 50 Kroner til Selskabet, ere *livsvarige*, tæller Selskabet

for Tiden 23 saadanne. Af disse livsvarige Medlemmer have følgende tegnet sig for:

200 Kr.: Hofjægmester *Schütte* til Bygholm.

100 Kr.: Kammerherre *Bornemann* til Bjergbygaard, Gehejmekonferentsraad, Baron *Holsten-Carisius* til Holstenhus, Lensgreve *Holstein-Holsteinborg*.

50 Kr.: Grosserer *Frantz Adolph*, Legationsraad *Bruun*, Professor *Erslev*, Gehejmekonferentsraad *Fonnesbech*, Direktør *H. Hennings*, Kaptajn *Hoffmeyer*, Kaptajn *Hoskier*, Contreadmiral *Irminger*, Fabrikant *Lindegaard*, Fru *Lindegaard*, Grosserer *Neijendam*, Generalkonsul *Pontoppidan*, Generalkonsul *Ruben*, Professor *V. Schmidt*, Kommandør *Schoustrup*, Greve *Schulin-Zeuthen* til Zeuthen, Kammerjunker *Sporon* til Stendalgaard, Trykkeriejer *Fr. Trap*, Godsejer *Tutein* i Hørsholm.

Det første Møde i Vinteren 1876—77 afholdtes efter Indbydelse af Hs. Majestæt Kongen i Apartementssalen paa Kristiansborg Slot. Mødet aabnedes med, at Viceadmiral *Steen Bille* henvendte en Tak til Selskabets Protektor og til dets Præsident. Dernæst gav Prof. *Erslev* en kort Udsigt over den Maade, hvorpaa Bestyrelsen vil søge at virke for Selskabets Formaal, og føjede hertil nogle statistiske Oplysninger om Selskabet. End videre fremførte Contreadmiral *Irminger* nogle Bemærkninger om den sidste engelske Nordpolarexpedition og fremviste det Kaart, der skyldes Expeditionen; Kapt. *Hoffmeyer* holdt fremdeles et Foredrag om den grønlandske Føhn (se S. 6), og til Slutning fremviste Prof. *V. Schmidt* en Del Sager, der skrive sig fra de gamle Nordboers Tid i Grønland og Amerika.

Den engelske Nordpolarexpedition under Kaptajn Nares,

et Foredrag af **C. Irminger**, Contreadmiral.

(Hermed Tavle I.)

Af de foreløbige Beretninger, der ere naaede til os fra den nylig hjemkomne engelske Nordpolarexpedition, vide vi allerede saa meget, at vi med Bestemthed kunne udtale, at den har bragt os flere, i geografisk Henseende meget værdifulde Oplysninger fra Isegnene, der omgive Nordpolen.

Indtil denne Expedition havde ingen været saa nordlig paa vor Klode, som den engelske Admiral **PARRY**, der i 1827 udgik som Fører af en engelsk Expedition for at

trænge nord efter paa Vejen ad Spitsbergen. Paa Grund af Is var han nødt til at lade sit Skib ligge i Treurenbergbugten paa Nordsiden af Spitsbergen, og her fra søgte han med Baade, som bleve trukne af Sted paa Isen, at trænge frem i nordlig Retning. Efter 61 Dages møjsommelige og farefulde Farter kom han tilbage til Skibet, efter at have naaet indtil 82° 45'.

Den russiske Geograf Baron **WRANGEL**, der er bleven saa bekjendt ved sine udstrakte Rejser paa Sibiriens