

derne arkæologiske afsløringer af resterne af fordums herlighed og pragt. Denne i virkeligheden meget krævende opgave er løst med stor sikkerhed, ikke blot formelt, men tillige på en sådan måde, at man føler sig overbevist om forfatterens kulturhistoriske judicium.

Men desuden bærer bogen præg af at være skrevet af en fin iagt-tager, som er fortrolig med det, han ser. Når man fordyber sig lidt i enkelthederne, opdager man megen skønhed og mange reaktioner af et rigt og modtageligt digtersind, og man kan godt læse bogen om Ceylon mere end een gang.

De gode fotografier og Ib Andersens elegante tegninger følger sig organisk og rigtigt ind i den smukke helhed. *Niels Nielsen.*

Hermann Lautensach: Korea, Land und Schicksal. 135 sider. 16×24 cm. Talrige illustrationer og kort. Verlag K. F. Koehler, Stuttgart 1950.

Der eksisterer fra de sidste 15—20 år omfattende værker, som behandler Koreas regionale geografi på engelsk, tysk og russisk, men de fleste af disse er ret vanskeligt tilgængelige, og man har savnet en mere kortfattet og overskuelig fremstilling af dette så aktuelle lands geografi.

Lautensach har nu afhjulpet savnet. Han har givet en meget koncentreret og overskuelig fremstilling af vor viden om landet, og stoffet er ført op til fuld aktualitet. Allerede i begyndelsen af dette århundrede begyndte japanerne en intensiv udforskning af Korea for største delen med praktiske formål, og dette arbejde blev fortsat og uddybet navnlig af amerikanske geografer. I 1933 foretog Lautensach en lang rejse i Korea, og i de følgende år blev han nok Vesteuropas bedste kender af dette land. Da han desuden har megen erfaring som forfatter af regionale oversigter, er det letforståeligt, at man modtager hans bog om Korea med glæde.

Man kan meget anbefale enhver, som har brug for viden om dette land, at anvende den. Det er en grundig, pålidelig og læselig bog. *Niels Nielsen.*

Ragnar Numelin: The Beginning of Diplomacy. A sociological study of intertribal and international relations. Ejnar Munksgaards Forlag. København 1950. 25×18 cm, 372 sider.

Finlands minister i Wien og Praha, Dr. Ragnar Numelin, har fra sin travle virksomhed som diplomat kunnet afse stunder til at fuldføre et stort arbejde om de udenrigspolitiske foreteelser hos „primitive“ folkeslag eller rettere hos alle de folkeslag, der står uden