

Men selv om i hvert Fald en nordisk Læser undertiden reagerer lidt mod Formen, maa man anerkende, at det er lykkedes Forfatteren at skrive en Bog om et vidtspændende og vanskeligt Emne, som mange af de Mennesker, som aarlig besøger Alperne, vil have Udbytte af at læse.

Niels Nielsen.

Sven Hedin: Fünfzig Jahre Deutschland. 256 S. (23×15 cm), 21 Fig. F. A. Brockhaus, Leipzig 1938. Indb. 6 Rm.

Midt under sit Arbejde med at bearbejde og organisere Udgivelsen af Resultaterne af sine sidste store Rejser i Asien har Sven Hedin faaet Tid og Kraft til at nedskrive en Række personlige Minder om sine Relationer til Tyskland. Bogen har kun ret perifer Berøring med Geografien, men man faar dog et Indtryk af nogle af de store tyske Geografer fra den nærmest forudgaaende tyske Generation, f. Eks. Ferdinand von Richthofen, Ratzel, Supan, Julius von Payer, Georg Schweinfurth o. fl.; ganske vist har Hedin ikke anset det for sin Opgave at skildre disse Mænds Indsats, men at give rent personlige Erindringer om Samværet med dem og noget nyt bringer Bogen paa dette Punkt.

En Vurdering af den smukke og personlige Omtale af store Skikkelser under Kejser Wilhelm II og navnlig af Krigens Mænd, som indtager største Delen af Bogen, kan næppe siges at høre hjemme i dette Tidsskrift.

Niels Nielsen.

Uppdráttur Islands. Aðalkort Nr. 7. Norðausturland. 1:250,000. Geodætisk Institut, København og Reykjavík 1938. 2,50 Kr.

„Geografisk Tidsskrift“ har tidligere — Aarg. 1935 S. 124 — omtalt denne Korttype, hvoraf der nu foreligger 4 Blade, omfattende det nordvestlige og nordlige Kystland. Sammen med Oversigtskortet over Sydvestlandet danner disse 4 Blade et særdeles velegnet Rejse- og Drugskort over ca. $\frac{3}{4}$ af det islandske Kystland. Korttypens tekniske Karakteristika er tidligere omtalt, og det skal kun tilføjes, at man, hver Gang et nyt Blad udkommer, med Tilfredshed konstaterer, at Bladet yder alt, hvad man kan vente af et Kort i Maalestok 1:250,000.

Opmærksomheden bør henledes paa, at den nu udgivne Serie af Kortblade er særdeles velegnede til videregaaende Undervisning i islandsk Geografi samt ved Studiet af fysisk Geografi i Almindelighed. De topografiske Forskelligheder mellem Nordvestlandets tertiære Basaltplateauer, de kombinerede tertiære og kvartære Omraader, de i senkvartær Tid formede Landskaber og endelig Overgangen til Østlandets ældre Basaltomraader staar saa smukt og

klart, at Anmelderen ikke fra noget Omraade i Verden kender noget tilsvarende.

Ogsaa i kulturgeografisk Henseende indeholder Kortbladene interessante Studieobjekter, hvoriblandt maa nævnes Trafiknettet, vegetationsklædt og nøgent Land, Dalbebyggelse og Højlandsbebyggelse m. m. Ejendommeligt er det at følge Dalstrøgene og se de mange Ødegaarde, som findes i denne Del af Landet.

Til Specialstudier maa man naturligvis bruge Kortene i større Maalestok (1:100,000), men til Orientering, Oversigt og Undervisning er Kortbladene i 1:250,000 et Hjælpemiddel af høj Kvalitet.

Niels Nielsen.

Gudmund Hatt: Afrika og Østasien. Kolonispørgsmaalene. 125 sider. 21,5×15 cm. »Radiobøgerne«s Forlag, København 1938. Pris kr. 3,00.

Naar kulturgeografien dominerer i statsradiofoniens lyttekalender for vintersæsonen 1938—39, kan der ikke rejses tvivl om, at det skyldes de værdifulde bidrag til orientering i geo-politik, professor Hatt tidligere har ydet gennem den danske radio navnlig ved at vise lytterne, at konkurrencen om adgangen til raastoffer og markeder og staternes expansionstrang er nogle af de vigtigste aarsager til stridigheder mellem nationerne. Dette gælder ikke mindst den foredragsserie om Afrika, som forlaget „Radiobøgerne“ præsenterer i bogform sammen med 34 sider om geopolitiske hovedlinier i Østasien.

Skønt populært er det et værk af meget betydelig standard, der nødvendigvis skulde undgaa nogen geografiinteressets opmærksomhed.

Professor Hatts fremstilling er præget af klarhed og overblik over det kæmpestof, han behersker og har forstaaet at bearbejde og fremlægge som ingen anden; bogen er livligt skrevet og let læselig, men man skal være vaagen hele tiden.

Forlaget kunde godt have gjort lidt mere ud af udstyret, f. ex. ved ikke at anvende 3. klasses papir og ved at ofre nogle klicheer til diagrammer og kort; det vilde have hjulpet til at fæstne stoffet for hukommelsen og derved lette læsningen.

Bogen fortjener at finde en betydelig læsekreds; den vil altid indtage en fremragende plads i den righoldige literatur om disse emner, som forfatteren viser et værdifuldt uddrag af i sine literaturfortegnelser.

Den indeholder meget lærerigt undervisningsmateriale til geografi paa højere trin og bør ikke savnes i noget seminarie- eller gymnasiebibliotek.

Aa. H. Kampp.