

meget erhvervsgeografisk Stof. Et særligt Kapitel behandler Afghanistans Historie.

Forfatteren, der personlig har oplevet den europabegeistrede Kong Amanullahs Reformiver efter Hjemkomsten fra den berømte Europarejse, giver livlige Skildringer af denne Konges — nu strandede — Forsøg paa at gøre Folket „lykkeligt mod dets Vilje“. Beretningen om disse radikale Forsøg paa at omskabe et rodfæstet asiatisk Samfund til en vesterlandsk, demokratisk Stat giver mangt et Indblik i Afghanistans aktuelle Kultur- og Erhvervsforhold.

Den — ogsaa typografisk — tiltalende Bog bringer i Teksten en Række Billeder, hvoraf Størstedelen er Reproduktioner af Forfatterens egne Optagelser, samt i Midten (hvorfor ikke lettilgængelig til Slut?) et Oversigtskort.

Axel Schou.

Rudolf Narath: Die Union von Südafrika und ihre Bevölkerung. Geographische Schriften, herausgegeben von Alfred Hettner. Heft. 6, (22×14 cm, 262 S. med 2 Kortbilag). B. G. Teubner, Leipzig og Berlin 1930.

Bogen er en Heidelberger-Doktor-disputats, udarbejdet paa Grundlag af Litteratur. Det befolkningsstatistiske Materiale er omhyggelig anvendt til en detailleret Redegørelse for Befolkningens Tæthed og racemæssige Sammensætning indenfor Sydafrikas forskellige naturlige Omraader. Af de to Kortbilag fremstiller det ene Befolkningstætheden 1921, det andet Racernes Fordeling; det sidstnævnte burde have været i en større Maalestok, hvorved Signaturerne vilde være blevet mindre utydelige. Saavel i den almindelige Del, der omfatter Sydafrikas fysiske Geografi, Historie, Statsforfatning og Befolkningsforhold, som i de specielle Afsnit, der gør Rede for de naturlige Landskaber, belyser Forfatteren de skæbnesvangre Modsætningsforhold mellem Sydafrikas Folkeslag. Litteraturlisten indeholder flere værdifulde og altfor lidet kendte sydafrikanske og hollandske Publikationer. Mærkelig nok savnes det udmærkede amerikanske Værk af R. L. Buell, „The native problem in Africa“, New York 1928, en af de mest indgaaende og fordomsfrie Undersøgelser af Forholdet mellem Europæere og Indfødte.

G. Ht.

Hermann Lufft: Lateinamerika. (25×17 cm. 484 S. med 17 Kort, 202 Afbildninger og Diagrammer). Bibliographisches Institut. Leipzig 1930. (Provinzen der Weltwirtschaft und Weltpolitik.)

Det latinske Amerika er i saa hurtig Omdannelse, at Forfatteren betegner det som et Land med Fremtid, men uden Nutid. En Frem-

stilling af Sydamerikas Erhvervsliv, som det fremtræder i Øjeblikket, og af denne Verdensdels nuværende Plads i Verdensøkonomien, vilde muligvis om faa Aar kun have historisk Interesse. Hvad det gælder om, er derfor at faa Rede paa selve Udviklingsprocessen og, om muligt, de varige Kræfter, hvorpaa Omdannelsen beror. Den økonomiske Udvikling beror i væsentlig Grad paa Befolkningens Tilpasning til Naturforholdene. Selve Naturen er forholdsvis konstant. Og Befolkningen ændrer sig ikke hurtigt. Udviklingens drivende Kræfter maa for en væsentlig Del søges i Naturen og i Befolkningen. Hertil kommer ganske vist ogsaa ydre Indflydelser fra Erhvervslivet i den øvrige Verden, der gør sig hurtigere og stærkere gældende i vore Dage end nogensinde tidligere.

Emnet for Hermann Luffts Bog er det latinske Amerikas Erhvervsliv; men som Følge af Forfatterens Indstilling har Værket en udpræget geografisk Karakter. Det bringer ikke alene en indgaaende Skildring af Erhvervslivets Tilstand før, under og efter Verdenskrigen; det gør Rede for de virkende Kræfter, hvoraf ogsaa Fremtiden afhænger. Bogen er et fortrinligt Stykke „dynamisk Landkundskab“ og samtidig en klar og oversigtlig Vejledning i Erhvervslivets Tilstand og Udviklingsmuligheder i det latinske Amerikas Republikker.

G. Ht.

Géographie Universelle udgivet under Direktion af P. Vidal de la Blache (†) og Lucien Gallois, Professor i Geografi ved Sorbonne. Libr. Armand Colin (20×29 cm).

Tome X: Océanie af Paul Privat-Deschanel, Professor ved École coloniale; **Régions polaires australes** af Maurice Zimmermann. Chargé de cours ved Universitetet i Lyon. (368 Sider, 72 Kort og Figurer i Teksten, 146 Fotografier paa 64 Tavler, 1 farvetrykt Kort). Paris 1930.

Af det store franske regionalgeografiske Værk foreligger med Tome X ialt 9 Bind. Dette sidste Bind beskæftiger sig med Australien, Oceanien og Antarktis og følger nøje den Plan, som er lagt for hele Værket. Professor Privat-Deschanel, der skriver om Australien og Oceanien, giver først en almindelig geografisk Oversigt over Stillehavet og dets Lande, hvorefter følger en mere indgaaende Beskrivelse af Australien og New Zealand, som han sammenfatter under Begrebet Australasien, samt Oceanien.

Særlig aktuelt er M. Zimmermanns Afsnit om Antarktis. I store Træk giver han det vældige Omraades Opdagelseshistorie sluttende med Wilkins og Byrds epokegørende Flyvninger, som i Løbet af to-tre Aar har afsløret flere af det sydpolare Kontinents Hemmeligheder end