

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Mindehøjtidelighed for Roald Amundsen.

Fredag den 14. Decbr. 1928 fandt en saadan Højtidelighed Sted i det norske Gesandtskabs Bygning i Østre Allé paa Foranstaltning af den Norske Forening i København.

Kgl. Dansk Geogr. Selskab var repræsenteret af Bestyrelsen med *Præsidenten, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen*, i Spidsen.

Efter nogle Ord af Gesandten, *Minister Huitfeldt*, var der — som overalt i Norge — fuldstændig Stilhed fra Kl. 12 til Kl. 12,02, hvorefter *Kommandørkaptajn Godfred Hansen* talte kraftigt og meget følt om den store Polarforsker.

Præsidenten, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, udtalte Geografisk Selskabs inderlige Deltagelse i Norges Sorg og mindedes i smukke Ord, hvad Amundsen havde været for vort Selskab, der havde betragtet ham som en af sine egne og udmærket ham 1907 efter Nordvestpassagen med Guldmedaille, 1912 efter Sydpolen med Udnævnelse til Æresmedlem og 1925 efter Turen til 88° Nord med Egede-Medaillen. Hans Kongelige Højhed sluttede saaledes: „Nordlys vil skrive hans Navn med Flammeskift paa Polarhimlen, og det vil aldrig blive glemt i „Geografisk Selskab“.

3. Møde i Sæsonen 1928—1929 (8. Januar 1919).

Direktør, Dr. Victor Madsen, holdt Foredrag om „Gennem U. S. A.“. Lysbilleder.

4. Møde i Sæsonen 1928—1929 (5. Febr. 1929).

Godsejer A. Jarl holdt Foredrag om: „Danmarks Natur og dens Fredning“. Lysbilleder.

5. Møde i Sæsonen 1928—1929 (5. Marts 1929).

Norsk Kaptajn Riiser-Larsen holdt Foredrag: „Om eftersøgningen av „Italia“ og „Latham“.“ Lysbilleder.

Mødet blev ledet af 1. Vicepræsident, Generalkonsul Johan Hansen, og overværedes bl. a. af den norske Gesandt, Minister Huitfeldt, italiensk Legationssekretær, Grev Cittadini, Departementschef Graae og Kontorchef Møller fra Undervisningsministeriet, Grosserer Runden, Formand i den Norske Forening, og en meget talrig Skare af Medlemmer, der fyldte Odd-Fellow-Palæets mindre Sal.

1. Vicepræsident mindedes i smukke Ord Roald Amundsen, hvis Navn altid vilde leve i „Geografisk Selskab“, og henledte Opmærksomheden paa den stedfindende Indsamling til Amundsen Fondet (se nedenfor), hvorefter han bød Aftenens Foredragsholder hjærtelig velkommende, takkede ham, fordi han havde trodset Istransportens Vanskelighed for at komme herved og bad ham som Udtryk for Selskabets høje Anerkendelse af hans Virksomhed at modtage Udnævnelser til korresponderende Medlem af Selskabet. Tilhørerne gav livligt deres Bifald til Kende, og Bifaldet brusede igen Kaptajn Riiser-Larsen i Møde, da han viste sig paa Tribunen.

Lysen blev straks slukket, og Kaptajn Riiser-Larsen begyndte sin Fremstilling af Begivenhederne fra det Øjeblik, man var klar paa, at der var tilstødt Italia“ et Uheld, og til den Dag, man maatte opgive Eftersøgningen af Roald Amundsen. Jævnt og let forstaaeligt fortalte Kaptajnen om alt, hvad der var foretaget for at finde, hvor de Skibbrudne befandt sig, for at bringe dem Proviant o. l. og endelig for at frelse saa mange som muligt.

Man fik et levende Indtryk af Vanskelighederne ved at afsøge det vidtstrakte Areal, selv om man var mange om det, især da det er meget svært at faa Øje paa enkelte Skikkelser i Ismarken; den traadløse Telegraf var naturligvis til stor Hjælp, men jo kun for den ene Gruppe.

Foredragsholderen omtalte det stærke Slid paa Nerverne, som Arbejdet medførte, naar man begyndte at tænke over, om man nu ogsaa havde gjort alt, hvad der var muligt, for at frelse saa mange som mulig. Hertil kom en Masse Henvendelser fra clairvoyante Mennesker, der mente at have set skibbrudne, snart her, snart dér.

Foredraget var meget betagende i sin Ligeafrethed; der var ingen Kritik eller Sensation. Lysbillederne var fortrinlige, og til Slut viste Kapt. Riiser-Larsen det sidste Billede, der var taget af Amundsen umiddelbart før Starten med „Latham“, og udtalte nogle hjærtevarme Ord om den store Polarforsker.

Publikum applauderede livligt, ogsaa efter at 1. Vicepræsident havde takket for den fortrinlige Aften.

Efter Foredraget var der paa Hotel Phønix arrangeret en Souper; i denne deltog Kapt. Riiser-Larsen, de ovenfor nævnte Gæster samt en

Del Medlemmer af Raadet. Souperen, der havde en fuldstændig privat Karakter, for løb meget fornøjeligt.

· Roald Amundsens Mindefond

skal oprettes i Norge; Renten skal bruges til Formaal, som er knyttet til Roald Amundsens Livsgerning og til Støtte af Opgaver, som laa hans Hjærte nær. Her i Byen er en Komité traadt sammen for at indsamle Bidrag til nævnte Fond.

Selskabet anbefaler Indsamlingen paa det varmeste; Bidrag kan indsendes til Sekretariatet i Amaliegade 33, senest 31. Marts d. A.
