

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Selskabets 50 Aars Jubilæum.

Kgl. Dansk Geogr. Selskab, der blev stiftet 18. Novbr. 1876, fejrede sit 50 Aars Jubilæum den 17. og 18. Novbr. 1926.

Jubilæet overværedes af følgende *Repræsentanter for udenlandske geografiske Selskaber*:

Professor, Dr. *Diels*: Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Konsul *Wandel*: Société Royale de Géographie d'Anvers.

Dr. *José M. Torroja*: Real Sociedad Geografica, Madrid.

Major *Frederick A. Holmer*: National Geographic Society, Washington.

Dr. *V. Tanner*: Geografiska Sällskapet i Finland, Helsingfors.

Oberst *Jack*: Royal Geographical Society, London.

Rektor, Dr. phil. *Skattum*: Norsk Geografisk Selskab, Oslo.

Minister *d'Almeida Carvalho*: Sociedade de Geographia de Lisboa.

Professor *Gunnar Andersson*: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholm.

Professor *Nelson*: Sydsvenska Geografiska Sällskapet, Lund.

Endvidere deltog *Selskabets korresponderende Medlem*, Fil. Dr. *Eric Mjöberg*, Stockholm.

Fil. Dr. *G. Ekman* overbragte den 18. Novbr. en Lykønskning fra Geografiska Föreningen i Göteborg, men kunde desværre ikke være med til Festlighederne.

I Anledning af Jubilæet *afholdtes*:

17. Novbr. Kl. 1½ Eftm.: Møde paa Universitetet.

Kl. 7 Eftm.: Middag paa Den Kgl. Skydebane.

18. Novbr. Kl. 7½ Aften: Møde i Odd-Fellow-Palæ, store Sal og derefter Souper paa Hotel „Phønix“.

Den 18. Novbr. Kl. 1½ Eftm. var der for de fremmede Deltagere arrangeret et *Besøg paa Glyptoteket*, hvor Underinspektør *Ingholt* med stor Elskværdighed viste Gæsterne rundt; disse var meget begejstrede over den fremstaaende Samling og dens pragtfulde Lokaler.

Mødet paa Universitetet (17. Novbr. Kl. 1½ Eftm.).

Universitetets smukke Festsal dannede en højtidelig og stilfuld Ramme om det indledende Møde.

Blandt Deltagerne, der anvistes Pladser af Ordensmarskaller med brede, røde Skærf, skal nævnes: Udenrigsministeren, Undervisningsministeren, følg. danske Indehavere af Selskabets Medailler: Kommandør G. Holm, Oberst Koch, Orlogskaptajn Godfred Hansen, Selskabets ældste korresponderende Medlem, Admiral Richelieu, en Del af herværende fremmede Ministre, Rektor Magnificus og Repræsentanter for Universitetet, Polyteknisk Lærestalt, Landbohøjskolen og Statens Lærnehøjskole, talrige Grønlandsfarere, geografstuderende m. fl. samt saa mange af Selskabets Medlemmer, som Salen kunde rumme.

Da de indbudte havde indtaget deres Pladser, førte Selskabets Bestyrelse, medens Gæsterne rejste sig, de udenlandske Delegerede og Repræsentanter for en Del indenlandske Selskaber til deres Pladser.

Præsidenten, Admiral Wandel, bød alle Velkommen og bragte (paa Fransk) en særlig Hilsen til de udenlandske Deltagere. Admiralen omtalte derefter Hovedtrækkene i de danskes Virksomhed i Geografiens Tjeneste i Tiden før Selskabets Stiftelse lige fra Nordboernes Tog til Amerika 500 Aar før Columbus og paaviste derved, at Danmark var kvalificeret til at oprette et geografisk Selskab.

Præsidenten gav derefter Ordet til *Repræsentanterne for de udenlandske geografiske Selskaber*, der talte i den ovenfor anførte Orden. Repræsentanterne benyttede deres Modersmaal, for Spaniens og Portugals Vedkommende dog Fransk, og havde kun anerkendende og hjærtelige Hilsener til det danske Selskab; flere overrakte samtidig smukke Adresser. Rektor, Dr. Skattum, havde af *H. M. Kong Haakon* faaet det Hverv at overbringe Kongens Lykønskning og tolkede denne i vel valgte Ord.

Efter Repræsentanterne for udenlandske Selskaber overbragtes hjærtelige *Lykønskninger fra danske Selskaber*, nemlig:

Professor Martin Knudsen fra Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Professor Finnur Jonsson fra Kgl. Nordisk Oldskrifts Selskab.

Professor O. B. Bøggild fra Dansk Geologisk Forening.
Inspektør Harries fra Det Grønlandske Selskab.
Lektor, Dr. phil. Niels Nielsen fra Geografforeningen.

Professor Knudsen havde tillige en særlig Hilsen fra de danske Videnskabsmænds Nestor, Hs. Exc. Professor Vilhelm Thomsen, der beklagede ikke at kunne være tilstede.

Præsidenten takkede for alle Lykønskningerne og foretog derefter *Udnævnelse til Æresmedlemmer* af:

de tilstedeværende udenlandske Repræsentanter
Fil. Dr. Eric Mjöberg,
Professor, Dr. phil. Martin Knudsen og
Magister Lauge Koch.

Sekretæren overrakte de nye Æresmedlemmer deres i røde Hylstre værende Diplomer.

Mødets Foredragsholder, *Professor M. Vahl*, besteg derefter Talerstolen og talte om „*Danmarks Indsats i arktisk Forskning*“.

Efter en kort Omtale af Ingolf- og Dana-Ekspeditionernes vægtige Bidrag til Atlanterhavets Hydrografi og Biologi gik Professoren over til de fra Danmark udgaaede Ekspeditioner, som paa Grønland havde kortlagt hidtil ubekendte Strækninger eller ydet væsentlige Bidrag til Forbedringer af Kortbilledet. Særlig fremhævedes Graahs, Gustav Holms og Amdrups Ekspeditioner, Danmarks Ekspeditionen, Knud Rasmussens og Lauge Kochs Undersøgelser og de talrige danske Opmaalingsekspeditioner i Koloniomraadet paa Vestkysten.

Dernæst gjordes Rede for de omfattende og forskelligartede videnskabelige Undersøgelser, omfattende Hydrografi, Geologi, Zoologi, Botanik, Kultur, Sprog, grønlandsk Arkæologi og Undersøgelser over den uddøde nordiske Befolkning paa Grønland og endelig Spørgsmaalet om Eskimoernes Indvandring til Grønland og Eskimokulturens Oprindelse, som havde ført den danske Forskning ud over Grønlands Grænser og givet Stødet til Knud Rasmussens V. Thule Ekspedition, hvis hjembragte Materiale har givet det afgørende Bidrag til at gøre Kjøbenhavns etnografiske Museum til Verdenscentret for Eskimoforskning. (Foredraget vil komme udførligt i Tidsskriftets næste Hefte).

Præsidenten takkede Foredragsholderen for det interessante Foredrag og hævdede derefter Mødet.

Til *H. M. Kong Haakon* afsendtes Telegram med allerunderdanigst Tak for den gennem Rektor, Dr. Skattum modtagne Lykønskning.

I Middagen paa den Kgl. Skydebane (17. Novbr. Kl. 7 Aften) deltog de udenlandske Gæster, Ordførerne for de lykønskende danske Selskaber, danske Indehavere af Geogr. Selskabs Medailler, Professor Martin Knudsen, Selskabets Æresmedlem, Admiral Richelieu, Selskabets korresponderende Medlem, Repræsentanter for Udenrigs- og Undervisningsministeren (der var forhindrede), Rektor Magnificus, Professor Fibiger, Direktørerne for Polyteknisk Læreanstalt og Landbohøjskolen, Professorerne P. O. Pedersen og Ellinger (Forstanderen for Statens Lærerhøjskole forhindret), Repræsentanter for Institutioner, som i Tidernes Løb har støttet Selskabet m. fl.

Middagen, der havde en fuldstændig privat Karakter, forløb meget fornøjelig.

Mødet i Odd-Fellow Palæet, store Sal (18. Novbr. 7½ Aften).

Palæets store Sal var fyldt af en festklædt Forsamling, der vilde hædre det gamle Selskab paa selve 50 Aars Dagen for Selskabets Stiftelse.

Medlemmerne var mødt talrig, og en stor Mængde Gæster glædede Selskabet med deres Nærværelse. Der var selvfølgelig alle Repræsentanterne for de udenlandske geografiske Selskaber, Fil. Dr. Mjöberg, Komdr. G. Holm, Admiral Amtrup, Oberst Koch, Orlogskaptajn Godfred Hansen, Prof. Martin Knudsen, Admiral Richelieu — alle udmærkede af Geogr. Selskab — en stor Del af de herværende fremmede Ministre og Chargés d'Affaires, Repræsentanter for Udenrigs- og Undervisningsministeriet, for Universitetet, Polyteknisk Læreanstalt, Landbohøjskole og Statens Lærerhøjskole, en Mængde arktiske Forskere, Geografistuderende o. s. v.

Mødet overværedes af *Hans Majestæt Kongen, Deres Kongelige Højheder Kronprinsen, Prins Valdemar, Prins Harald og Prinsesse Helene med Døtre, Prinsesse Thyra og Prins Gustav, Prins og Prinsesse Axel, Prinsesse Märta og Prins og Prinsesse Viggo.*

Umiddelbart før Mødet blev de udenlandske Repræsentanter forestillede for Hans Majestæt Kongen.

Mødet aabnedes af *Præsidenten, Admiral Wandel*, der bød Velkommen. Præsidenten frembar derefter Selskabets allerunderdanigste *Tak* for den Interesse, Hans Majestæt personlig og Kongehuet havde vist Selskabet. Landets Konge havde altid været Protektor, og Hans Majestæt og Kong Frederik VIII havde ogsaa som Kronprins været Præsidenter i Selskabet. Admiralen udbragte et med kraftige Hurra besvaret „*Leve*“ for Kongen.

Selskabets Sekretær, Generalmajor Castonier, gav dernæst en kort *Oversigt over Selskabets Tilblivelse og Historie*. Ifølge Lovene er Sel-

skabets Formaal at fremme Kundskaben til Jorden og dens Beboere og udbrede Interessen for geografisk Videnskab. Disse Opgaver søges løst ved Afholdelse af Foredrag, ved Udgivelse af et Tidsskrift og ved Hjælp af et Bibliotek med Læsesal. Disse forskellige Virksomheder blev kort gennemgaaede, og Generalen bragte en *hjørteelig Tak* til alle — Medlemmerne, forskellige Institutioner med Staten i Spidsen, private Velyndere — der havde støttet Selskabet. Medlemsantallet er nu c. 800, men burde være langt større. For at øge Interessen for Selskabets Formaal havde Bestyrelsen besluttet at udsætte en *Prisopgave*: „*Den handelsgeografiske Betydning af Kjøbenhavns Beliggenhed*“ (se Side 203).

Taleren sluttede med at fremhæve, at Selskabet trods sine smaa Midler havde løst sine Opgaver: den kulturelle herhjemme og den ikke mindre betydningsfulde ude, nemlig at være Led i den internationale Forbindelsestjeneste.

Derefter holdt Direktøren for Danmarks geologiske Undersøgelse, *Dr. phil. Victor Madsen*, et Foredrag: „*Hvorledes er Grønland blevet til?*“ Efter en Oversigt over de fysisk-geografiske Forhold skildredes Grønlands Geologi i store Træk. Grønland bestaar vel væsentlig af Grundfjæld, men næsten alle de geologiske Formationer er repræsenterede. Interessante er særlig Kridtformationens Forsteninger, som viser os, at Grønlands Klima den Gang næsten var tropisk. Til Slutning omtaltes Wegeners Teori, at Grønland er i Drift mod Vest, og der udtaltes det Haab, at de paatænkte systematiske Undersøgelser ogsaa vil bringe Klarhed over dette Spørgsmaal. Foredraget, der vil fremkomme i næste Hefte af Tidsskriftet, var ledsaget af en Mængde fortrinlige Lysbilleder og sluttede med en udmærket Film — en Del af den af Helge Bangsted optagne.

Præsidenten takkede Foredragsholderen for det instruktive og livfulde Foredrag og *hævede derefter Mødet* med en Tak til Hans Majestæt Kongen for Nærværelsen.

Efter Mødet var der paa Hotel „Phønix“ Souper for de udenlandske Gæster, enkelte andre indbudte samt Selskabets Medlemmer. Ligesom Middagen paa Skydebanen havde Souperen en ganske privat Karakter og dannede en smuk Afslutning paa de beskedne, men stilfulde Festligheder.

Lykønskninger m. m.

Fra „*Société de Géographie*“ i Paris modtog Selskabet en pragtfuld *Guldmedaille* og fra „*Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin*“ en

smuk Samling Kort til „Dr. Albert Tafels Reise in China und Tibet 1905—1908“.

Iøvrigt fik Selskabet *Lykønskingsbreve* og *-telegrammer*, samt *Blomster* m. m.

fra de *geografiske Selskaber* i Amsterdam, Brüssel, Edinburg, Genf, Hamburg, Madrid, New York, Philadelphia, Warschau og Washington samt *Geografiska Förbundet* i Stockholm,

fra Roald Amundsen, Minister Bozinov, v. Drygalski, Peter Freuchen, Baron de Gerlache, Eiler H. Hagerup, Generalkonsul Johan Hansen, Dr. Fritz Holm, Gunnar Isachsen, Fridtjof Nansen, Otto Nordenskiöld, Ferdinand Ossendowski, de Quervain, Knud Rasmussen, C. Skottsberg, Willemoes d'Obry, Pastor Storm samt Statens Lærerhøjskole.

Udnævnelser.

I Anledning af Jubilæet har Selskabet haft den Glæde foruden de paa Side 195 nævnte Herrer at udnævne efterfølgende til *Æresmedlemmer*: Professorerne G. Braun, Greifswald, J. Granø, Åbo, A. Hamberg, Uppsala, Helland Hansen, Bergen, E. de Martonne, Paris, A. Penck, Berlin, O. Pettersson, Bornö, Ch. Rabot, Paris, J. Rosberg, Helsingfors, A. Wegener, Graz.

RÉSUMÉ

Cinquantenaire de la Société.

La Société Royale Danoise de Géographie, fondée le 18 novembre 1876, a célébré son Cinquantenaire les 17 et 18 novembre 1926.

Les Représentants suivants des Sociétés de Géographie étrangères ont honoré les fêtes modestes de leur présence:

Allemagne: Herr Professor Diels, Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

Belgique: M. le Consul Wandel, Société Royale de Géographie d'Anvers.

Espagne: M. le Dr. José M. Torroja, Real Sociedad Geografica, Madrid.

Etats-Unis d'Amérique: Major Frederick A. Holmer, National Geographic Society, Washington.

Finlande: Hr. Dr. V. Tanner, Geografiska Sällskapet i Finland, Helsingfors.

Grande Bretagne: Colonel Jack, The Royal Geographical Society, London.

Norvège: Hr. Rektor, Dr. phil. Skattum, Norsk Geografisk Selskab, Oslo.

Portugal: M. le Ministre d'Almeida Carvalho, Sociedade de Geographia de Lisboa.

Suède: Hr. Professor Gunnar Andersson, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholm.

Hr. Professor Nelson, Sydsvenska Geografiska Sällskapet, Lund.

Le Membre Correspondant de la Société, Fil. Dr. Eric Mjöberg, Stockholm, était aussi des hôtes, et Fil. Dr. G. Ekman a félicité de la part de „Geografiska Föreningen“, Göteborg, mais il était empêché de pouvoir prendre part à la fête.

Célébration du Cinquantenaire.

Le 17 novembre 1926:

1½ h. a. m. Séance à l'Université (tenue de ville).

7 h. du soir: Banquet à „Den kgl. Skydebane“.

Le 18 novembre 1926:

1½ h. a. m. Visite à „Glyptoteket“.

7½ h. du soir: Séance solennelle à Odd-Fellow-Palais.

après la séance: Souper à Hotel Phönix.

Séance à l'Université (17/11 1926).

La Séance eut lieu dans la grande salle de fête en présence d'un auditoire d'élite, à la tête duquel on a remarqué le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Instruction publique, les Médailleurs de la Société, des Représentants de l'Université, de l'École Polytechnique, de l'Académie d'Agriculture et de l'Institut de l'Etat pour instituteurs, des Explorateurs arctiques et beaucoup des membres de la Société.

Lorsque l'assemblée s'était réunie la Direction conduisit les Délégués étrangers et les Représentants de quelques Sociétés danoises à leurs places.

Le Président, Amiral Wandel, a souhaité la bienvenue, tout spécialement aux Représentants étrangers. Puis il a tracé l'activité des Danois au service de la géographie avant la fondation de la Société et démontré que le Danemark possédait les qualités requises pour fonder une société géographique.

Le Président a donné la parole aux Représentants des Sociétés de géographie étrangères. Ceux-ci ont parlé dans l'ordre ci-dessus, se servant de leurs langues maternelles, toutefois les Messieurs de l'Espagne et du Portugal ont parlé en français; ils ont présenté beaucoup de salutations cordiales et élogieuses, plusieurs ont remis de belles adresses. Le Recteur, Dr. Skattum, était chargé de présenter les compliments de S. M. le Roi de Norvège, ce qu'il a fait d'une manière élégante.

Ensuite des Représentants de quelques Sociétés danoises ont complimenté la Société à l'occasion du Cinquantenaire.

Le Président après avoir remercié, a prié les Messieurs nommés ci-dessous de bien vouloir accepter la nomination de Membre honoraire de la Société:

M. M. les Représentants étrangers,

M. le Dr. Eric Mjöberg,

M. le Professeur Martin Knudsen,

M. le Docteur Lauge Koch.

Cela fini, le Professeur M. Vahl, a fait une conférence sur: „La parti-

cipation du Danemark aux explorations arctiques". Il a parlé des expéditions danoises qui ont levé le plan de Groënland, et des expéditions qui ont pris part aux explorations sur l'hydrographie, la géologie, la zoologie, la botanique, la civilisation, la langue, l'archéologie, la population éteinte en Groënland et enfin la question des migrations et de l'origine de la civilisation des Esquimaux.

Le Professeur a accentué que les meilleurs plans de l'arctique étaient ceux du Groënland, et que la musée ethnographique de Copenhague était le centre de l'investigation des Esquimaux.

(La conférence paraîtra plus détaillée dans la fascicule suivante).

Au Banquet à „Den kgl. Skydebane" (17/11 1926) ont pris part les hôtes étrangers, les médaillés, les membres d'honneur et correspondants de la Société, le Recteur de l'Université etc. etc.

Le dîner qui était très agréable, avait un caractère tout à fait privé.

Visite à „Glyptoteket" (18/11 1926).

Sous la conduite instructive de M. l'Inspecteur Ingholt les hôtes ont admiré les merveilleuses collections et les superbes décors des salles.

Seance Solennelle à „Odd-Fellow Palais" (18/11 1926).

La grande salle du Palais était remplie d'une assemblée brillante, lorsque Sa Majesté le Roi, et Son Altesse Royale, le Prince Royal, à la tête de toute la Famille Royale, ont fait leur entrée.

Immédiatement auparavant les hôtes étrangers avaient été présentés à Sa Majesté le Roi, et dans la salle ceux-ci étaient placés à côté de la Famille Royale.

Le Président, Amiral Wandel, a présidé la Séance. Il a souhaité la bienvenue à l'assemblée; ensuite il s'est adressé à Sa Majesté pour exprimer la reconnaissance de la Société de l'intérêt que Sa Majesté et la Maison Royale lui avaient toujours témoigné. Trois hourras ont suivi le toast du Président.

Le Secrétaire, Général de Castonier, a résumé la fondation et l'histoire de la Société. Les buts sont de faire développer la connaissance de la terre et de ses habitants et d'augmenter l'intérêt de la science géographique. On cherche à atteindre ces buts par des conférences, par la publication d'une Revue, par une bibliothèque et un salon de lecture. Le Secrétaire a remercié les ministères, les institutions et les bienfaiteurs de leur gracieux concours, qui avait assuré l'existence de la Société.

Pour animer l'intérêt, la Direction avait décidé de mettre au concours la question suivante: „L'importance géographique commerciale de la situation de Copenhague". Le Secrétaire a fini par accentuer que la Société avait réussi à remplir ses missions, chez nous la mission civilisatrice, et à l'étranger la mission de prendre part à la liaison internationale.

Le Chef des Recherches géologiques, en Danemark, M. le Docteur Victor Madsen a ensuite fait une conférence: „L'évolution du Groënland". Le conférencier a caractérisé la géologie du Groënland, qui est composé essentiellement de montagne primitive, portant presque toutes les formations sont représentées; il a parlé des fossiles des formations crétacées qui sont très intéressantes et prouvent que le climat du Groënland à cette époque était

presque tropique Le Docteur a mentionné la théorie de Wegener: le Groënland est en dérive vers l'ouest; il espère que les recherches systématiques qu'on va commencer, pourront élucider la question.

La conférence était accompagnée d'excellentes projections lumineuses, et a fini par un film (La conférence paraîtra plus en détail dans la fascicule suivante).

L'Président a adressé un compliment au Conférencier Puis il a terminé la Séance en remerciant de nouveau Sa Majesté le Roi de sa présence.

Après la conférence on avait arrangé à Hotel Phönix un Souper en l'honneur des hôtes étrangers. Beaucoup des membres de la Société et quelques invités ont pris part. Le Souper qui était aussi privé, fut une belle clôture des fêtes modestes, mais pleins de style.

Félicitations etc.

La Société de Géographie, Paris, a honoré la Société d'une Médaille d'or magnifique, et „Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" a envoyé une belle collection de cartes, appartenant à „Dr. Albert Tafels Reise in China und Tibet 1905—1908".

Félicitations — dépêches et lettres, fleurs etc. — des Sociétés de Géographie d'Amsterdam, Bruxelles, Edinburgh, Genève, Hambourg, Madrid, New York, Philadelphia, Warzawa et Washington, „Geografiska Förbundet" de Stockholm, de la part des suivants: Roald Amundsen, le Ministre Bozinov, von Drygalski, Peter Freuchen, le Baron de Gerlache, E. Hagerup, le Consul Général J. Hansen, le Dr. Fritz Holm, G. Isachsen, Fridtjof Nansen, Otto Nordenskiöld, F. Ossendowski, de Quervain, Knud Rasmussen, Skottsberg, Willemoes d'Obry, le Pasteur Storm et l'Institut de l'Etat pour instituteurs.

Nominations.

La Société a eu le plaisir de nommer

Membres honoraires:

M. M. les Professeurs G. Braun, Greifswald; J. Granö, Abo; A. Hamberg, Uppsala; Helland Hansen, Bergen; E. de Martonne, Paris; A. Penck, Berlin; O. Pettersson, Bornö; Ch. Rabot, Paris; J. Rosberg, Helsingfors; A. Wegener, Graz.



Kontreadmiral T. V. Gade døde den 24. Juni 1926. Admiralen virkede i mange Aar som Medlem af Selskabets Raad, der med Sorg vil savne ham og hans klare, bestemte Meninger.

Den 5. Okt. 1926 afgik *Kammerherre, Dr. phil. P. E. Müller*, ved Døden. Kammerherren var med til at stifte Selskabet, viste det stor Interesse gennem Aarene, udførte et stort Arbejde i dets Tjeneste som Medlem af Bestyrelse og Raad og hædredes i 1922 med Udnævnelsen til Æresmedlem. Selskabet har i ham mistet et af sine bedste og nobleste Medlemmer.

Ære være deres Minde!

2. Møde i Sæsonen 1926—27 (7. Decbr. 1926). *Kaptajn Ejnar Mikkelsen* holdt Foredrag om „*Scoresby Sunds Kolonisering*“. Lysbilleder.

Prisopgave.

Selskabet udsætter til Besvarelse følgende *Prisopgave*:

„*Den handelsgeografiske Betydning af Københavns Beliggenhed*“.

Prisbelønning 500 Kr. Besvarelsen staar aaben baade for Medlemmer og Ikke-Medlemmer. Enhver Besvarelse, forsynet med Motto og ledsaget af en forseglet Konvolut, indeholdende Besvarerens Navn og Bopæl, skal være afleveret i Selskabets Sekretariat *senest 31. Jan. 1928*.

Bedømmelsen vil ske ved Foranstaltning af Selskabets Bestyrelse, og Meddelelse herom fremkomme i „Geogr. Tidsskrift“; i dette vil den prisbelønnede Afhandling blive optaget mod sædvanligt Forfatterhonorar.
