

# Det kongelige danske geografiske Selskab.

I det første Møde 1917—18 holdt Forfatteren og Maleren Ebbe Kornerup Foredrag om sin Rejse i Centrum af Australien. Lysbilleder.

I det andet Møde 1917—18 holdt Generalkonsul W. Haussen Foredrag om Kaffens Dyrkning og Behandling. Lysbilleder.

## Dobrudscha i Fortid og Nutid.

En Studie af

I. A. Davidsson.

### I.

*Dobrudscha,*

*Æventyrlandet ved det sorte Hav.*

Kender Du Æventyrlandet ved det sorte Hav? Nej, jeg kender det ikke, svarer Du maaske!

Jo, Du kender Fortidens Æventyrland ved det sorte Hav, Du kender Dobrudscha fra Fortællingen om Argonauternes Tog til Kolchis, og Sagnene om Achilles Formæling med den skønne Helene efter Døden derude paa Øen Levke (den glinsende) »de lyksaliges Ø« efter Antikens Tro, denne Ø, som i vor Tid kaldes med det lidet poetiske Navn »Slangeøen«.

Aah, siger Du, kære Læser, Dobrudscha er altsaa i vore Dage det Land, hvor alle disse smukke og poetiske Skikkelser vandrede, levede og døde i den græske Sagtid? Var det her, at en Medea og en Jason, en Achilles og en Helene elskede og led og udførte deres Bedrifter og Heltegerninger. Var det her, den ulykkelige romerske Digter Ovidius besang deres lykkelige Tid, mens han selv længtes tilbage fra sin Landsforvisning i disse fjærne Egne til Roms solbeskinnede Høje.

Ja, det var her, det var i de Egne, som i vore Dage kaldes Dobrudscha.

Og nu begynder Du maaske at erindre Dig Landet, saaledes som det stod for Dig i Din Fantasi, i Din Barndoms og Ungdoms Studier over græsk og romersk Historie med dens Helte og Heltinder, med dens spændende Æventyr og sollyse eller mørke Personligheder! Skikkelse efter Skikkelse træder de frem for Din Erindring!

Du ser Jason og Medea flygte med det gyldne Skind fra Kolchis paa det stolte Skib Argo, og hvorledes den fortvivlede Fader Kong Aietes, som var sejlet efter det flygtende Par, opsamler sin elskede lille Søn Apsyrtos afskaarne Lemmer, som den beklagelsesværdige Søster Medea kaster ud i Havet for at redde sig og sin Elskede fra den rasende Fader. Du ser, hvorledes den beklagelsesværdige Konge stiger i Land her paa Stranden og i den Bugt, som derefter kaldes Tomi, jorder Stumperne (Tomoi) af sin Søns Lig.<sup>1)</sup>

Du ser et andet Billede, men et, som er lysere. Achilles er faldet udenfor den højthesungne By Troja, men med Gudernes Vilje staar han op igen fra Hades paa Øen derude i Havet, hvor hans Moder Tethis har ført hans Lig hen. Ude i Havet har Havguden Poseidon ladet en Ø skyde op af

<sup>1)</sup> Her ligger i vore Dage Byen Constanza.