

til hovedtrækkene, men heller ikke til meget mere. Når udbyttet ikke kan blive større, skyldes det først og fremmest, at de muligheder, som ligger i kortene over forekomster, produktion og lign., er blevet dårligt udnyttede. Føjer man hertil, at nogle kort er så mangelfulde, at de virker mere vildledende end vejledende, bliver læserens udbytte under alle omstændigheder tvivlsomt.

Kontrollerer man de konkrete oplysninger for Europa, møder man gang på gang væsentlige misforståelser, dette er f. eks. tilfældet vedrørende de nordiske lande. På andre områder støder man på generalisationer, der går betydelig længere, end man normalt her i landet anser det for tilladeligt.

*Kristian Antonsen.*

Y. M. Goblet: *Political Geography and the World Map*. 292 sider, 15 kort og 7 plancher. George Philip and Son Ltd., London 1955. 30 s.

Denne bog tilsigter at kombinere generelle synspunkter med konkrete tilfælde, herunder også den aktuelle verdenspolitiske magtkamp. Dens værdi ligger derfor ikke alene indenfor det specielle politisk-geografiske felt, men endvidere i gennemgangen af en række almene kulturgeografiske forhold.

Af de generelle afsnit må nævnes behandlingen af territoriet og befolkningen. Begge emner anskues ud fra synspunkter, der ikke alene har interesse for den politiske geografi, men i samme udstrækning er værdifulde for den almindelige regionale beskrivelse. Derudover beskæftiger forfatteren sig med transportvejene og grænsernes natur på en sådan måde, at også disse afsnit vil kunne finde læsere, der søger andre oplysninger end de rent politiske.

Den historiske udredning af de politisk-geografiske forhold knytter sig meget nær til de sidste årtiers politiske skribenter, såvel hvad den historiske som den geografiske side angår. Det samme gælder i høj grad beskrivelsen af den aktuelle magtfordeling. Såvel nutiden som fremtiden behandles ud fra delvis følelsesmæssige synspunkter, og man savner stærkt en vurdering — eller blot en beskrivelse — af de økonomiske og sociale processer, der foregår i øjeblikket. Dette skyldes antagelig (som også anført i forordet), at bogen hovedsagelig har været færdigskrevet allerede i 1939 og derefter kun i nødtørftigt omfang er blevet revideret; man kunne med nogen ret ønske, at forfatteren i videre udstrækning havde suppleret sit arbejde under hensyntagen til de skelsættende begivenheder, der har fundet sted siden 1939.

*Kristian Antonsen.*