

**NYE TIDSSKRIFTER m. m.**

Nordfriesland (N. Nielsen) .....	125
Mare Balticum (N. Nielsen) .....	125
Engineering Geology (N. Nielsen) .....	126

**LÆRERBØGER, SYMPOSIER m. m.**

Monkhouse: A Dictionary of Geography (N. Nielsen) .....	91
Dudley Stamp: Longmans Dictionary of Geography (R. H. Jensen) .....	266
Shaw: Fundamentals of Geography (S. Rasmussen) .....	124
Chorley & Haggett: Frontiers in Geographical Teaching (R. H. Jensen) .....	117
Unesco Source Book for Geography Teaching (N. Kingo Jacobsen) .....	111
Experimental Cartography (R. H. Jensen) .....	106
Compte-rendu du Colloque Géographique Franco-Polonais (V. Hansen) ..	113
Deutscher Geographentag Heidelberg (R. H. Jensen) .....	279

<b>BØGER INDGÅET TIL REDAKTIONEN</b> .....	126
Geografforeningen .....	288

## Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

### Møder

1. møde i sæsonen 1965–66 (12. oktober 1965):  
Civilingeniør *Jesper Trier*: 1000 km til fods i Himalayakongedømmet Nepal.
2. møde i sæsonen 1965–66 (2. november 1965):  
Dr. *Sigurdur Thorarinsson*, Reykjavik: Surtsey og Syrtlingur, Islands nye øer.
3. møde i sæsonen 1965–66 (7. december 1965):  
Professor, dr. *Niels Nielsen*: Landvindingen ved Højer.  
Professor, dr. *Axel Schou*: USA's golfkyst.
4. møde i sæsonen 1965–66 (8. februar 1966):  
Docent, fil. dr. *Valter Schytt*, Stockholm: Studier av recenta inlandsisar samt av de sista landisarnas utbredning i nordvästra Europa.
5. møde i sæsonen 1965–66 (1. marts 1966):  
Universitetslektor, dr. *Kristian Antonsen*: Kunstvanding i Languedoc.
6. møde i sæsonen 1965–66 (3. maj 1966):  
Universitetslektor, mag. art. *Olfert Voss*: Nyere undersøgelser vedrørende den forhistoriske jernudvinding i Danmark.

**Helge Nelson**

15. april 1882—23. januar 1966

Årene mellem 1910 og 1920 blev en lykkelig periode for nordisk geografi. Flere ledende poster blev i disse år besat med unge forskere, der gennem et videnskabeligt pionerarbejde og gennem deres organisatoriske dygtighed og inspirerende kraft kom til at præge det efterfølgende slægtled. Helge Nelson var een af disse.

I 1911 blev han fil. dr., og fra 1916 til 1947 beklædte han posten som professor i geografi ved Lunds Universitet.

Nelsons videnskabelige forfatterskab vidner om et skarpt blik for problemstillinger, en usædvanlig arbejdsevne og en urokkelig tro på forskningens forpligtelser og rettigheder. Hans første arbejder gjaldt morfologiske opgaver, specielt studier af landskabsdannelsen langs vigende isrande, men i sine senere år vendte han sig især mod løsningen af grundlæggende kulturgeografiske problemer. I årene efter 1920 gennemførte han således en undersøgelse af den svenske emigration til Nordamerika. Det lykkedes ham at fremskaffe grundmaterialet til disse studier så tidligt, at i hvert fald anden generation af emigranter endnu var i live, og takket være hans omhu og hans sikre vurdering af det meget heterogene kildemateriale, står hovedarbejdet fra 1943: "The Swedes and the Swedish Settlements in North America" stadig som det fornemste værk i den iøvrigt meget omfattende „emigrantlitteratur“.

Et andet væsentligt led i hans videnskabelige livsværk er hans monografi over det svenske erhvervslivs geografi, som fik sin endelige form under hans lange otium, og som først udkom i 1963. Disse hovedtræk giver dog kun et meget ufuldstændigt billede af forskeren Helge Nelson. Hans talrige store og små specialafhandlinger vidner om en bred og differentieret beherskelse af geografisk metodik og et skarpt blik for sammenspillet mellem de geografiske faktorer. Også som forfatter af håndbøger og lærebøger har han ydet det ypperlige og har derigennem fået stor indflydelse på undervisning og kundskabsudbredelse. Hertil bidrog hans talent som lærer. Hans fremstil-

ling, såvel i skrift som i tale, var klar og velopbygget, hans kritik var relevant og krævende, undertiden hård, men hjælpsom og positiv over for den ærligt søgende.

En karakteristisk side af Helge Nelsons personlighed var hans evne til at organisere og tilrettelægge opgaver af stort omfang. Allerede meget tidligt så han, at et effektivt videnskabeligt institut krævede plads, instrumenter, bibliotek, kortsamlinger, tekniske og publikationsmæssige muligheder og frem for alt en stab af forskere, lærere og medhjælpere – og inspiration fra ledelsen. På dette punkt blev han en pioner i europæisk geografi. I 1930 fik han således oprettet et geografisk institut, som vakte berettiget opmærksomhed ved sine rumforhold og sin udrustning, og som hurtigt udviklede sig til et meget effektivt centrum for forskning og uddannelse. Allerede 5 år tidligere havde han som et led i den faglige opbygning lagt grunden til Sydsvenska Geografiska Sällskapet, hvis publikationer han redigerede i 25 år, og hvis 42 årbøger har bragt en væsentlig del af instituttets forskningsresultater og hjemført et meget righoldigt bibliotek gennem verdensomspændende bytteforbindelser.

Hans gerning fik blivende betydning for geografiens udvikling i Danmark, og i anerkendelse heraf blev han i 1928 udnævnt til æresmedlem af vort Selskab, og i 1950 blev han æresdoktor ved Københavns Universitet.

Dansk geografi vil i taknemmelighed bevare mindet om hans personlighed og hans gerning.

*Niels Nielsen.*

---

## Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

---

- Protektor: HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX
- Præsident: Tronfølgeren, Hendes Kongelige Højhed  
Prinsesse Margrethe
- Bestyrelse: Viceadmiral, dr. A. H. Vedel, vicepræsident  
Professor, dr. Niels Nielsen, vicepræsident  
Professor, dr. Axel Schou, generalsekretær  
Professor, dr. Einar Andersen  
Overinspektør, dr. Kaj Birket-Smith  
Oberst L. Bruhn  
Professor, dr. N. E. Nørlund
- Råd: Afdelingschef Sv. Ahrenkilde  
Direktør, dr. E. Bertelsen  
Departementschef Eske Brun  
Professor, dr. Steen B. Böcher  
Professor, dr. C. G. Feilberg  
Statsgeolog, dr. Sigurd Hansen  
Rektor W. F. Hellner  
Professor, dr. Erik Holtved  
Professor, dr. Johs. Humlum  
Civilingeniør Knud Højgaard  
Generalkonsul Einar Høyvald  
Professor, dr. N. Kingo Jacobsen  
Overinspektør, dr. Helge Larsen  
Kommandør Henrik Madsen  
Overinspektør, dr. Th. Mathiassen  
Landsretssagfører Mogens Müllertz  
Professor, dr. Johs. Nicolaisen  
Direktør A. W. Nielsen  
Direktør Knud Oldendow  
Kammerherre M. O. Olufsen  
Direktør Mogens Pagh  
Professor A. Rosenkrantz  
Højesteretssagfører K. Rørdam  
Professor, dr. Th. Sorgenfrei  
Direktør H. W. Sprechler  
Universitetslektor Einar Storgaard  
Professor, dr. Thorvald Sørensen  
Statsmeteorolog Helge Thomsen