
FALSKE ILLEGALE TRYK UNDER BESÆTTELSEN

AF

LEO BUSCHARDT og HELGE TØNNESEN

Den illegale presse blev nøje fulgt af besættelsesmagten, hvert enkelt nummer, som gestapo fik fat i, blev oversat til tysk, hvorved gestapo var i stand til at følge modstandsbevægelsens opkomst og udvikling. Da det gik op for dem, at den illegale presse i løbet af årene 1941-43 havde overtaget den legale presses opgave at informere befolkningen om gestapos overgreb og give efterretninger om krigens gang meddelt af de allierede, søgte besættelsesmagten og dens håndlangere at stoppe den illegale presse.

Det var dog først efter folkestrejkerne i sommeren 1943, der førte til den landsomfattende undtagelsestilstand den 29. august, at besættelsesmagten satte alt ind på at få standset den illegale presse ved direkte indgreb overfor danske statsborgere, der havde påtaget sig den opgave at udgive dupliserede eller trykte nyhedsblade.

Alle midler toges i anvendelse, arrestationer med påfølgende deportation til tyske koncentrationslejre, razziaer, tortur og sprængninger af ejendomme, hvor dupliseringsgrupper havde holdt til, men et af de mest underfundige midler var udsendelsen af falske illegale blade og flyveblade, der skulle forsøge at skabe forvirring i de ægte blades læserkreds og at provokere modstandsbevægelsen til at give sig blottelser. Det er denne afart af besættelsestidens presse, der her skal gives en kronologisk oversigt over på grundlag af Det kongelige Biblioteks samlinger.

Tidligere end i Danmark toges denne taktik i anvendelse i Norge. I bogen „De illegale avisene“ af Hans Luihn (1960) nævnes allerede fra december 1940 et falsk nummer af „Fritt land“, og senere forsøgte en gestapo-håndlanger at udgive et blad „Fritt folk“ i Trondheim, hvor flere norske patrioter, der intetanende gik med i bladarbejdet, blev arresteret. Kgl. Bibl. har et norsk falsum, „Et budskap fra Kongen“, der

udsendtes i januar 1941, indeholdende et angreb på kongen og regeringen i London.

Et af de første steder i Danmark sådanne blade forekom, var Esbjerg. Få dage efter at Frit Danmarks gruppe i Esbjerg i juni måned 1943 havde udsendt det første nummer af lokaludgaven „Sydvestjylland“, fremkom et ensidet duplikeret blad, underskrevet „Frit Danmark, Sydvestafdeling“. Det var dog så ubehjælpsomt formuleret, at alle der fik det ihænde, straks kunne afsløre det som et falsum. I nr. 2 af „Sydvestjylland“ blev der gjort opmærksom på dette forhold. Der var ikke tvivl om, at det var en af tyskerne håndlangere, der havde forfattet det falske illegale blad. Han var iøvrigt i „Sydvestjylland“ blevet nævnt som tyskernes håndlanger.

Som en forsigtighedsforanstaltning meddelte „Sydvestjylland“ i samme nummer, at hvert lokalnummer fremtidig vilde blive udsendt sammen med landsbladet, hvorved virkningen af de falske blades udsendelse svækkedes betydeligt. Alligevel fremkom der endnu et falsum, der indeholdt navne på medlemmer af F.D.s lokalkomité, altså et stikbrev, der straks viste, hvem der havde udsendt bladet. Det afsløres i nr. 4 af „Sydvestjylland“, der i omtalen af det udsendte falsum anvender udtrykket „Pjat“, et kendt tilnavn på referenten til den nazistiske avis „Fædrelandet“.

I BBCs danske udsendelse den 21. okt. 1943 meddeltes, at tyskerne forskellige steder i Jylland havde omdelt et „illegalt“ blad, der kaldtes „De allieredes Efterretningstjeneste“, og som gav sig udseende af at være udgivet af danske patrioter. Det blev endvidere sagt, at de folk, der omdelte bladet, erklærede, at de i dagene omkring den 22. okt. ville komme igen for at indsamle penge til arbejdets fortsættelse. BBC var blevet anmodet om at advare mod de folk, der stod bag „De allieredes Efterretningstjeneste“; det er enten tyske agenter, der vil lokke danskere i en fælde eller i bedste fald plattenslagere, der vil slå mønt på det patriotiske arbejde. Hvis agenten kommer igen, er der kun ét at gøre: at sende ham bort med besked om, at de aldrig har set eller ønsket at se „De allieredes Efterretningstjeneste“.

Provokationsbladet „Hammer og Segl“ med undertitlen: For den danske arbejderklassens frigørelse, udkom med flere numre i København i sommeren 1943 og blev det første af de mange nazistiske forsøg på at bringe forvirring i modstandsbevægelsen. I de i Kgl. Bibl.s samling bevarede numre, 4 og 5, der udkom i juli og august, afslører bagmændene sig ved deres ordvalg, således går ordet „systempressen“ igen og igen.

Det illegale blad „Budstikken med Bud til alle Danske“, der udkom i

Roskilde fra juni 1943 til juni 1944, måtte ændre navn til „Roskildekurieren“ fordi bladet tre gange blev udsat for plagiatnumre udsendt af nazister. Det er typiske stikbreve med lister indeholdende en sammenblanding af navne på såvel håndlangere som borgere, hvis nationale holdning ikke kunne betvivles. Tilsyneladende opnåede gestapo i dette tilfælde deres hensigt, men „Roskildekurieren“ udkom regelmæssigt til tyskernes kapitulation og kunne ovenikøbet fra november 1944 lade „Budstikken“ genopstå som dagblad.

Danmarks kommunistiske parti udsendte den 7. februar 1944 et etbladstryk, hvis indhold er gengivet i landsbladet „Land og Folk“ nr. 37, hvoraf det fremgår, at der er blevet udgivet falske „Land og Folk“. Den første side indeholder de samme artikler som det ægte „Land og Folk“, mens de øvrige sider består af lister over nationalt ubestikkelige folk og artikler med trusler om et Sovjet-Danmark med likvidering af alle, der ikke følger denne politik. De falske blade angives udsendt af DKP og udkom med 7 numre januar-april 1944. Artiklerne i de falske „Land og Folk“ udnyttedes i radioudsendelser, hvor nazistiske kommentatorer påstod, at de havde stået i de ægte „Land og Folk“. I en meddelelse udsendt den 14. februar advarede Danmarks Frihedsråd mod de nazistiske anslag, og i „Land og Folk“ nr. 42 bemærkes, at man ikke har plads til at gendrive alle de uhyrligheder, som de falske „illegale“ blade bringer til torvs. I ovennævnte etbladstryk, udgivet af „Land og Folk“ den 7. februar, fortælles tillige, at der i Birkerød er kommet et stikbrev angivet som udsendt af DKP. Bladet, af nazisterne kaldt „Birkerød-Nyt“, var af samme karakter som de nævnte falske fra Esbjerg og Roskilde.

De falske „Land og Folk“ efterfulgtes af et blad, der udkom med to numre i april måned betitlet „Folk og Land“, der påstås udgivet af en kreds af danske arbejdere. I bladene nævnes en organisation „Dansk Arbejderforening“, der fordømmer sabotagen og beskylder modstandsbevægelsen for at have begået de mord, som nazister og gestapofolk har forøvet. „Land og Folk“ omtaler i nr. 43 den 16. maj disse blade.

Fællesredaktionen af „Fri Presse“ og „29 August“ omtaler i „Fri Presse“ den 14. februar de falske „Land og Folk“ i artiklen *Falskneriet, som skulle påvirke stemningen*: „..... den 1. februar fremkom en ejendommelig kommentar i radioen. Attentatet på Brockenhuus-Schack og Falkenaa, hed det her, var forøvet af moskvaagenter, hvilket ingen behøvede at blive forundrede over, eftersom det sidst udkomne nummer af det illegale kommunistiske „Land og Folk“ havde bebudet den slags metoder. Men nu kommer vi til det afgørende: Det sidst udkomne nummer af „Land og Folk“ var nemlig et falskneri, fabrikeret på „Fædre-

landet"s trykkeri i St. Kongensgade!" Det samme illegale blad kan i det følgende nummer, 2. årg. nr. 1 under overskriften „Det sidste nye nazitrick“ fortælle om nogle nye provokationer i form af falske kommunistiske proskriptionslister.

Torsdag den 27. april 1944 fortsatte gestapo med forsøg på at vildlede den københavnske befolkning. Fra tyske flyvemaskiner nedkastedes under luftalarm et falsk engelsk flyveblad betitlet „Frihedsposten“. Modstandsbevægelsen besvarede forsøget allerede samme dag med udsendelsen af en løbeseddel „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“: *Ny tysk Provokation*. I Morges nedkastedes der fra tyske Flyvemaskiner over København et falsk engelsk Flyveblad, der kaldte sig „Frihedsposten“. Danskerne opfordres heri til at holde ud, indtil den nær forestaaende Allierede Invasion. Bladet, der i Modsætning til de Blade, der nedkastes fra engelske Flyvemaskiner, var trykt paa almindelig groft Papir, antydede i dulgte Vendinger alle de Rædsler, som venter den danske Befolkning fra de i Invasionen deltagende Russere og „særligt uddannede Negersoldater“. – Det var, nok for at virke mere troværdigt, forsynet med forskellige „engelske“ Stavefejl. Dette er et nyt Led i den Række af Provokationer, som i den senere Tid har været iværksat fra tysk Side, bl. a. ved Udsendelse af falske illegale Blade, Snigmord og den saakaldte „Modsabotage“. „Tyskernes Hensigt er klar. Overfor Truslen om en engelsk-amerikansk Invasion i Forbindelse med en ny russisk Offensiv staar det nazistiske Tyskland i en fortvivlet Situation. Det aner Styrken af de undertrykte Folks Frihedsbevægelse og frygter den. Derfor søger det at fremprovokere den aabne Modstand nu, hvor det endnu har Kræfter til at slaa den ned.. Men det danske Folk lader sig ikke provokere. Modstanden vil til sin Tid blive sat ind i Overensstemmelse med de Allieredes Planer. Parolen hertil vil, som det fremgaar af de af Frihedsraadet udsendte Retningslinjer, blive givet af Danmarks Frihedsraad samt over London Radio. – Vær paa Vagt mod tyske Provokationer.“ Det illegale blad „Ungdommens Røst“ skriver herom i 1. årgang, nr. 12: „Naturligvis skulde „Fædrelandet“ udnytte denne plumpe Provokation og skrev Dagen efter bl. a. om Flyvebladets Proklamation af den nær forestaaende Invasion: „Det er ingenlunde Engle, der kan ventes, ikke engang Englændere, men myrdende Bolsheviksoldater og fraadende Negre, der vil blive delvis afsindige ved Synet af dette Lands smukke, blonde Kvinder.“ Denne Oplevelse har lært Danskerne, at man skal iagttage og studere alt, man faar i Hænderne, med største Forsigtighed; thi Fjenden benytter sig af de smudsigste Metoder.“ – Modstandsbevægelsen nøjedes dog ikke blot med at udsende løbesedlen om gestapos falske flyveblad. Samme aften

Strengt fortroligt

København den 10. Juli 1944.

Til alle Cellelederne i København.

I Anledning af den Kritik, der visse Steder er fremsat over at Folkestrejken gav saa daarligt Resultat, skal Centralkomiteen for DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI endnu en Gang indestærke Cellelederne, at vor Virksomhed ikke har til Formaal at "skaffe Resultater", men at vi ved ethvert Middel skal øge Uroen for derigennem at svække og til sidst opløse alle borgerlige samt socialdemokratiske faglige Organisationer for derved at berede Vejen for Proletariatets Diktatur. Under Forgivende af, at vi kan svække den tyske Værnsagt og knuse Nazismen vil vi altid kunne faa saavel Borgerskabet som de socialdemokratiske Arbejdere med til hvad som helst og denne Situation er den største Mulighed vi Proletarer nogen Sinde har haft i dette Land, - derfor skal den udnyttes til det yderste.

Samtidig indestærker vi Cellelederne, at det ved kommende Strejker og Uroligheder paa det strengeste forbydes at anvende rede Fuser og Melodien til "Internationale". Hvor dette alligevel spontant kommer frem, skal vi søge at holde igen. Foreløbig benyttes Dannebrog og nationale Melodier og engelske Soldatersange, da vi derved lettere faar de borgerlige Kredse med. Af samme Grund skal alle Opfordringer til Strejker, Demonstrationer o.l. altid underskrives med Danmarks Frihedsarnad. Frihedsarnadet er nu overvejende paa vore Hænder. De borgerlige Elementer, der ikke sympatiserede med Udbæsningstaktikken, vil blive likvideret, ligesom Rødet i London efterhaanden mister sin Betydning, idet vor Partikommunist Døssing nu er akcepteret af Stalin og bliver sendt til Moskva for at overtage den egentlige Ledelse af Patrioterne Arbejde. Foreløbig skal det antydes i alle Kredse, at Døssing er Socialdemokrat.

Efter Folkestrejkenes Afslutning hertoes forskellige Bemærkninger om kommunistisk Terror o.l. om de foretagne Udbæsninger. Cellelederne skal indsamle Oplysninger om, hvem der har udtalt sig paa denne Maade. Om disse Folk skal der i Kvartetterne udsendes Rygte om, at de er Nazister eller har Forbindelse med Tyskerne. Listerne over Nazister og tyskvenlige, hvis Forretning eller Privatbolig skal ødelægges vil snarest blive suppleret med en Fortegnelse over borgerlige og socialdemokratiske Elementer i Distrikterne, som skal rammes i næste Omgang. Det skal gøres for at øge Frygten for Proletariatets Organisation og for at skabe fuldkommen Panik. Skaf jer nøje Underretning om Støtningen i Blok-kene og sørg for at isolere enhver, der kan tænkes at modarbejde vore Ordre. Besværlige Folk skal likvideres, men sanden, at det altid kan antydes, at det er Gestapo eller Schellenburgskorpset, der er de skyldige.

Skab Uro overalt - Benyt enhver Anledning til at rejse krav paa Arbejdspladserne om yderligere Sikring eller om Faretilleg o.s.v. Lad ethvert Rygte mod Okkupanterne og Nazisterne gaa videre eller øst selv noget i Gang. Fortsæt emargisk med Afkrivning og Uddeling af Frit Danmark og Land og Folk. Vort Mael er nu som før: Proletariatets Diktatur, men derfor alle saa vi foreløbig kun være kæmpende Patrioter, thi det er hæbleset overfor Borgerskabet og de socialdemokratiske Arbejdere at spille paa andre end de nationale og demokratiske Stronge. Vi skal nok paa anden Maade lære Borgerskabet at danne efter vore Signaler.

Endnu en Gang indestærkes det at passe godt paa Vaabnene. Enkelte Celleledere var for hastige under Strejken og saa nu bøde for deres Uforsigtighed. Provoker Uroligheder, faa det i Gang og sørg saa for at komme af Vejen. Lad KU.Drengene og borgerlige Patrioter tage Foringen i saadanne Tilfælde og lad dem bare blive Martyrer. Vi skal spare vore Kræfter til det endelige Opger kommer. I næste Omgang skal der sørges for at Situationen kræver endnu flere civile Ofre, da dette øger Rødet til Nazibødderne og giver os endnu bedre Arbejdsomstændigheder. Men husk, at det er en daarlig Proletar, der bliver taget af Gestapo. I Almindelighed kan vi regne med at det danske Politi er paa vor Side, men betro den intet - brug den, - siden skal de vsk.

NB. Ingen Uvædsomme saa se denne Instruktion - brand den straks.

Leve Proletariatets Diktatur
Leve Sovjet-Danmark
red Front!
Centralkomiteen for D.K.P.

Falsk flyveblad udsendt umiddelbart efter den store folkestrejke i København 30.6-4.7.

1944. (Formindsket.)

saboteredes Rudi-Trykkeriet i Klosterstræde 23, der for de danske nazisters regning havde fremstillet nogle falske 1. maj-mærkater og plakater i tofarvet tryk forestillende dannebrog overtrykt med en tegning af Stalin og med teksten: „Leve Stalin. Verdens Lys. 1. Maj – Sovjet-danmark er vort Maal.“ Umiddelbart før sabotagen fandt sted, havde dansk politi arresteret en Schalburgmand i færd med at opklæbe de trykte plakater. Det illegale blad „Danske Tidende“ kan i majnummeret på forsiden gengive mærkaterne i farver under overskriften: „Schalburggangsternes sidste Fiasko –“.

1. majdagen skulle naturligvis udnyttes af de nazistiske provokatører. I et tofarvet trykt flyveblad med en tegning af hammer og segl på forsiden og The Union Jack på bagsiden, indledes flyvebladet med teksten: Danmarks Arbejdere, kæmp 1. Maj for et frit socialistisk Danmark. Indholdet er den sædvanlige kritik af fagforeningslederne, og modstandsbevægelsen udråbes som landsforrædere.

Den tyske værnemagts hvervekampagne, hvori danske nazister deltog, for at skaffe erstatning for de enorme tab på østfronten, gav så ringe resultater, at værnemagten tyede til at udstede falske indkaldelsesordrer. Således meddelte „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“ 1. årg. nr. 31, udk. 10. maj: *Indkaldelserne til „Georg Stage“*. Der bevares fra alle Sider den størst mulige Diskretion om de Indkaldelser til Tjeneste i den tyske Handelsflåde, som vi meddelte i vort sidste Nummer. Vi ser os imidlertid i Stand til at gengive Indholdet af det Brev, de sidste 2 Aargange har modtaget. Det lyder: „Hr. NN Aargang XX. Det meddeles til Georg Stage-Foreningens Medlemmer fra tysk Side, at den tyske Værnemagt indkalder en Del Georg Stage-Elever fra Georg Stages sidste to Aars Togter til Tjeneste i tyske Transportflaader paa ubestemt Tid, og da De er blandt de indkaldte, skal De rette Dem efter følgende: *Møde den 6/5 i Aar Kl 15* ved Værftsbroen, medbringende Køjeklæder og fuld Forplejning. Hyre fastsættes af den tyske Værnemagt, Tjenestetiden er ubestemt. Undtaget er kun de, der arbejder i den danske Stats Tjeneste, for Røde Kors eller som gaar paa Søfartsskole, De skal oplyse, om De evt. forretter Tjeneste ved en af disse Grupper, samt opgive Deres nuværende Bopæl. Udeblivelse vil blive straffet ved den tyske Krigsret. Rederiet eller Deres eventuelle Arbejdsgiver er tillige ansvarlig for, at De giver Møde. Det er strafbart at oplæse eller forevise denne Skrivelse for Offentligheden, sign. B. Brockdorf, Kommandør.“ Nyhedstjenesten kunde

På modstående side: Falsk særnummer af Frit Danmark ligeledes omkring folkestrejken i København. (Formindsket.)

F R I T D A N M A R K

Særnummer

Torsdag den 6. Juli 1944.

Særnummer

F O R B E R E D S T R E J K E

lyder Parolen fra "DANMARKS FRIHEDSRÅD." Men hvem er dette "Frihedsraad" som saa længe ad illegal Vej har søgt at lede den offentlige Mening i Danmark ind paa bestemte Baner? Hvem er disse hemmelige skjulte Kredse, der bliver ved at opfordre til Uro og Strejke? Det er i hvert Fald ikke Folk, der skal arbejde for at leve - og det er heller ikke Folk, der vil de danske Arbejdere noget godt.

D E N T I D L I G E S P E R R E T I D

maatte irritere de københavnske Arbejdere, der ikke fandt det rimeligt, at de skulde straffes med Indespærring i Sommerens bedste Tid for de Sabotagehandlinger, som de ikke har Andel i og som i hvert Fald for adskillige har betydet Arbejdsløshed, da deres Arbejdsplads er blevet ødelagt, og derfor fandt en Opfordring til Proteststrejke naturlig Tilslutning hos de allerfleste Arbejdere, der var parate til at gennemføre de korslagte Armes magtfulde, men rolige og besindige Demonstration.

V I B L E V F O R R A A D T

af de anonyme Kredse bag det saakaldte "Frihedsraad", for neppe havde vi begyndt Strejken, før de associative kommunistiske Kredse i Samarbejde med lige saa associative chauvinistiske KU-Bøller slap Underverdenens hemningsløse Pøbel løs til Voldshandlinger, Plyndringer og Gødeliggelser, som enhver socialistisk kæmpende Arbejder med Afsky maa vende sig imod, fordi det har trukket vor Demonstration ned i en stinkende Rødeston, hvor alle mister enhver Agtelse og Respekt for de københavnske Arbejdere og som samtidig maatte give den tyske Værnemagt Anledning til at gribe ind med haard Haand for at sikre en vis Orden i Byen. Alt dette er gaaet haardt ud over os Arbejdere og vore Familier, medens "Frihedsraadet" og dets anonyme Bagmand sidder godt dækket med deres paa det tørre.

D E T E R S T O R K A P I T A L E N S I N T E R E S S E R

det saakaldte Frihedsraad og dets Bagmand repræsenterer. Hvorfor aabnede Bankerne ikke Mandag Formiddag? Bankerne skulde da ikke have Været andet Steds fra for at komme i Gang, vel? - Nej, men Bankerne holdt lukkede saa Firmaerne ikke kunde hæve Penge til vore Lønninger, - og paa den Maade søgte de at holde Liv i Uroen. Og hvorfor led Strejkens Bagmand ikke Pøbelen ødelægge nogle Banker, men kun en Del af de Forretninger, der ellers til daglig skal forsyne os med vore Livsforbrødenheder? Ganske simpelt fordi Bankerne er Storkapitalens Institutioner til Udbytning af det arbejdende Folk, og DANMARKS FRIHEDSRÅD repræsenterer Kapitalmagten.

D A N M A R K S F R I H E D S R Å A D

har dog et kendt Navn - selvfølgelig i Sikkerhed i England. Det er en Veksellerøreren fra København ved Navn Christmas Møller. Københavnske Arbejdere, tank jer dog om! Har I glemt hans forbitrede Modstand mod Arbejdernes socialistiske Kamp og har I glemt den "Bidetangs-Bevægelse" han søgte at skabe mod os Arbejdere? - Hvis I virkelig har glemt alt dette, er det paa Tide I bliver mindet derom. Glem aldrig Christmas Møller og hans kapitalistiske Interesser og hold Jer fra de Paroler han og hans Bagmand udsender, for de tjener kun den udbytende Kapitals Interesser og vil altid være vendt imod os Arbejdere og vor socialistiske Kamp.

A R B E J D E R N E S M I S F O R N Ø J S E L S E

med Besættelsen af vort Land, har disse associative Kapitalistkredse søgt at udnytte til Fremme af deres egne arbejderfjendtlige Interesser og til Skade for vor socialistiske Kamp. De indbildte os at nu kom Englænderne for at hjælpe os. Rent bortset fra at en ny Besættelse af andre Soldater er lige saa pinligt, som det vi har, vil Englænderne i hvert Fald ikke hjælpe Arbejderne. Arbejdende Kammerater! Frihedsraadet og dets kapitalistiske Bagmand ønsker kun et svækket eller ødelagt den danske Arbejderbevægelse og skabe Kaos og Blødsigt for os alle. Derfor påser vi vort Arbejde og tager i Fremtiden Afstand fra de illegale Intriger. Vi kan kun stole paa vort solidariske Sammenhold og socialistiske Kammeratskab, og vi vil skabe et socialistisk

F R I T D A N M A R K!

dog allerede i det efterfølgende nummer meddele, at ordren er udstedt af den tyske værnemagt i foreningens navn, og at underskriften er lige så falsk som hele indholdet af skrivelsen. Det var ikke første gang, at man fra tysk side forsøgte at gennemføre en tvangsudskrivning af dansk arbejdskraft, men det er første gang det kommer til offentlighedens kundskab, at den tyske værnemagt anvender falske udskrivningsordrer. – En illegal bladgruppe har iøvrigt i forbindelse med hvervningen til frikorps Danmark udsendt et glimrende udført flyveblad som en parodi på hverveplakaterne.

Den store folkestrejke i København i dagene 30. juni – 4. juli gjorde naturligvis nazisterne komplet rasende. Mange falske strøsedler, løbesedler, flyveblade og provokationsblade udkommer fra gestapos hovedkvarter på Dagmarhus, hvoraf skal nævnes en falsk meddelelse fra frihedsrådet med forsøg på at så splittelse i modstandsbevægelsen, et falsk cirkulære, dateret den 10. juli og stilet til „Alle Cellelederne i København“. Det er atter den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, der tillægges egoistiske motiver for deres deltagelse i frihedskampen. Men alene overskriften „Celleledelser“ afslører straks ophavsmændene til skrivelsen. Se gengivelse s. 147. En falsk løbeseddel henvender sig til „Danske Arbejdere“, i indledningen fortælles om udsendelsen af de mange falske løbesedler, og senere fortælles der om et sovjetråd for Europa, og mange andre naive påstande bringes til torvs. Løbesedlen er denne gang underskrevet DKP, Centralkomiteen. Som et typisk eksempel på de falske blade, der udkom umiddelbart efter folkestrejken, gengives s. 149 et falsk særnummer af „Frit Danmark“, dateret 6. juli 1944.

Frem til den 29. august 1944 søgte nazisterne at provokere modstandsbevægelsen til at demonstrere og strejke på årsdagen ved at udsende bladene „Solidaritet“, underskrevet „den ensomme“, „Vor Kamp“, underskrevet „Arbejdernes Frihedsråd“, „Revolution“, angivet som 1. årg. nr. 3, hvori der agiteres for proletariats verdensrevolution, og endelig to lige så falske løbesedler. Den ene, der gengives s. 151, er stilet til Danmarks tjenestemænd, underskrevet Danmarks Frihedsråd, og opfordrer til strejke den 29. august. Allerede dagen efter, den 24. august, kunne denne meddelelse dementeres af den svenske radio. Den anden løbeseddel er stilet til danske arbejdere, underskrevet Danmarks kommunistiske Parti og De samvirkende Fagforbund (Forretningsudvalget), og dementeredes af De samvirkende Fagforbund i et cirkulære den 26. august. Se gengivelse s. 153. De falske opfordringer til strejke på årsdagen havde nazisterne fordelt ud over hele landet, og det blev derfor nødvendigt for de lokale illegale blade at dementere. Dementierne

Jaloh

København, den 23.8.44

S t r e n g t f o r t r o l i g t

Til Danmarks Embedsråd

Strejken, den 30.6. til 4.7. var kun Generalprøven paa det store Opger med de tyske Besættelsesstropper og Gestapo i Danmark.

Den 29. August 1944, Aarsdagen for Tyskernes Brud paa deres Løfter fra den 9. April og tidligere, skal blive den Dag, hvor Danmark afkaster det tyske Aag. Ikke blot i Danmark bliver den 29. August en Mørkedag. Ogsaa i Norge, Belgien, Frankrig, Holland, Grækenland og i Jugoslavien vil der blive Oprør mod de tyske Barbarer.

Den 29. August er Signalet til den aktive Kamp mod Tyskerne.

DANMARKS EMBEDSMÆND MAA IKKE SAVNES I DENNE SLUTKAMP!

DEN "09. AUGUST" VISER DANMARKS EMBEDSMÆND DERES SANDE NATIONALE INDTILLING VED AT STAA LOYALT SAMMEN MED KONGEN OG ARBEJDERNE UNDER FOLKETS OPGØR MOD DE TYSKE UNDERTRYKKERE.

Nedenstående Anvisninger skal følges af alle Embedsmænd:

- 1) Statens og Kommunens Tjenestemænd fra alle Stater, der har Vagt Natten mellem den 28. og 29. August skal op-høre med deres Arbejde Kl. 24.00 og straks begive sig til deres Hjem.
- 2) Telefoncentralerne lukkes Kl. 24.00
- 3) Kvinder og Børn evakueres senest den 26. August
- 4) Offentligt ansatte Personer skal afholde sig fra enhver Form for Demonstration. Hertil er allerede udtaget særlige Overfaldskormandeer.
- 5) Embedsmænd, der skulde påbegynde deres Arbejde den 29. om Morgenen, maa ikke begive sig paa Vej til deres Arbejdssteder, men skal forblive i deres Hjem.
- 6) Centraladministrationens højeste Embedsmænd; Rigsdagens Medlemmer samt højere Politiofficerer skal omgaaende gaa "under Jorden" for at forhindre tyske Gidselsmandsværer.

Nærværende Instruktion maa for enhver Pris behandles strengt fortroligt, og maa ikke komme i Hænderne paa upaalidelige Elementer indenfor Eaternes.

DANMARKS FRIHEDSRÅD.

Falsk opfordring til tjenestemændene om at strejke paa årsdagen for 29. august 1943.
(Formindsket.)

er ofte meddelt som manchetter på bagsiden af de lokale illegale udgaver af landsbladene.

I Oktober udkom et nyt provokationsblad „Stå Fast“ med to numre, hovedsagelig artikler rettet til arbejderne og med lister over personer, der har fået „kolde fødder“, d.v. s. nazister, der har trukket sig tilbage fra det politiske arbejde. „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“ 2. årg. nr. 15 kan oplyse, at også dette blad redigeres i gestapos hovedkvarter Dagmarhus. „Stå Fast“ fulgtes i december op med „Corsaren“, der udkom månedligt til tyskernes kapitulation. „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“ 2. årg. nr. 20 anmelder „Corsaren“ under overskriften: Ny tysk vittighed, og henstiller til læserne at returnere det til Dagmarhus.

I december udsendtes en falsk meddelelse om, at det illegale dagblad „Morgenbladet“s adressefortegnelser er faldet i gestapos hænder, og den 13. marts 1945 i bladets nr. 102 advares læserne mod en falsk duplikeret skrivelse udsendt af hipo eller gestapo. I den falske meddelelse står der, at „Morgenbladet“ er gået ind for en kort tid. At dette ikke var tilfældet, er bladet i sig selv et dementi på, og det udkom dagligt lige til besættelsestidens ophør. De samme anslag var det århusianske illegale blad „Budstikken“ og „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“ ude for to gange. Et af disse, dateret den 7. februar 1945, meddeler, at „Budstikken“ er taget af gestapo, og opfordrer alle til at holde sig hjemme. Underskriften: Danmarks frihedsråd er lige så falsk som de meddelte oplysninger.

I „Land og Folk“ nr. 60, udsendt 4. marts 1945, og i „Frit Danmarks Nyhedstjeneste“, 2. årg. nr. 29, udsendt den 7. marts, gøres der opmærksom på, at nazisterne er begyndt med en radioudsendelse, der annonceres som den socialistiske frihedssender.

Nazisternes sidste desperate forsøg på at udsende falske illegale blade omfattede følgende blade: „Kvindens Blad Pax“, udsendt med et nummer i februar, i marts og i april, alle appellerende til dansk barmhjertighed. „Forum“, der udkom med to numre i februar og marts og angives udsendt af demokratiske socialister og fortsættes under navnet „Sund Fornuft“ i marts og april. Med det allersidste blad kastes masken med navnet „Tyske Meddelelser“, der udkommer med to numre i april, og 1. maj udkommer nr. 3, hvor spidsartiklen slutter med: „Hvor langt Fjenderne end trænger ind i Rigets inderste Hjerte, vil denne Kamp derfor aldrig blive afsluttet med en Kapitulation. Kampen fortsættes. Her står vi, vi kan ikke andet, hjælpe os Gud. Amen.“

De falske illegale blade og meddelelser kom aldrig til at spille nogen større rolle, og i hvert fald ikke på nogen måde, som tiltænkt af udgi-

DANSKE ARBEJDERE

Den 28. og 29. August er der almindelig Folkestrejke i Danmark som Protest mod Tyskernes uherke Overgreb mod det danske Folkestyre.

For et Aar siden tvang Nazisterne Danmarks lovlige Regering til at trække sig tilbage. Lad os nu vise Undertrykkerne, at vi ikke har glemt den Uret, de dengang begik.

Fra og med Mandag Morgen d. 28. ds. hviler alt Arbejde i 48 Timer. Enhver Arbejder kan roligt gaa i Strejke, da der iflg. Aftaler mellem Arbejdsgiverne og De Samvirkende Fagforbund bliver ydet Erstatning for den tabte Arbejdsfortjeneste.

Denne Gang skal enhver følge Parolen !

Op til Generalstrejke ! Op til Kamp mod Tyranniet !

DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI.

CENTRALKOMITEEN.

I Tilslutning hertil ønsker De Samvirkende Fagforbunds Forretningsudvalg at udtale, at man fra Forretningsudvalgets Side intet har at indvende mod denne nationale Tilkendegivelse, naar der blot drages Omsorg for, at Strejken forløber under rolige og nationalt værdige Former og Uroligheder undgaas.

De Samvirkende Fagforbund (Forretningsudvalget).

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Eiler Jensen. | Einar Nielsen. | Aksel Olsson. | Ernst Berg. |
| Kai Lindberg. | Jul. Nielsen. | Carl P. Jensen. | Axel Olsen. |
| P. Andersen. | Josef Andersson. | Th. Clausen. | Ingvard Dahl. |
| Alsing Andersen. | Sigvald Hellberg. | Einer-Jensen. | Fanny Jensen. |
| Vald. Jensen. | Th. Laursen. | Niels Madsen. | Dirk Nak. |
| | Peder Knudsen. | Viggo Pedersen. | |

Falsk opfordring til danske arbejdere om en landsomfattende strejke på årsdagen for 29. august 1943. (Formindsket.)

verne, gestapo, samarbejdsfolkene, de danske nazister og medløbere, hvad enten det var enkelte løbesedler i akutte situationer, stikbrevene eller meddelelser angivet som udsendt af modstandsgrupper med opfordring til folk om at deltage i „illegalt“ arbejde. Lige så lidt betydning fik den periodisk udkommende falske illegale presse, der begyndte med mistænkeliggørelse af modstandsbevægelsens motiver, påstande om enkelte modstandsgruppers „specielle“ hensigter efter befrielsen, truslen om „Sovjetdanmark“, og da alle disse forsøg strandede, sluttedes af med en ynkelig medlidenhedskampagne overfor det forestående nederlag.