



## C. Lindberg Nielsen

Den 29. november 1973 døde en af Historisk Samfunds flittige medarbejdere og mest trofaste venner, landsarkivar C. Lindberg Nielsen, Odense.

Han var født i Varde 4. april 1904 som eneste søn af vejassistent Emil Nielsen og hustru Christine, f. Lindberg. Han blev student fra Esbjerg 1922, cand. mag. i historie og kristendomskundskab 1929 og samme år holdt han bryllup med Nanny Sonnenborg, der blev ham en stor støtte. Lindberg Nielsen var en tid knyttet til Varde kommunale skolevæsen og handelsskole, og fra 1936 til 42 var han adjunkt ved Esbjerg statskole.

»Vestjyllands historiker«, rådstuearkivar, dr. O. Nielsen var hans farbror, så han var næsten slægtsbundet til et arbejde med dansk historie. Og dermed var han da også i fuld gang. Allerede i 1927 kom hans arbejde om Varde latinskole i Jyske Samlinger. Her røbedes straks den grundighed, dybe indsigt og klarhed, der kom til at kendetegne ham som historiker. Desuden var han kommet i bestyrelsen for Varde museum og ledede 1935 en udgravning af Vardehus, ligesom det i det hele taget er hans studier over den ældgamle borg, der først har skaffet os rigtig klarhed over dens mærkelige skæbne. 1942

afsluttede han et stort og særdeles samvittighedsfuldt arbejde, nemlig Varde Bys Historie.

Samme år blev han ansat ved landsarkivet i Viborg, hvor han virkede, til han 1951 blev udnævnt til landsarkivar for Fyn, og som sådan virkede han trofast i 20 år, til han tog sin afsked, men blev boende i Odense. 1952 blev han medlem af bestyrelse, skrift- og forretningsudvalg for Historisk Samfund for Fyns Stift, ligesom han i 10 år var medlem af Udvalget til udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. Også for de Lokalhistoriske arkiver, der nu vokser frem over det ganske land, fik han stor betydning, idet disse arkivers »fader«, cand. pharm. Hans Brandt fik vejledning og hjælp hos Lindberg Nielsen. Det må også nævnes, at han ordnede de Estrupske familiearkiver på Skaføgård. Han var medarbejder ved Danske Slotte og Herregårde, Håndbog for danske lokalhistorikere, Danmark før og nu samt Traps Danmark og Festskrift til Aksel Linvald. Endvidere skrev han Ringkøbing Købstads historie, Familien Estrup gennem 250 år samt lokal- og personalhistoriske afhandlinger til historiske årbøger, Personalhistorisk Tidsskrift, Kirkehistoriske Samlinger m.v.

Og i Fra Ribe Amt skrev han: Hvornår blev Vardehus ødelagt? 1930, Vestjyllands historiker, 1931, Datering af Vardes første købstadsprivilegier, 1933, Christian Carl Brorson, 1936, Hvor lå Vardehus? 1939, Et forarbejde til Pontoppidans Danske Atlas, 1943, En solvogn fra Janderup, 1947, Løven i Varde bys våben, 1950, En gammel sørøverhistorie, 1950, Til messe i Ribe for 450 år siden, 1959, Traps »Danmark« om Vardehus, 1966.

Det er ikke mærkeligt, rækken i vor årbog blev så lang. For Lindberg Nielsen elskede Vestjylland. Der var noget fast, afgjort over ham, også i forholdet til hjemstavn og venner. Man kan vanskeligt med få ord

### *Mindeord*

karakterisere Lindberg Nielsen bedre, end sønnen Carl gjorde det ved graven:

»Far fortjente pensionistens mere rolige og uforpligtende tilværelse. Hele sit liv igennem arbejdede og studerede far - ikke for egen vindings skyld, ikke for hæderens skyld, men sådan gjorde man nu engang. »Først arbejdet - siden fornøjelsen« var fars valgsprog. Pligten var for far ikke noget, man kunne tage på og af efter forgodtbefindende som en overfrakke. Pligten over for sin familie, sit fag og sin kirke prægede hele hans færd.«

Æret være hans minde.

*H. K. Kristensen.*